

## Γράφω στὰ παλιά μου τὰ παπούτσια, τοῦ Θεοῦ τὸ θέλημα;



Ὅσες μέρες καὶ νὰ νηστέψω, χωρὶς συγγνώμη καὶ ἀγάπη, εἶναι ἄχρηστες. Δὲν μὲ ὠφελοῦν σὲ τίποτα καὶ ἴσως μὲ βλάπτουν. Γιατὶ καλλιεργοῦν τὴν ὑποκρισία μου. Φαίνομαι στοὺς ἄλλους ὅτι νηστεύω, ἀλλὰ ἐγὼ γράφω στὰ παλιά μου τὰ παπούτσια, τοῦ Θεοῦ τὸ θέλημα.

Καὶ αὕτῃ εἶναι ἡ βασικότερη αἰτία, ποῦ ὁ κόσμος μας δὲν ἀλλάζει. Γιατὶ δὲν ἀλλάζουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι. Γιατὶ ὁ χριστιανὸς εἶναι τὸ ἀλάτι, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ ἀλάτι ἔχει χαλάσει καὶ εἶναι ἄχρηστο καὶ ὄχι μόνο δὲν σώζει ἀλλὰ συνεργεῖ στὸ σάπισμα τῆς κοινωρίας μας. **Μακαριστὸς Σεβασμιώτατος Σισανίου & Σιατίστης Παῦλος.**

### Κάθε εμπόδιο που παρουσιάζεται στη ζωή μας αποτελεί μια ευκαιρία....

Τον παλιό καιρό, ἓνας βασιλιάς σκέφτηκε νὰ κάνει τὸ ἐξής: ἄφησε ἓναν τεράστιο βράχο στὴ μέση τοῦ δρόμου καὶ στὴ συνέχεια κρύφτηκε παρακολουθώντας ἀν κάποιος θὰ τὸν μετακινούσε. Ἀπὸ τὸ σημεῖο ἐκεῖνο πέρασαν ορισμένοι ἀπὸ τοὺς πλουσιότερους ἐμπόρους καὶ τοὺς αὐλικούς του, ἀλλὰ ὅλοι ἀπλὰ περπατοῦσαν γύρω ἀπὸ τὸν βράχο. Πολλοὶ μάλιστα κατηγοροῦσαν τὸν βασιλιά που δὲν φρόντιζε νὰ κρατᾶ τὸν δρόμο καθαρὸ, ἀλλὰ κανεὶς δὲν ἔκανε τίποτα γιὰ νὰ βγάλει τὸν βράχο ἀπὸ τὴ μέση.

Κάποια στιγμή, πέρασε ἀπὸ ἐκεῖ ἓνας χωρικός που κουβαλοῦσε ἓνα φορτίο με λαχανικά. Πλησίασε τὸν βράχο, ἄφησε κάτω τὸ φορτίο του καὶ προσπάθησε νὰ τὸν μετακινήσει στὴν ἄκρη τοῦ δρόμου. Μετὰ ἀπὸ πολὺ κόπο, τελικὰ τὰ κατάφερε. Ἀφού πήρε ξανά τὸ φορτίο, πρόσεξε ὅτι στὸ σημεῖο που ἦταν πρὶν ὁ βράχος υπήρχε ἓνα πορτοφόλι.

Τὸ πορτοφόλι περιείχε πολλὰ χρυσὰ νομίσματα καὶ ἓνα σημείωμα ἀπὸ τὸν βασιλιά που ἔγραφε ὅτι τὸ χρυσάφι ἀνήκει σὲ ἐκείνον που θὰ μετακινούσε τὸν βράχο ἀπὸ τὸν δρόμο. Ὁ χωρικός ἔμαθε κάτι που πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς δὲν καταλαβαίνουμε: κάθε εμπόδιο που παρουσιάζεται στὴ ζωὴ μας ἀποτελεῖ μὴν ἓνα εὐκαιρία γιὰ νὰ γίνουμε καλύτεροι.



# ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΙΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

Osiomnikolaos@gmail.com

ΕΤΟΣ ΚΕ' • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 • ΑΡΙΘΜ.ΤΕΥΧΟΥΣ 182



# ΟΙ Ι ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ

## Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 24-12-23  
5.00 μ.μ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

Ώρα 6.00 μ.μ: Το Μεγάλο Απόδειπνο και οι Χαιρετισμοί  
της Γεννήσεως.

✠ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-12-23 Ώρα 5.00 π.μ. : Ο Εόρτιος Όρθρος  
και η ξεχωριστή ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ .

✠ ΤΡΙΤΗ 26-12-23 Σύναξις της Παναγίας: Θ.Λειτουργία.  
✠ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-12-23 Αγίου Στεφάνου : Θεία Λειτουργία.

✠ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ 31-12-23 Οσίας Μελάνης : Θεία Λειτουργία.

## ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

✠ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-1-23 Η Περιτομή του Κυρίου-Αγ.Βασιλείου:  
Θ.Λειτουργία- Δοξολογία- Ευλογία Ενοριακής Βασιλόπιττας.



## Εορτή Αγ.Εφραίμ του Νεοφανούς.

Προστάτου του « Ενοριακού Ταμείου Αλληλεγγύης»-  
Πανήγυρις Δεξιού Παρεκκλησίου:

✠ ΤΡΙΤΗ 2-12-23 ώρα 5.00 μ.μ: Ο Μεγάλος Εσπερινός-ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.  
✠ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 -1-23 : Θ.Λειτουργία με Αρτοκλασία -Δεξίωση στο Αρχονταρίκι μας.

## ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

✠ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-1-23: ώρα 6.00 π.μ: Οι Μεγάλες Ώρες-  
Εσπερινός των Θεοφανείων και η Θ.Λειτουργία  
του Μεγ.Βασιλείου - Μ.Αγιασμός.

✠ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-1-23 ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ:  
Θ. Λειτουργία- ο Μεγάλος Αγιασμός των Υδάτων.

✠ ΚΥΡΙΑΚΗ 7-1-22 : Αγ.Ιωάννου του Προδρόμου: Θ.Λειτουργία.



ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ - ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

## Μια "άλλη" ...πρόταση για τα Χριστούγεννα...

Τα Χριστούγεννα έρχονται. Η Μεγάλη Εορτή της Χριστιανοσύνης πλησιάζει. Όπως κάθε χρόνο είναι ανάγκη να προετοιμασθούμε καλά, όπως άλλωστε κάνουν οι Καλοί Χριστιανοί. Όμως για να προετοιμασθούμε είναι ανάγκη να θυμόμαστε ότι η γιορτή που έρχεται δεν είναι μία κοσμική εορτή. Το νόημα των Χριστουγέννων είναι πνευματικό. Ο Θεός ήλθε στην γη. Μας τίμησε με την Επίσκεψή Του, και μας έσωσε με την Γέννηση Του, καθώς ένωσε την δική μας ανθρώπινη φύση με την δική Του Θεϊκή φύση και έγινε Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το νόημα των Χριστουγέννων.

Δυστυχώς όμως οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι γιορτάζουν τα Χριστούγεννα ξεγελασμένοι και ξεχασμένοι στον όμορφο κόσμο, και έτσι κάνουν Χριστούγεννα ΧΩΡΙΣ Χριστό. Χωρίς αγάπη, χωρίς ελεημοσύνη, χωρίς στοργή, χωρίς καλοσύνη, χωρίς νηστεία, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς Θ. Κοινωνία. Οι περισσότεροι χριστιανοί νομίζουν ότι Χριστούγεννα είναι ΜΟΝΟ το στόλισμα του δένδρου, τα γλυκά, τα δώρα, οι επισκέψεις, τα ρεβεγιόν, το πλούσιο φαγητό, και έτσι δοσμένοι σ' αυτόν τον «κοσμικό» τρόπο εορτασμού των Χριστουγέννων η ψυχή τους μένει άδεια, παγωμένη ΧΩΡΙΣ Χριστό.

Να η επιτυχία του διαβόλου. Κάνει τους ανθρώπους θαυμαστές του κόσμου, και όχι του Χριστού. Εμείς που θέλουμε να τιμήσουμε τον νεογεννημένο Χριστό και που θέλουμε να νοιώσουμε την χαρά των Χριστουγέννων ας προετοιμάσουμε τις ψυχές και Τα σώματά μας για την υποδοχή του Υψηλού Επισκέπτου, να του δώσουμε λίγο χώρο, να έλθει να κατοικήσει στην καρδιά μας, να μην τον περιφρονήσουμε να μην τον πικράνουμε.

Και αυτό θα γίνει εάν αποφασίσουμε να εορτάσουμε τα Χριστούγεννα όπως ορίζει η Ορθοδοξία μας. Με εξομολόγηση, με νηστεία, με την παρουσία μας στην Χριστουγεννιάτικη Θ. Λειτουργία- με την αγία Τράπεζα σαν φάτνη και το Σώμα Του Χριστού επάνω της, και γύρω όλους εμάς ταπεινούς προσκυνητές Του Μυστηρίου της Σαρκώσεως του Θεού, μαζί με τους βοσκούς, τους Αγγέλους και τους Μάγους- υποδεχόμενοι τον Χριστό στο πιο καθαρό μέρος της καρδιάς μας, με την Θ. Κοινωνία. Μόνο τότε η καρδιά μας θα νοιώσει γαλήνη, ηρεμία, ειρήνη και χαρά. Είναι καιρός. Ο Χριστός μας περιμένει. Ας ακολουθήσουμε το αστέρι που μας οδηγεί κοντά Του.

Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα.

Όχι σαν τα προηγούμενα... Αλλά Χριστούγεννα με ΧΡΙΣΤΟ.

