

✂✂**Ξεχνούμε τι σημαίνει χριστιανός.**✂✂

Ξεχνούμε ότι είμαστε χριστιανοί. Ξεχνούμε τι σημαίνει χριστιανός. Ξεχνούμε πώς κινείται ο χριστιανός. Ξεχνιόμαστε και ξεχάσαμε! Τι είναι χριστιανός; Αυτός που έχει βάλει στην ζωή του τον Χριστό, Τον ακολουθεί, προσπαθεί να εφαρμόσει τις εντολές Του. Ζει εν Χριστώ. Είναι μαρτυρία Χριστού. Ο Χριστός είπε ότι είναι πρᾶος και ταπεινός στην καρδιά, ἄρα ἔτσι πρέπει να είναι και ο χριστιανός. Ο χριστιανός, έχοντας στην ζωή του τον Χριστό, δεν φοβάται, νιώθει ασφάλεια, γαλήνη, ηρεμία, πραότητα, κάνει υπομονή, καίρεται, αγαπάει. Όπως ὅλοι οι ἄνθρωποι, μπορεί να πέσει, ὅμως, ως χριστιανός, επειδή δεν αντέχει στην πτώση, προσπαθεί να σηκωθεί αμέσως.

Δεν ταιριάζει στον χριστιανό το μίσος, η εμπάθεια, η ταραχή. Αυτά είναι αντίθετα των χριστιανικών ιδιοτήτων. Δεν μπορεί ο χριστιανός να ζει σε συνεχή ένταση, να ζει «με το σπαθί στο χέρι, παίρνοντας κεφάλια». Ο χριστιανός οφείλει να αγκαλιάζει, να παρηγορεί, να σκεπάζει, να επουλώνει, να βοηθά, να αγαπά. Είναι στις εντολές του Χριστού η αγάπη προς τον εαυτό μας και τον πλησίον, «ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους». Πόσο χαλαροί μπορεί να είμαστε; Πόσο αδιάφοροι; Πόσο ψεύτες; Ξεχνούμε την ιδιότητά μας ως χριστιανοί, ζούμε τελείως τυπικά. Αναζητούμε λύσεις σε καθημερινά προβλήματα, αλλά αγνοούμε την λύση, που μας παρέχεται, αν ζούμε σύμφωνα με την ιδιότητά μας, ως χριστιανοί. Πόσο μπορούμε να αντέξουμε, αν καταργούμε την αγάπη από επιλογή και τρόπο ζωής, αν ζούμε σε αδιαφορία; Ποτέ δεν είναι αργά για την αγάπη. Δική μας η επιλογή.

**+Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος,
Καθηγούμενος Ι.Μ. Εσφιγμένου Αγίου Όρους**

Απομακρύνθηκε ο σύγχρονος ο άνθρωπος από τον Θεό...

Απομακρύνθηκε γιατί δεν άντεχε έναν Θεό που σταυρώνεται, την ώρα που αυτός χτυπάει τη γυναίκα του. **Απομακρύνθηκε**, γιατί δεν άντεχε έναν Θεό Αγάπης, την ώρα που αυτός αδιαφορεί για τα ίδια τα παιδιά του. **Απομακρύνθηκε** γιατί δεν άντεχε έναν Θεό ειρήνης, την ώρα που ο ίδιος σέρνει ανθρώπους στα δικαστήρια για το τίποτα.



Απομακρύνθηκε γιατί δεν άντεχε έναν Θεό συγχώρεσης, την ώρα που ο ίδιος δεν λέει ούτε καλημέρα, σε αυτούς που του θίξανε λίγο τον εγωισμό του. **Απομακρύνθηκε** ο σύγχρονος ο άνθρωπος από τον Θεό...

Απομακρύνθηκε, για έναν και μόνο λόγο... **Απομακρύνθηκε** γιατί η παρουσία του Θεού, έλεγχε τη ζωή του. Δύσκολο πράγμα βλέπεις, να χωρέσει ο ανθρώπινος ο νους, το πως ένας τόσο Θεός μεγάλος, καταδέχεται να είναι τόσο ταπεινός συνάμα...

E. E

Επικοινωνία



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

www.inagiounikolaoutouneou.gr

ΕΤΟΣ ΚΓ' • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 • ΑΡΙΘΜ. ΤΕΥΧΟΥΣ 174

«Εύκολο είναι;»

Και τι είναι η ζωή;

Ένας συνεχής αγώνας είναι.

Μια προσπάθεια.

Μια προσπάθεια να εμπιστευτείς.

Να αφηθείς. Μια προσπάθεια, να καταφέρεις

να ξεστομίσεις εκείνο το "γενηθήτω το θέλημά σου", χωρίς να πεις "αλλά", στο τέλος. Χωρίς να Του βάλεις τους δικούς όρους και τις δικές σου προϋποθέσεις. Χωρίς να Του ζητήσεις κάτι άλλο. Χωρίς να δώσεις εξηγήσεις.

"Εύκολο είναι;", θα μου πεις; Όχι. Δεν είναι εύκολο. Ζηλεύω όμως πολύ αυτούς που από καιρό σε καιρό το κουτσοκαταφέρνουν. Αυτό είναι η ζωή. Μια συνεχής προσπάθεια. Μια προσπάθεια, να καταφέρεις να ξεστομίσεις εκείνο το "γενηθήτω το θέλημά σου", χωρίς να πεις "αλλά", στο τέλος.

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος
Ψυχολόγος M.Sc.



Είκοσι δύο χρόνια ανάμεσα μας ο Άγιος μας! (†2000- 2022)

Προσκυνούμε το χαριτόβρυτο Τίμιο Λείψανο του Αγίου Νικολάου του Νέου του Αιματοβλύτου, διότι έχουμε την διαβεβαίωση της Αγίας Γραφής ότι «πολύ ισχύει δέησις δικαίου ενεργουμένη» (Ιακ. ε '11) και γι ' αυτό και εμπιστευόμαστε τα αιτήματά μας στον Άγιο μας, για να δέεται και να πρεσβεύει πάντοτε υπέρ πάντων ημών. Ας έχουμε, όμως, πάντοτε κατά νουν ότι το θαύμα το πραγματοποιεί η Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όμως Αυτό ούτε δεσμεύεται, ούτε αποθηκεύεται. « Όπου θέλει πνει!» Γι ' αυτό η Χάρη του Αγίου Πνεύματος μεταδίδεται

αοράτως και πνευματικώς. Όμως, επειδή εμείς είμαστε όντα και σωματικά, συγκαταβαίνει και εκδηλώνεται και μεταδίδεται και μέσω υλικών πραγμάτων. Και μεταξύ αυτών είναι και τα χαριτωμένα και χαριτόβρυτα Λείψανα των Αγίων, που αποτελούν γι ' αυτό για την Εκκλησία «θησαυρόν άσυλον και όλβον πολυτελή».

Δηλ. έναν ανεκτίμητο θησαυρό, όπως είναι το τίμιο και Σεπτό Λείψανο του Οσιομάρτυρος Νικολάου, που προσκυνούμε κάθε φορά που ερχόμαστε στο Ναό Του. Οι πρεσβείες Του Προστάτου της Ενορίας μας, ας μάς σκεπάζουν και ας τον παρακαλούμε να μεταφέρει στον Κύριο τα αιτήματά μας.



Παιδεία = Ανθρωπιά

Τι είναι παιδεία κατά τον Μπρετόν: "Παιδεία δεν είναι τα πτυχία μας, αλλά η αισθητική μας. Ο τρόπος με τον οποίο συνομιλούμε, φλερτάρουμε, περπατάμε στο δρόμο, κρατάμε την πόρτα να περάσει ο άγνωστος στο ασανσέρ. Παιδεία είναι οι λέξεις μας, η διακριτικότητά μας, η ελευθερία μας, τα όρια της ελευθερίας μας, η μουσική που ακούμε, η γλώσσα του σώματός μας, το πόσο αγαπάμε να μαθαίνουμε, να αλλάζουμε, να διαβάζουμε σαν να είμαστε κάθε φορά άγραφα χαρτιά.

Παιδεία είναι η ταπεινότητα αλλά και η επιμονή στις αξίες μας, το ότι δεν είμαστε προς πώληση, το ότι σεβόμαστε τον άνθρωπο, το παιδί του άλλου, την κυρία που καθαρίζει το γραφείο μας, τον κύριο που καθαρίζει το πάρκο στο οποίο βγάζουμε βόλτα το σκύλο μας, την κοπέλα στο ταμείο.



Παιδεία είναι η μεγαλοψυχία μας, το να ποτίσουμε μια άγνωστη γλάστρα, το να φροντίζουμε την πίσω όψη του σπιτιού μας. Παιδεία είναι το να προστατεύουν τα χέρια μας τον αδύναμο, να τα βάζουν με το θηρίο.

Παιδεία είναι το πόσο μπορούμε να έρθουμε απέναντι στο σύστημα και στους συστημικούς, παιδεία είναι η γενναιότητα και η ευθύνη.

Παιδεία είναι το να διαλέγεις τον δύσκολο δρόμο της αξιοπρέπειας, της μοναξιάς και συνάμα να καίγεται το μέσα σου για το κοινό καλό. Για το ωραίο και τη σωτηρία του." Τελικά, με ένα λόγο, Παιδεία είναι το να είσαι "άνθρωπος" και να εκπέμπεις, να σκορπίζεις, να μοιράζεις, να μοσχοβολάς " ανθρωπιά " .

Α
Γ
Ρ
Υ
Π
Ν
Ι
Α

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
8.00 μ.μ - 12.30

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ
ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ