

# Επικοινωνία

Εορτάζουμε το Θαύμα  
του Αγίου μας!

Το τρίμερο 29 έως 31 Οκτωβρίου 2022 θα έχουμε την ευλογία και την ευκαιρία να υποδεχτούμε και να φιλοξενίσουμε το Σεπτό Λείψανο του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου το οποίο θα κομίσει ο Καθηγούμενος της Ι.Μονής Αγίου Νικολάου του Νέου Καμπιών Ορχομενού Αρχμ.π.Νεκτάριος.

Σας προσκαλούμε με αγάπη στις Ιερές Ακολουθίες που θα τελεστούν, για την Ανάμνηση του Θαύματος του Αγίου Νικολάου του Νέου την περίοδο της Κατοχής (1943) αλλά και για το Αγιαστικό και Πνευματικό αυτό Γεγονός.

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



## ΑΓΡΥΠΝΙΑ

**ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ**

ώρα 8.00 μ.μ-12.30 ν.

Εορτάζουμε:

• Την Παναγία την «Ελευθερώτρια».

• Τα Νικητήρια  
της «28<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 1940».

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

27 ΚΑΙ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΣ ΣΤΟΛΙΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ.  
ΑΣ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗ.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

[www.inagiounikolaoutouneou.gr](http://www.inagiounikolaoutouneou.gr)

ΕΤΟΣ ΚΓ' • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 • ΑΡΙΘΜ.ΤΕΥΧΟΥΣ 173

● **ΣΑΒΒΑΤΟ 29/10/22 6.00 μ.μ**  
ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ.

● **ΚΥΡΙΑΚΗ 30/10/22 7.00 π.μ**  
ΟΡΘΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ

5.00 μ.μ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΛΙΟ.

● **ΔΕΥΤΕΡΑ 31/10/22 7.00 π.μ**  
ΟΡΘΟΣ –ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

12.00 μ. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

4.00 μ.μ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΜΟΣ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ  
ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΠΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ  
ΜΟΝΗ ΚΑΜΠΩΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ.

## Ζεις σαν χριστιανός ή ως χριστιανός;

**Ε**ύκολο είναι να αρχίσω να κατηγορώ τους άλλους, το αφεντικό μου, τον συνάδελφό μου, τον γείτονά μου, τους συγγενείς μου, τον/την σύζυγό μου, το παιδί μου. Το δύσκολο είναι να δείξω έλεος και συγκατάβαση, αποδοχή και υπομονή. Το πρώτο είναι εύκολο διότι τρέφεται από τον εγωισμό μου, από την μεγάλη ιδέα που έχω για τον εαυτό μου, για την τάση που έχουμε όλοι μας να δικαιωνόμαστε τις πράξεις, τα λόγια και τις σκέψεις μας.

Το δεύτερο είναι δύσκολο διότι έρχεται σε σύγκρουση με τον εγωισμό μου, γκρεμίζει το αυτοείδωλό μου, πολεμά την φιλαυτία μου, μάχεται την υπεραξία που δίνω στην άποψή μου. Στην ζωή αυτή έχουμε την επιλογή, είτε να ζήσουμε ως χριστιανοί, είτε να ζήσουμε σαν χριστιανοί. Ως χριστιανός ζει αυτός που προσπαθεί να ζήσει όπως ο Χριστός μας. Και ιδίωμα αυτής της ζωής είναι το έλεος, η αγάπη, η συγκώρευση, η αποδοχή των άλλων, η ανυποκριτη συμπεριφορά, η απλότητα... Σαν χριστιανός ζει αυτός που λέει ότι προσπαθεί να ζήσει όπως ο Χριστός μας στην ουσία ζει μία (στην καλύτερη περίπτωση) ηθική ζωή, ήσυχη ζωή, νομοκανονική ζωή από την οποία όμως απουσιάζει το έλεος, η ταπεινότητα, η πραότητα, η αγάπη, η συγκώρευση, η καθαρότητα του νου. Το χωρίς έλαιο φαγητό δεν μας ωφελεί εάν δεν έχουμε έλεος. Η καθαρή-ηθική ζωή δεν μας ωφελεί εάν δεν έχουμε αγάπη. Η σεμνή ενδυμασία δεν μας ωφελεί εάν έχουμε μέσα στην καρδιά μας μνησικακία και κατάκριση. Και τα πρώτα χρειάζονται αλλά χωρίς τα δεύτερα, προκοπή δεν γίνεται. Εύκολο είναι να τηρούμε αδελφοί μου εξωτερικούς τύπους. Το θέμα είναι από τα εξωτερικά να περάσουμε και στα εσωτερικά. Δυστυχώς όμως πολλοί χριστιανοί αρκούνται στο να τηρούν τους εξωτερικούς τύπους του "καλού χριστιανού" ώστε να απολαμβάνουν την αποδοχή της εκκλησιαστικής κοινότητας ενώ από την άλλη δεν προάγονται καθόλου πνευματικά. Το θέμα όμως αδελφοί μου δεν είναι να ανέβουμε στα μάτια των εννοριτών, των ανθρωπών.



Το θέμα είναι να ζούμε ως χριστιανοί και όχι να κάνουμε "σαματά" με την αυτοπροβολή των ψευτοαρετών μας. Δεν είναι τυχαίο αυτό που λένε "εκεί που βλέπεις μεγάλους σταυρούς, κάτι περίεργο υπάρχει". Διότι όντως ο άνθρωπος που ζει σαν χριστιανός, επειδή ακριβώς λείπει ο Χριστός από την ζωή του, προσπαθεί με τους "μεγάλους σταυρούς" να αποδείξει ότι έχει τον Χριστό στην ζωή του, ότι η ζωή του είναι θεάρεστη. Δεν τον "καίει" να γίνει του Χριστού, αυτό που ποθεί είναι να πείσει τους άλλους ότι είναι του Χριστού. Δηλαδή ζει μία ζωή απάτης και ψεύδους. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή ακριβώς δεν έχει Χριστό στην ζωή του, δεν κάνει εσωτερική πνευματική εργασία, καταντά να ασχολείται με τις ζωές των άλλων. Έχει περιέργεια, κατακρίνει, συκοφαντεί. Έχει αντικαταστήσει την προσευχή με την πολυλογία, την ανεξικακία με την εμπάθεια, την απλότητα με την ιδιοτροπία, την καλοσύνη με την κακία, την ευγνωμοσύνη με την αχαριστία. Όταν είναι

μόνος του δεν κάνει τίποτα παρά μόνο να χάνεται στους λογισμούς του. Όταν βρίσκεται με άλλους, πιάνει το κομποχοϊνί, παίρνει το ύφος του ταπεινόφρονου, μιλά γλυκά και ήρεμα.

Μέσα του όμως βράζει, κατακρίνει, μισεί. Εξωτερικά φορά τον μανδύα του ενάρετου ενώ εσωτερικά όζει εγωπάθεια, κακία, αισχροπία... Και γι' αυτό εάν κάποιος τον παρατηρήσει θα δει μία ανισορροπία στην συμπεριφορά του· διότι αργά ή γρήγορα το προσωπίο του "καλού χριστιανού" του ανθρώπου του Θεού" πέφτει και φανερώνεται ο πραγματικός εσωτερικός κόσμος του. Δηλαδή, ενώ την μία στιγμή λέγει την "ευχή" την άλλη γίνεται "μπουρλότο" εάν δει μία γυναίκα με κοντή φούστα ή παντελόνι. Την μια στιγμή συμβουλεύει και μιλά για μετάνοια και καλοσύνη και την άλλη στιγμή γίνεται σκληρός και απότομος με κάποιον που του διέκοψε τον λόγο! Όμως ο πιστός που ζει πραγματικά ως χριστιανός δεν κάνει επίδειξη των αρετών του, δεν προσπαθεί να πείσει κανέναν για την θεάρεστη ζωή του· διότι ο ίδιος πιστεύει ότι δεν ζει θεάρεστα (δεν έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του) και γι' αυτό ζει με πραγματική μετάνοια που εκδηλώνεται και με την δική του μυστική ασκητική προσπάθεια αλλά και με το έλεος που δείχνει προς τους άλλους.

αρχιμ. Παύλος Παπαδόπουλος



## Χωρίς οδηγό δεν μπορεί να προχωρήσει κάποιος στην πνευματική ζωή.

Όταν ήμουν μικρός στον κόσμο είχα δει μια ταινία που μου έμεινε στη μνήμη και με βοήθησε στο ξεκίνημα της μοναχικής μου ζωής, όταν έβαζα θεμέλιο. Ήταν μια ταινία με δύο πυγμάχους που θα έκαναν μια πάλη μεταξύ τους. Ο προπονητής του νεότερου, πριν τον αγώνα, έλεγε στον αθλητή του:

– Αυτή η τέχνη (της πυγμαχίας), προβλέπει θυσίες. Δεν θα πίνεις, δεν θα καπνίζεις, δεν θα ξενυχτάς, δεν θα πηγαίνεις με το άλλο φύλο, για να έχεις υγεία, η οποία θα σε βοηθήσει στην πάλη και στην νίκη! Αν δεν τα φυλάξεις αυτά, θα έχεις αποτυχία... Στη συνέχεια, ο πυγμάχος αυτός, δεν τήρησε κάποια απ' αυτά που του είπε ο προπονητής του. Και ο προπονητής του τον είδε και τον έλεγε:

– Δεν πας καλά! Δεν πρόκειται να προχωρήσουμε έτσι!... Και εσύ χάνεις τους κόπους σου και εγώ... Εκείνος αντέδρασε και όπως ήτανμποξάδωρος, δίνει μία στον προπονητή του και τον ρίχνει κάτω! Αλλά μετά από λίγες μέρες, έφτασε η ώρα για τον αγώνα! Προχωρεί στην μάχη, δίχως τον προπονητή δίπλα του. Ο άλλος αντίπαλος, είχε βοηθό και καθοδηγητή τον προπονητή του, να τον συμβουλεύει, να τον τονώνει, να τον δυναμώνει, να του δίνει αέρα. Άρχισε πάλη. Ο νεότερος έχανε, έχανε έδαφος συνεχώς και νικούσε ο άλλος.

Ο προπονητής του, που καθόταν ψηλά στο αμφιθέατρο και παρακολουθούσε, στενοχωριόταν που έβλεπε τον δικό του μαθητή να χάνει και ας τον είχε χτυπήσει εκείνος... Ήξερε πως το ηθικό του έπεσε και δεν θα μπορούσε να κερδίσει. Προβλέποντας ότι πλησίαζε το τέλος, τρέχει κάτω στο ρινγκ, τον πλησιάζει σε μια διακοπή, που γίνεται διάλειμμα για ανάπαυση, του μιλάει στο αυτί, τον συμβουλεύει και του δίνει θάρρος.

Αυτό ήταν!... Σηκώνεται ο μαθητής του, αγωνίζεται σωστά και στον τελευταίο γύρο, βγάζει τον αντίπαλό του νοκ άουτ και κέρδισε τον αγώνα! Αυτό με βοήθησε και εμένα και κράτησα μέσα μου γερά, ότι χωρίς δάσκαλο, χωρίς πνευματικό πατέρα, χωρίς οδηγό δεν μπορεί να προχωρήσει κάποιος στην πνευματική ζωή. Και έτσι είχα μεγάλη ωφέλεια...



Αυτό ήταν!... Σηκώνεται ο μαθητής του, αγωνίζεται σωστά και στον τελευταίο γύρο, βγάζει τον αντίπαλό του νοκ άουτ και κέρδισε τον αγώνα! Αυτό με βοήθησε και εμένα και κράτησα μέσα μου γερά, ότι χωρίς δάσκαλο, χωρίς πνευματικό πατέρα, χωρίς οδηγό δεν μπορεί να προχωρήσει κάποιος στην πνευματική ζωή. Και έτσι είχα μεγάλη ωφέλεια...

π.Εφραίμ Φιλοθεΐτου

## ΞΕΚΙΝΑ Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΠΟΡΑ.

- Λατρευτικές •Κατηχητικές •Νεανικές
- Φιλανθρωπικές •Ψυχαγωγικές δράσεις



ΓΙΝΕ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΟΠΟΥ ΘΑ ΣΠΑΡΕΙ  
ΚΑΙ ΘΑ ΒΛΑΣΤΗΣΕΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΣΠΟΡΟΣ!