

## Ασχολείσαι με την ζωή των άλλων;



**Αντί να ασχολείσαι με την ζωή των άλλων**, ασχολήσου με την ζωή σου. Όταν ασχολείσαι με την ζωή των άλλων, ουσιαστικά παραδέχεσαι ότι έχεις μια βαρετή και αδιάφορη ζωή. Ο άνθρωπος που κάνει «πράγματα» στην ζωή του δεν εξετάζει, δεν κουτσομπολεύει, ούτε ασχολείται με τις ζωές των άλλων. Το κενό της ζωής σου λοιπόν μη το γεμίζεις με κατακρίσεις και κουτσομπολιό. Αδικείς και τους άλλους αλλά και τον εαυτό σου. Να θυμάσαι ότι δεν θα ευτυχίσεις μέσα από τις ζωές των άλλων. Καλείσαι να ευτυχίσεις μέσα από την δική σου ζωή. Ζήσε λοιπόν την ζωή σου κι άσε τις ζωές των άλλων. Για την δική σου ζωή θα δώσεις λόγο στον Θεό, όχι για των άλλων.

**Δεν σου φτάνει οι άλλοι.** Κυρίως φτάνει η αδράνειά σου, η ατολμία σου και ο κομπλεξισμός σου. Χρειάζεται να τα βρεις με τον εαυτό σου, να αποδειχθείς τον εαυτό σου, τις δυνατότητες σου. Να δεις κατάματα και το σκοτάδι σου αλλά και το φως που υπάρχει μέσα σου. Ο εγωισμός σου δεν σε αφήνει να δεις ποιος είσαι πραγματικά. Αντιθέτως σου δημιουργεί ψευδαισθήσεις και ουτοπικές φαντασιώσεις.

**Πάψε να συγκρίνεις την ζωή σου** με τις ζωές των άλλων και επιτέλους πάλεψε όχι με τους άλλους αλλά με τον εγωισμό σου. Πίστεψε με, η μεγαλύτερη νίκη και επιτυχία σ' αυτήν την ζωή δεν είναι ούτε η επαγγελματική ή κοινωνική καταξίωση, ούτε η συναισθηματική ευεξία αλλά η απόκτηση της Χάρης του Θεού. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται ταπείνωση. Χρειάζεται να θανατώσουμε τον εγωισμό μας και πλέον να κινούμαστε σ' αυτήν την ζωή με απλότητα και ανεξίκακα, με αγαθότητα και καλοσύνη. Έτσι τελικά ευτυχούμε: έχοντας τον Χριστό στην ζωή μας. Έχοντας την Χάρη του Παρακλήτου που τα «ασθενεί θεραπεύει και τα ελείποντα αναπληροί».

Αρχιμ. Παύλος Παπαδόπουλος

**Για να πλησιάσει έναν άνθρωπο η Θεία Χάρη ...!**

"Η Θεία Χάρη, για να πλησιάσει έναν άνθρωπο, πρέπει να τον βρει χωρίς λόγους και κρισης!

Για να κατασκηνώσει μέσα του, πρέπει να τον βρει, χωρίς σαρκικούς λογισμούς!

Για να μπορέσει η Χάρη να φαίνεται σ' έναν άνθρωπο, πρέπει να είναι ταπεινός!

Για να την μεταδίδει την Χάρη, πρέπει να είναι προσεχόμενος!

Αν κάποιος, χωρίς να έχει πετύχει τα παραπάνω, νιώθει για λίγο Χάρη, είναι επειδή ο Θεός του επιτρέπει, να ιδεί μια ακτίνα, μήπως και ποθήσει όλον τον 'Ηλιο!"

π.Στ.Ρ.



Ε  
Π  
Ι  
Κ  
Ο  
Ι  
Ν  
Ω  
Ν  
Ι  
Α



«Και έτσι, με την ηλιοφάνεια και τις εκρήξεις των φύλλων που γίνονται στα δέντρα και όπως γίνεται στις ταινίες που τα γεγονότα εξελίσσονται γρήγορα, είχα αυτήν την οικεία αίσθηση ότι η ζωή ξεκινά ξανά με το καλοκαίρι.»

Γκάτσμπυ, Σκοτ Φιτζέραλντ.

Μηνιαία Έκδοση του Ιερού Ενοριακού Ναού  
**Αγίου Νικολάου του Νέου Θηβών**

Τηλ.& fax 2262024282

WWW.INAgiouNikolaouTouNeou.gr • E-mail: osiomnikolaos@gmail.com

ΕΤΟΣ ΚΑ' • ΜΑΙΟΣ 2021 • ΑΡΙΘΜ.ΤΕΥΧΟΥΣ 164

## «Φοβάμαι αυτούς που φοβούνται.....»!



“Μια ματιά στο διάγραμμα όπου συγκρίνουμε τις τιμές των εμβολίων μάλλον αρκεί για να καταλάβουμε τον πόλεμο που δέχεται η AstraZeneca από τα Αμερικανικά φαρμακευτικά αρπακτικά Moderna και Pfizer” αναφέρει σε ανάρτησή του στο facebook ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Άκης Τσελέντης και συνεχίζει: Όλα εξηγούνται με το χρέμα όπου το τελευταίο

που λαμβάνεται υπ όψη είναι η υγεία των ανθρώπων...

Φανταστείτε τη έχει να γίνει όταν μπει στην αγορά και το εμβόλιο μιας άλλης Αμερικανικής εταιρείας της Johnson & Johnson. Σας θυμίζω ότι με ένα άλλο εμβόλιο της συγκεκριμένης εταιρείας για τον άνθρακα έχασαν τη ζωή τους 30,000! Αμερικανοί στρατιώτες και δεν άνοιξε μύτη. Δεν φοβάμαι τον κορωνοϊό, όπως δεν φοβάμαι και τους ιούς της γρίπης. Ποτέ δεν τον φοβήθηκα. Φοβάμαι αυτούς που φοβούνται τον κορωνοϊό, γιατί εξαιτίας του φόβου τους χρησιμοποιούνται εν αγνοία τους ως οικοδομικό υλικό για το χτίσιμο του καφκικού «Πύργου» στον οποίο επιδιώκεται να μας φυλακίσουν.

Και μόνο η ανατριχιαστική μονοφωνία που επιβλήθηκε στα εξαγορασμένα συστημικά Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης από διεφθαρμένους «δημοσιογράφους» και μαϊντανούς «επιστήμονες» που επιστρατεύτηκαν για τη δολοφονία της επιστήμης ήταν αρκετά για να πυροδοτήσουν την αμφισβήτηση κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου και να τρομοκρατήσουν εκείνους που σιτίζονται στον τηλεοπτικό βόθρο”.

## Ξέρεις τι είναι κόλαση; Ξέρεις τι είναι Παράδεισος;

Ξέρεις τι είναι κόλαση; Η απομόνωση. Η μοναξιά. Το να μην μπορείς να είσαι σε κοινωνία με τον άλλον. Κόλαση, είναι το να μην έχεις άνθρωπο για παρηγοριά στην λύπη σου και άνθρωπο για να μοιραστείς μαζί του τη χαρά σου.

Ξέρεις τι είναι Παράδεισος; Η σχέση. Η συνύπαρξη. Το μοίρασμα. Η επαφή. Ο άλλος άνθρωπος, ο πλησίον, αυτός είναι ο Παράδεισός σου. Λένε, πως εδώ είναι η κόλαση και πως ο Παράδεισος είναι πάλι εδώ. Διαφωνώ... Δεν είναι εδώ. Από εδώ όμως, ξεκινάνε...

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος  
Ψυχολόγος M.Sc.



**ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΜΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ  
ΤΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΩΡΑ 9.00 μ.μ**

## Η λησμονιά είναι τεράστιο έθνικ σφάλμα!



Όταν η Βασιλεύουσα έπεσε στα χέρια των αλλόφυλων και των αλλόπιστων. Όλεθρος, συμφορά, σφαγή!... Αίματηρή ή λαβωματιά, πικρός ο πόνος και πνιγμένος ο θρήνος των βυζαντινών. Τώρα 559 χρόνια μετά την Άλωση, ή Πόλη, έστια έθνικου παλμού, κοιτίδα έξευγενισμένης έθνικης φύτρας, στέκεται στη συνείδηση του Έλληνισμού άκέραιη, όλοφώτεινη και όδηγητική. Ζεί ή σπίθα του Γένους και ή ψυχή της Φυλής, βαδίζει όλόρθη, ύπερήφανη και άγέραστη.

Όφειλουμε όλοι μας, αιώνιοι έφηβοι στην καρδιά και στο στοχασμό, να προβληματιζόμαστε συνεχώς στη σημερινή πραγματικότητα, χωρίς να ξεφύγουμε ούτε στιγμή απ' το πνεύμα των ανάτασας, όποια κι αν είναι ή μοίρα μας στον κύκλο των γεγονότων του κόσμου. Μέσα στην όμαδική μνήμη και στην ψυχή του Έθνους, ζούμε το πνεύμα της ιστορικής διάρκειας. Ζεί μέσα στην καρδιά μας ένας ώραϊος θρύλος, μιá ιδιαίτερη μαγεία, ένα γλυκό όνειρο.

Η λησμονιά είναι τεράστιο έθνικ σφάλμα, που όδηγεϊ στο μαρασμό και στην κατάπτωση. Θυμόμαστε εκείνη την πεισματική, όσο και ήρωϊκή κραυγή του Νικηφόρου Βρεττάκου «στη Λειτουργία κάτω απ' την Ακρόπολη», γεμάτη πόνο, αλλά και πίστη: «Ούκ έάλω ή βασιλεύουσα ψυχή των Έλλήνων».



Ο ποιητής της Ρωμοσύνης Κωστής Παλαμής, μς δίνει μιá ύπεροχη πνευματική και ψυχική έκφραση: «Και πάντα θα ύπάρχω έγώ κι άφοϋ από δώ θα λείπω, θα είμαι από κείθε· άφεύγατος, τριγυριστής, θα ύπάρχω, μ' όποια σημάδια σφραγιστός, μ' όποιο όνομα κρασμένος, του κάστρου πορτοφύλακας, πιστός της Ρωμοσύνης, και θ' άντιστέκουμε, σπαθι· βουλή θα κατορθώνω... Μαρμαρωμένος βασιλιάς και θα ξυπνώ απ' το μνήμα το μυστικό και το άβρετο, που θα με κλειϊ, θα βγαίνω και τη χτιστή χρυσόπορτα ξεχτιζοντας, θα τρέχω και καλιφάδων νικητής και τσάρων κυνηγάρης, πέρα στην Κόκκινη Μηλιά, θα παίρνω την άνάσα».

Του Δημητρίου Κ. Κουτσουλέλου