

## Αχ! Ξεχασμένο αντίδωρο..... Ξεχασμένη ευλάβεια.....



Είναι θλιβερή η εικόνα να βλέπει κανείς εξερχόμενος από τον ναό αντίδωρα αφημένα στο παραθύρι, στην γλάστρα..... Αχ! ξεχασμένο αντίδωρο..... Ξεχασμένη ευλάβεια.....

Τως αυτή την φορά να είναι λίγο σκληρό, λίγο ξινό δεν έχουμε διαγωνισμό(master chef) κάποιες ψυχές με μεράκι, αγάπη και "δύο δράμια"

προσευχή το προσέφεραν δεν θα δηλητηριαστείς μην φοβάσαι..... Και σκέψου κάποτε βλέπανε στο δρόμο ένα κομμάτι ψωμάκι και σκόβανε, το φιλούσαν με τιμή και το έτρωγαν κάνοντας τον σταυρό τους..... Κι αν σου ξεραθεί λένε κάποιιο γεροντάδες το μουσκεύεις στον αγιασμό (όχι στον καφέ) και το τρώγεις.

Πόσο χαιρόμαι όταν βλέπω ψυχούλες να έρχονται με σταυρωμένες τις χούφτες τους περιμένοντας να τους εναποθέσεις την ευλογία τούτη (και όχι για να το βουτήξουν σαν αρπακτικά.....), φιλούν το χέρι του παππούλη που πριν από λίγο τους προσέφερε τον Χριστό και με χαμόγελο (ναι-ναι υπάρχουν χριστιανοί που χαμογελούν.....) στα χείλη(και την καρδιά) αποχωρούν κρατώντας μέσα τους σαν πολύτιμο θησαυρό την ευλογία της εμπειρίας της Θείας Λειτουργίας (Βλέπεις υπάρχουν τόποι που οι καμπάνες δεν χτυπούν..... δεν έχουν αυτήν την παρηγοριά.....)

Υ.Γ Τις πετοέτες που βάζουμε το πρόσφορο τις πλένουμε με καθαρό σαπούνι όχι με απορρυπαντικό διότι το άρωμα "περνάει" στο πρόσφορο.

ΠΑΤΗΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

## Τί χρειάζεται;

"Όπως θέλουμε να μᾶς αγαπά ὁ Θεός, να μᾶς συγχωρεῖ, να παραβλέπει τὰ σφάλματά μας, να μᾶς παρακολουθεῖ, να μᾶς προστατεύει ἢ πρόνοιᾶ Του, ἔτσι κι ἐμεῖς να προσφέρουμε αὐτὰ τὰ ἴδια στὸν ἀδελφό μας. Ἡ συγγνώμη δὲν ἔχει κόπο, δὲν ἔχει δυσκολία. Τί χρειάζεται; Χρειάζεται ταπεινωση.

Δίνοντας τὴν συγγνώμη στὸν ἄλλο, θά πάrouμε τὴν συγχώρηση τῶν ἀναρτήσιμων ἁμαρτημάτων μας καὶ θά ἔχουμε ὄλο τό δικαίωμα να ποῦμε στὸν Θεό: «Κύριε, ὅ,τι μοῦ ἔκαναν οἱ ἄνθρωποι τοὺς συγχώρησα, τοὺς ἔδωσα δλόκαρδα τὴν συγγνώμη μου καὶ τὴν ἀγάπη μου κατὰ τό Εὐαγγέλιό Σου, κατὰ τόν Λόγο Σου. Τώρα ζητῶ κι ἐγὼ να ἐκφράσεις τὴν ἀγάπη Σου ἐπάνω μου καὶ να συγχωρήσεις τὰ δικὰ μου ἁμαρτήματα.



προηγούμενος Ἐφραίμ Φιλοθέτης (Ἀριζόνας) (+ 2019)

# Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α



Μηνιαία Έκδοση του Ιερού Ενοριακού Ναού

**Αγίου Νικολάου του Νέου Θηβών**

Τηλ.& fax 2262024282

WWW.INAgiouNikolaouTouNeou.gr • E-mail: osiomnikolaos@gmail.com

ΕΤΟΣ Κ' • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 • ΑΡΙΘΜ.ΤΕΥΧΟΥΣ 156

**ΑΓΡΥΠΝΙΑ**  
 ΚΤΡΙΑΚΗ της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  
 8 Μαρτίου 2020  
 8.00 μ.μ. - 12.30 ν.

Αγίων  
 Τεσσαράκοντα  
 Μαρτύρων

ΣΤΟΝ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

## Η αξία της ταπείνωσης!

Ο Χριστός σταυρώθηκε, τον έφτυσαν, τον ράπισαν, του φέρθηκαν σαν να είναι ο τελευταίος άνθρωπος επί της γης.

Μας έδειξε ότι αυτός ο δρόμος ωφελεί τον άνθρωπο: "Μάθετε απ' εμού ότι πράος ειμί και ταπεινός τη καρδιά".

Ωφελεί τον άνθρωπο να δέχεται την υποτίμηση. Ο ταπεινός δεν έχει να πέσει από πουθενά, γιατί είναι κάτω από όλους και από όλα και γι' αυτό σώζει όλους και όλα.

"Σήμερα στην εποχή μας που όλα είναι δύσκολα και οι πάντες μας υποτιμούν και μας υποβιβάζουν είναι μια χρυσή ευκαιρία να μπούμε στην ταπεινοφροσύνη".

π.Ανανίας Κουστίνης

**ΥΠΟΔΟΧΗ**  
 ΑΓΙΑΣ ΚΑΡΑΣ  
 ΘΕΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

**ΣΤΟΝ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ**

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**

✠ **ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3/2020 ώρα 6.30 μ.μ.**  
 ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ  
 ΣΩΒ.ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗ ΜΑΣ κ.κ ΓΕΩΡΓΙΟ  
 ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΒΣΠΕΡΙΝΟΣ.

✠ **ΚΥΡΙΑΚΗ (8 Νηστείας) 15/3/2020 ώρα 7.00 π.μ.**  
 ΟΡΘΟΣ και ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

6.30 μ.μ. ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΒΣΠΕΡΙΝΟΣ

✠ **ΔΕΥΤΕΡΑ 16/3/2020 ώρα 7.00 π.μ.**  
 ΟΡΘΟΣ-ΨΥΧ-ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.  
 11.00 π.μ.: ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ-ΑΓΙΑΣΜΟΣ-  
 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΚΑΡΑΣ.

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

## ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΟΘΩ ΠΡΟΣΕΛΘΩΜΕΝ

Ιερές Ακολουθίες της Σαρακοστής

✠ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία (Τετάρτη 5.00 μ.μ και Παρασκευή 7.00 π.μ)

✠ Όρθρος, Όρες, Εσπερινός (Κάθε πρωί)

✠ Κατανυκτικός Εσπερινός (Κυριακή 5.00 μ.μ)

✠ Μεγάλο Απόδειπνο (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 5.00 μ.μ)

✠ Χαιρετισμοί της Θεοτόκου (Παρασκευή 7.30 μ.μ)

✠ Θ.Λειτουργία με κόλλυβα (Σάββατο 7.00-9.00 π.μ)

✠ Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία (7.00 - 10.00 π.μ)



## Η σιωπή



Η σιωπή συντροφεύει τις μεγάλες ώρες των αγίων, τις ιερές ώρες της περισυλλογής, της αυτοσυγκέντρωσης, της αυτομεμφίας, της μελέτης, της προσευχής. Η σιωπή καλύπτει την έρευνα, την αγρυπνία, την ανακάλυψη του σοφού επιστήμονα. Η σιωπή σκεπάζει το μαρτύριο του πονεμένου, του αναγκεμένου, του δυστυχισμένου. Τις ώρες της σιωπής τελειουργούνται τα μεγάλα θαύματα, οι αδιαφήμιστες ηρωικές πράξεις, οι μυστικές προσωπικές επαναστάσεις, η γνωριμία με τον άγνωστο εαυτό μας. Έτσι έχουμε τη σημαντική σιωπή του αγίου, την κορυφαία σιωπή του σοφού, την υπομονετική σιωπή του ήρωα, την ακριβή σιωπή του υπομονετικού κι επίμονου, την ευαγγελική σιωπή του αυτοθυσιαζόμενου. Κουραστήκαμε από την ακατάσχετη πολυλογία, προχειρολογία και φθηνολογία. Το κόστος τους είναι βαρύ, αλλοιώνουν την ουσία, τα πρώτα, τα σημαντικά, τα καίρια και ιερά. Έχουμε ανάγκη από την ανάπαυση στη χρυσή σιωπή, την πολύτιμη ακοή, τη βιωματικότητα των απαραίτητων λόγων. Χρειάζεται μία αντίσταση στους πρόχειρους κι εύκολους λόγους. Αξίζει να καταλαγιάσουμε, να ησυχάσουμε, να ξαποστάσουμε για ν' ακούσουμε μέσα στην ησυχία τη χαμηλία φωνή του Θεού, την εναγώνια φωνή της συνειδησέως μας, τη διδακτική φωνή του ιερού παρελθόντος, για να μετανοήσουμε ειλικρινά.

Μακαριστός Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης

## Η Ενορία μας πάει «Κι από Σμύρνη...Σαλονίκη».



Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 22 Μαρτίου 2020 στις 3.00 μ.μθα αναχωρήσουμε για το «ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» όπου θα παρακολουθήσουμε το έργο της Μιμής Ντενίση «Κι από Σμύρνη...Σαλονίκη» που αναφέρεται στις δυσκολίες, τις περιπέτειες και τα παθήματα των Μικρασιατών μετα τον ξεριζωμό απο τις Πατρογονικές τους εστιές. Πληροφορίες και δηλωσεις συμμετοχης στο τηλ.2262024282.