

# Δεν υπάρχει πράγμα πιο βαρύ..

Δικοί μας άνθρωποι, είναι αυτοί,  
που βγάζουμε τα νεύρα μας επάνω τους.

Δικοί μας άνθρωποι, είναι αυτοί,  
που τους θεωρούμε δεδομένους.

Δικοί μας άνθρωποι, είναι αυτοί,  
που ξέρουμε πως θα αντέξουν τη γκρίνια μας.

Δικοί μας άνθρωποι, είναι αυτοί,  
που τους φορτώνουμε με όλα τα δικά μας.

Δικοί μας άνθρωποι, είναι αυτοί,  
με τους οποίους δεν προσπαθούμε να είμαστε ούτε καλοί ούτε  
ευγενικοί.

Δικοί μας άνθρωποι, είναι αυτοί,  
που το ξέρουμε, πως ό,τι και αν τους κάνουμε,  
θα μας συγχωρήσουν και θα είναι εκεί για να μας αγκαλιάσουν...

Με λίγα λόγια, δικοί μας άνθρωποι είναι αυτοί, που τους φερόμαστε  
απαίσια. Αυτοί που δεν τους λογαριάζουμε. Αυτοί που τους θεωρούμε  
δεδομένους. Ξέρεις κάτι όμως; Δεν υπάρχει πράγμα πιο βαρύ,  
από το να πληγώνεις αυτόν που σε αγαπάει...

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος Ψυχολόγος M.Sc.

## ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ



ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ  
ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΟ ΙΕΡΟ  
ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.  
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΟΔΟΙΠΟΡΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΓΟΥΣ,  
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΝΑ ΔΟΞΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ  
ΥΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ  
ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ.  
ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ.

Ε  
Π  
Ι  
Κ  
Ο  
Ι  
Ν  
Ω  
Ν  
Ι  
Α



Μηνιαία Έκδοση του Ιερού Ενοριακού Ναού  
*Αγίου Νικολάου του Νέου Θηβών*

Τηλ.& fax 2262024282

WWW.INAgiouNikolaouTouNeou.gr • E-mail: osiomnikolaos@gmail.com

ΕΤΟΣ ΙΘ' • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 • ΑΡΙΘΜ.ΤΕΥΧΟΥΣ 153

Κάθεσαι και χαλιέσαι  
κι αρρωσταίνεις  
με τους άλλους.  
-Τι σου ειπαν,τι σου έκαναν,  
πώς σε βλέπουν,αν σε θέλουν,  
κτλ - διότι ξεχνάς τη δύναμη σου,  
την ομορφιά σου,την αξία σου.  
Αγάπα και λίγο  
τον ταλαίπωρο εαυτό σου!!!  
Και πάτα στα πόδια σου,  
φυχή μου!

Ανδρέας Κονάνος

## Ονειρευόμαστε αυτό που ζούμε.

Ένας μοναχός σα να κοιμήθηκε, όταν ξαφνικά είδε ένα όνειρο βγαλμένο απ' τη ζωή... Εμφανίστηκαν μπροστά του δύο σκάλες που οι βάσεις τους ακουμπούσαν στη γη και οι κορυφές τους χάνονταν στα σύννεφα.

Στη μια, άπειροι άγγελοι ανεβοκατέβαιναν μ' ένα χαρτάκι στο χέρι.Στην άλλη ένας άγγελος, κάπου κάπου, έκανε και κίνηση προς τα πάνω.Ο μοναχός πηγαίνει προς το μέρος του μοναχικού Αγγέλου να τον ρωτήσει τί συμβαίνει στις δύο σκάλες.

Και Εκείνος του απαντά απορημένος:

-Τι δεν καταλαβαίνεις; Στην κλίμακα που βλέπεις τους αναρίθμητους αγγέλους, είναι τα αιτήματα των ανθρώπων. Βλέπεις πόσα ζητούν; Βλέπεις πόσα αιτήματα φθάνουν στα ουράνια; Και στην απέναντι πλευρά αποτυπώνονται οι ευχαριστίες των ανθρώπων...Βλέπεις πόσοι ευχαριστούν τον Θεό;

Ζύπνησε ο μοναχός και τρόμαξε. Δεν ήξερε ότι μερικές φορές ονειρευόμαστε αυτό που ζούμε. Και αφού ξύπνησε πήρε χαρτί και μολύβι και άρχισε να γράφει "τα ευχαριστώ" .Έγραφε.. Έγραφε.. ώσπου ξημέρωσε..



## Εν όψει των Χριστουγέννων

•Την Κυριακή 1<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019 θα τελέσουμε ΑΓΡΥΠΝΙΑ για την Παναγία την ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ.

•Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 8.00 μ.μ – 12.30 ν.  
Ευχαριστήρια ΑΓΡΥΠΝΙΑ για την Ανάμνηση της ελεύσεως του Ι.Λειψάνου του Αγίου μας (+ 10 Δεκεμβρίου 2000).

•Θα ανακοινωθεί εγκαίρως το ποια ημέρα θα τελεσθή το Μυστήριο της ΙΕΡΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ από τον Παν.Καθηγούμενο της Ι.Μονής Σαγαματά Αρχιμ.π. Παϊσιο. Καθημερινώς μετά τον Εσπερινό θα τελείται το Μυστήριο στον Ναό μας από τον εφημέριο μας.

•Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 5.00 Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και εν συνεχεία στο Αρχονταρικί μας ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΔΩΣΗ με κλήρωση Λαχειοφόρου αγοράς και επίκαιρη ομιλία.

•Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 μετά την Θ. Λειτουργία θα γίνει η Μετάληψη των ασθενών, κατακοιτών, Αμεα κλπ.

## Δεν θέλω να σώσεις ούτε εμένα.

Γνώρισα έναν άνθρωπο, ο οποίος αγαπούσε τόσο πολύ τους αδελφούς του, που έλεγε: «Θεέ μου, θέλω να σώσεις τους αδελφούς μου και να τους σώσεις όλους. Αν τυχόν δεν σώσεις όλους τους αδελφούς μου, δεν θέλω να σώσεις ούτε εμένα. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τί σημαίνει παράδεισος, χωρίς τους αδελφούς μου».

Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος

ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓ.ΛΕΜΟΝΑΚΟΥ