

Δέκα καλοκαιρινές (και όχι μόνο) συμβουλές...

1. Πάρε την πρωτοβουλία να συζητάς με τους άλλους! Ακόμη και ένας θερμός χαιρετισμός είναι πολύ ενθαρρυντικός!

2. Να χαμογελάς όταν τους συναντάς! 'Υπ' όψιν, ότι το κατσούφιασμα χρειάζεται 72 μύς, ενώ το μειδιάμα μόνο 14!

3. Να τους αποκαλείς με το όνομά τους! 'Η γλυκύτερη λέξη για τόν καθένα είναι το όνομά του!

4. Να φέρεις φιλικά και να είσαι πρόθυμος να βοηθήσεις! 'Αν θέλεις φίλους πρέπει να είσαι πρώτα φίλος!

5. Να δείχνεις έγκαρδιότητα! Να μιλάς και να ένεργεις για να δείχνεις στους άλλους την ειλικρινεία σου!



ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

17 και 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

© Ι.Μονή Παναγίας Προυσιωτίσσης

© Ι.Ν Αγίου Νικολάου του Νέου Κλειτού όπου φυλάσσεται το Δεξί Χέρι του Ευαγγελιστού Λουκά.

© Ι.Μονή Τατάρνης

Πληροφορίες, Πρόγραμμα και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ: 2262024282, στην ιστοσελίδα του Ναού: www.inagiounikolaoutouneou.gr και στο ηλεκρ. Ταχυδρομείο: osiomnikolaos@gmail.com

6. Να ενδιαφέρεσαι πραγματικά γι' αυτούς! Δείξε έμπρακτα ότι τους νοιάζεσαι και τους υποστηρίζεις! Δώσε τους προσοχή!

7. Να τους λες πάντα ένα καλό λόγο! Μια αυθεντική φιλοφρόνηση, ένα "άνεβασμα" του άλλου, δημιουργούν μια ουσιαστική σχέση!

8. Να δείχνεις πάντα κατανόηση! 'Εξ άλλου, υπάρχουν πάντα τρείς απόψεις σε κάθε θέμα: ή δικιά σου, ή δικιά του και ή σωστή!

9. Να τους αγαπάς πραγματικά! Με λόγια και με έργα, χωρίς να περιμένεις ανταλλάγματα!

10. Να φέρεις με ταπεινοφροσύνη! 'Εναν ταπεινό και σεβαστικό άνθρωπο όλοι τόν αγαπάνε!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μηνιαία Ενοριακή Έκδοση
Γερού Ναού Αγίου Νικολάου του Νέου
Θηβών

www.inagiounikolaoutouneou.gr

E-mail: osiomnikolaos@gmail.com

Τηλ: 2262024282

ΕΤΟΣ ΙΣΤ' • ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 • ΑΡΙΘΜ.ΤΕΥΧΟΥΣ 134



ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ, ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Η πνευματική αρχοντιά έχει Χάρη Θεού!



Για να δικαιωθείτε από το Θεό πρέπει να έχετε πνευματική αρχοντιά, αλλιώς δεν γίνεται προκοπή. Αν ξέρατε τι δίνει η αρχοντιά, θα την κυνηγούσατε μέρα-νύχτα, δεν θα κοιμόσασταν. Αν αναλύσει κανείς την πνευματική αρχοντιά, θα δει εκεί μέσα κρυμμένο το μεγαλείο του Θεού!

Πνευματική αρχοντιά είναι η πνευματική ανωτερότητα, είναι η θυσία. Μια αρχοντική ψυχή έχει απαιτήσεις μόνον από τον εαυτό της και όχι από τους άλλους. Θυσιάζεται για τους άλλους, χωρίς να περιμένει ανταμοιβή. Ξεχνάει ότι δίνει και θυμάται ακόμη και το παραμικρό που τις δίνεται. Έχει φιλότιμο, έχει ταπείνωση και απλότητα, έχει ανιδιοτέλεια, τιμιότητα.... όλα τα έχει. Έχει και την μεγαλύτερη χαρά και την πνευματική αγαλλίαση. Η πνευματική αρχοντιά έχει Χάρη Θεού, είναι μια θεϊκή ιδιότητα. Όπου υπάρχει αρχοντιά, υπάρχει το αθόρυβο, υπάρχει η αφάνεια, γι' αυτό εκεί αναπαύεται ο Χριστός και εκεί υπάρχει η ευλογία του Χριστού.... Για ν' αποκτηθεί η πνευματική αρχοντιά χρειάζεται να κινείσαι ταπεινά με καθαρό φιλότιμο και πάντα να θυσιάζεσαι. Να καλλιεργείς την πνευματική ευαισθησία. Να δέχεσαι ήρεμα την ενόχληση του άλλου και να χαιρέσαι που ενοχλείσαι και δεν ενοχλείς. Για να έχει ο άνθρωπος αρχοντιά πρέπει να μην υπάρχουν μέσα του κατώτερα πάθη, μικρότητες κ. λ. π. Στις μικρότητες δεν βρίσκεται ο Θεός, γιατί ο Θεός είναι φύσει αγαθός.

Η αρχοντιά έχει και λεβεντιά μέσα, γιατί τότε δουλεύει η καρδιά. Για να καταλάβετε την αρχοντιά σκεφθείτε τον Χριστό. Τι κράτησε για τον Εαυτό Του; Τίποτε. Όλα τα έδωσε. Θυσιάστηκε και όλο θυσιάζεται για όλους μας. Μας δίνει την αγάπη Του, μας παίρνει τις αμαρτίες μας. Εμείς, αντίθετα θέλουμε να μαζεύουμε αγάπη. Σκεφθείτε ακόμη τι κάνουν οι καλοί γονείς. Θυσιάζονται συνέχεια για τα παιδιά τους, παρόλο που μπορεί να φάνε και κλωτσιές από τα παιδιά τους. Και να ξέρουν τι τους περιμένει, πάλι θυσιάζονται. Το ίδιο κάνουν και τα ζώα και τα πουλιά.

Το χελιδόνι φροντίζει τα μικρά του, αλλά και τα χελιδονάκια, όταν μεγαλώσουν, θα φροντίζουν τα μικρά τους. Έτσι τα δημιουργήσε η αρχοντική αγάπη του Θεού.

Αγίου Παισίου Αγιορείτου

Μην ξεχάσουμε:

Την Τρίτη 1^η Αυγούστου ξεκινά η προετοιμασία μας για την μεγάλη Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, με την καθημερινή Μικρή και Μεγάλη Παράκληση προς την Παναγία μας, τη νηστεία αλλά και την καθημερινή Θεία Λειτουργία μέσα στα πλαίσια του Ιερού Δεκαπενταλείτουργου.

Μια χρυσή λίρα στην άκρη...

Η αρρώ δεν έχει τύχει μόνο σε μένα. Να θεωρείς ό,τι τα ξέρεις όλα. Πως είσαι δάσκαλος που βλέπει παντού μαθητές. Παντού οι άλλοι είναι αμαθείς και πρέπει να τους δείξεις, να τους διδάξεις, αφού δεν ξέρουν. Εντύπωση μου κάνουν τα μικρά παιδιά που σε διδάσκουν με ένα μικρό τους λόγο με ένα νεύμα και ένα χαμόγελο. Κάπως έτσι σε ταπεινώνει ο Θεός εσένα που έχεις απαντήσεις για όλα.



Πριν λίγες μέρες συνέβη να βρεθούμε σε ένα χώρο κράτησης για νέους κυρίως ανθρώπους που δίνουν παράλληλα και τη μάχη τους με τις εξαρτήσεις. Βρεθήκαμε κοντά τους και είπαμε να ουστηθούμε. Ξεκίνησαν τα παιδιά. Με λένε Σ. και είμαι 599 ημέρες καθαρός και αύριο 600. Με λένε Β. και είμαι 53 ημέρες καθαρός και αύριο 54, και δίπλα μία μικρή ιστορία. Ιστορίες ανθρώπων ψυχών και συναισθημάτων. Μοναχικές ιστορίες, τραγικές, λέξεις με νόημα βαθύ που πρέπει να δώσεις χρόνο για να τις καταλάβεις. Αφού ουστηθήκε η παρέα, ουστηθήκαμε και εμείς. Ήρθανε και κεράσματα και η συζήτηση ζεστάθηκε.

Ρώτησα αμήχανα τα παιδιά, απευθυνόμενος στον Σ. Γιατί αυτή η εμμονή με το μέτρημα. Γιατί είναι σημαντικό να μετράς πόσες μέρες είσαι καθαρός. Η απάντηση ήρθε σαν να ήταν αυτό που χρειαζόμουν.

– Για μας κάθε μέρα καθαρός είναι μια χρυσή λίρα στην άκρη... Κερδίζουμε τη ζωή μας. Μια μέρα της ζωής μας... μια χρυσή λίρα στην άκρη. Λοιπόν μεταξύ μας, ποτέ δεν είχα δει τη ζωή μου σαν χρυσή λίρα. Θεωρώ τη ζωή μου δεδομένη. Δεν την έχω εκτιμήσει σαν μοναδική και μονάκριβη. Με ρωτούν πως είσαι και πολλές φορές έχω απαντήσει. Καλά από συνήθεια. Για σκέψου πόσες φορές έχεις προπεράσει τη ζωή, πόσες φορές δεν έχεις δώσει τη σημασία και την ποιότητα της κάθε μέρας.

Πόσες φορές θεώρησες πως εσύ διακαιούσαι να ζεις, να χαιρέσαι, να απολαμβάνεις και να έχεις κάθε ευκαιρία για σένα. Πόσες φορές βαριέσαι να ζεις, δεν θέλεις να ζεις. Για σκέψου... Τίποτα δεν είναι δεδομένο... Κάθε στιγμή είναι μία σκλονιστική δωρεά. Κάθε μέρα, κάθε μέρα ...δώρο. Κάθε μέρα – δώρο του Θεού. Κάθε μέρα μόνο ευχαριστία σε Εκείνον που δίνει, σε Εκείνον που μας δίνει ζωή. Μια μέρα της ζωής μας... μια χρυσή λίρα στην άκρη...

π. Εφραίμ Παναούση



Χορηγός του τελευταίου για φέτος τεύχους της Επικοινωνίας μας είναι ο Σύλλογος Ποντίων «Εύξεινος Λέσχη» Θηβών.