

Ενορία. Το Προσκύνημα τών Προσκυνημάτων.

Αν ό πιστός δέν ζει τήν ζωή της ενορίας, δέν ζει τήν ζωή της Εκκλησίας. Η σωτηρία του περνά μέσα από την ενορία. Είναι γι αυτόν το Προσκύνημα τών Προσκυνημάτων.

«Όπου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις τό έμόν όνομα, εκεί είμι έν μέσωσ αυτών», είπεν ό Κύριος. Η σύναξις αυτή καλείται Ενορία και κέντρον αυτής ό Ναός, του οποίου τακτικός προσκυνητής είναι ο πιστός. Εκεί μέσα τελεσιουργείται τό μυστήριον της Εκκλησίας τού Χριστού μας, ώ ή δόξα και τό κράτος εις τούς αιώνας, Αμήν.

π.Δοσίθεος Κανέλλος

Σ' ένα βιβλίο παμπάλαιο της Ορθοδοξίας βρίσκεται τούτο το γεγονός, που αναφέρεται στον αββά Αγάθωνα. Μερικοί ασκητές, που άκουσαν τη φήμη του και τη μεγάλη διάκριση που είχε, πήγαν να τον επισκεφθούν. Θέλοντας να τον δοκιμάσουν αν οργίζεται, τον ρώτησαν: «Εσú είσαι ο Αγάθων, που λένε πως είσαι πόρνος και υπερήφανος;» «Ναι, αδελφοί μου, εγώ είμαι». «Εσú είσαι ο Αγάθων ο φλύαρος και κατάλαλος;» «Ναι, αδελφοί μου, εγώ είμαι». «Εάν είσαι ο Αγάθων ο αρετικός;» Τότε ο Αγάθων αποκρίθηκε: «Όχι, δεν είμαι αρετικός!»

Οι ασκητές τον ρώτησαν να τους πει, γιατί όσα του έλεγαν πρώτα τα παραδέχονταν για τον εαυτό του, ενώ το λόγο τούτο, με την κατηγορία του αρετικού, δεν τον βάσταξε; Κ' εκείνος, ο γέροντας ο άγιος και διακριτικός, τους απάντησε: «Τα πρώτα, εμαυτώ επιγράφω· όφελος γαρ έστι τη ψυχή μου. Το δε αρετικός, χωρισμός εστι από του Θεού, και ου θέλω χωρισθίηναι από Θεού». Οι ασκητές θαύμασαν την πνευματική σοφία της διακρίσεως του γέροντα και έφυγαν πνευματικά οικοδομημένοι.



Είμαστε πολύ τυχεροί εμείς οι «μετά Χριστόν» άνθρωποι γιατί αποτελούμε εν δυνάμει δοχεία και σκεύη του Παναγίου Πνεύματος. Ο τρόπος για να γίνουμε δεκτικοί της Θείας Χάριτος είναι απρόσμενα εύκολος. Σίγουρα πιο εύκολος και από το να τον περιγράψουμε. Μας τον έδωσε άλλωστε ο Κύριος: «Έγώ είμι τό φώς του

κόσμου· ό άκολουθών έμοί ου μή περιπατήση έν τή σκοτία, άλλ' έξει τό φώς τής ζωής».

Το τεύχος αυτό (125^ο) είναι και το τελευταίο για την λήγουσα Κατηχητική χρονιά. Θα επανέλθουμε εάν θέλει ο Θεός τον Οκτώβριο. Καλό ξεκούραστο και δροσερό καλοκαίρι.



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μηνιαία Ενοριακή Έκδοση
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου του Νέου
Θηβών
www.inagiounikolaoutouneou.gr
E-mail: osiomnikolaos@gmail
Τηλ: 2262024282

ΕΤΟΣ ΙΔ' • ΜΑΙΟΣ 2016 • ΑΡΙΘΜ.ΤΕΥΧΟΥΣ 125



ΑΝΕΛΗΦΘΗΣ ΕΝ ΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ

Στις μέρες μας υπάρχουν «εκ γενετής τυφλοί»;

Όταν γεννήθηκε δεν αντίκρισε το φως του ήλιου. Ποτέ τα μάτια του δεν τα χάιδεψε η ομορφιά της κτίσης. Μεγαλώνοντας δεν έβλεπε γελαστά πρόσωπα γύρω του... Ήταν εκ γενετής τυφλός.

Πορεύτηκε σχεδόν μόνος μέσα στο σκοτάδι του. Κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να τον απαλλάξει από το δυσβάσταχτο φορτίο του. Κανείς δεν μπορούσε να απαλύνει τον πόνο του.

Μέχρι την στιγμή που μπροστά του βρέθηκε ο Κύριος... και η πορεία στο σκοτάδι σταμάτησε. Ο Χριστός, ως στοργικός πατέρας, δεν μένει στα προηγούμενα, μηδενίζει τον χρόνο και αρχίζει τη δημιουργία εκ νέου. Φτιάχνει πηλό και δημιουργεί τώρα αυτό που η φύση στέρησε από αυτόν τον άνθρωπο.

Ποιος θα μπορούσε να αρνηθεί ότι στις μέρες μας υπάρχουν «εκ γενετής τυφλοί»; Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που οδηγήθηκαν ή γεννήθηκαν στο σκοτάδι μιας αίρεσης δεν μοιάζουν τραγικά με τον «εκ γενετής τυφλό»; Άνθρωποι δικοί μας, γονείς, αδέρφια μας, συνάνθρωποί μας που πορεύονται μια ζωή χωρίς Χριστό και ζουν μακριά από το Φως της Αναστάσεώς του. Αυτά μπορούν σε μια στιγμή να αλλάξουν. Μια στιγμή που ο άνθρωπος καλοπροαίρετα και απαλλαγμένος από εμμονές, προκαταλήψεις και δογματισμούς θα αναγνωρίσει τον Σωτήρα Χριστό και θα στρέψει το πρόσωπό του για να δεχτεί την ζωογόνο παρέμβαση του Κυρίου στους ψυχικούς και σωματικούς οφθαλμούς του.

Ακόμα όμως και οι κατ' όνομα «Χριστιανοί» που ζουν μέσα στην αμάθεια ή χειρότερα στην ημιμάθεια, δεν αποτελούν μία παραπλήσια εκδοχή του «εκ γενετής τυφλού»; Η δική μας τύφλωση προέρχεται από την δική μας αδιαφορία και μεγαλώνει όσο εμείς αμελούμε. Μέχρι τότε θα ζούμε στο σκοτάδι; Για εμάς τους Χριστιανούς είναι ακόμα πιο εύκολο να αναδυθούμε στο Φως.

Δεν έχουμε παρά να ενδιαφερθούμε και να εντρυφήσουμε στις αλήθειες της πίστης μας. Το σκοτάδι δημιουργείται με την απουσία του φωτός. Έστω και μία λάμψη είναι ικανή να διαλύσει και το πυκνότερο σκοτάδι, πόσο μάλλον ο Χριστός που είναι το Φως το αστέρευτο, το Φως το αληθινό.



Έχει η αδικία ημερομηνία λήξης; Είναι δυνατόν να διαγραφούν εγκλήματα τέτοιου μεγέθους και έκτασης, επειδή όσοι τα έχουν υποστεί είναι από χρόνια πεθαμένοι; Ποια στάση οφείλει να κρατήσει η πολιτισμένη ανθρωπότητα απέναντι στην Τουρκία που αρνείται πως όσα διέπραξε κατά τον Αρμενίων, των Ποντίων και των Ασυριών είναι γενοκτονίες;

Δεν αποτελεί συνηγορία στα πεπραγμένα της η απουσία αυστηρής παγκόσμιας καταδίκης; Γιατί, αν στις παρυφές της Ευρώπης τις πρώτες δεκαετίες του 20 ου αιώνα κατακρεουργήθηκαν λαοί και δεν αποδοθούν ποτέ ευθύνες, σημαίνει πως οι σκοπιμότητες έχουν συνθλίψει κάθε έννοια δικαίου στον 'κόσμο. Εμείς οι άμεσα ενδιαφερόμενοι Έλληνες πως οφείλουμε να κινούμαστε; Βοήθησε η έως τώρα Εθνική μας αλαλία και σε τι ακριβώς; Στο σπίτι του κρεμασμένου πρέπει να μιλήσουμε για το σχοινί. Και να μιλάμε για πάντα. Για να μην τολμήσει κανείς να ξαναστήσει κρεμάλα.

Απο το Βιβλίο "Όσοι δεν γέλασαν ποτέ".



Υπέροχο να σ'αγαπούν δυστύχημα να μην το καταλαβαίνεις.



Όταν αγαπάς κάποιον, τον νιώθεις ζωντανό μπροστά σου. Μοναξιά νιώθει αυτός που δεν αγαπά, και η μοναξιά γίνεται μεγαλύτερη, όταν θέλω να μ' αγαπούν. Το βίωμα της ειρήνης και της πληρότητας μπορεί να πραγματωθεί μόνο δια της ξενιτιάς. Ξενιτιά είναι το σάλτο της καρδιάς να βγει έξω να βρει τον άλλο όπως είναι, χωρίς απαιτήσεις, χωρίς κανόνες. Πρέπει να ξενιτευτείς από τους άλλους ώστε να τους βρεις.

Να φύγεις δηλαδή μακριά από αυτό που νομίζεις ότι είναι οι άλλοι ν' αφήσεις πίσω σου τις προσδοκίες σου να ξενιτευτείς από τις επιθυμίες του εγώ σου. Νιώθουμε μόνοι γιατί απαιτούμε την αγάπη των άλλων. Είμαστε μόνοι γιατί απαιτούμε μία "αγάπη" που θα μας νταντεύει θα μας κολακεύει, θα γιγαντώνει το εγώ μας. Υπέροχο να σ'αγαπούν δυστύχημα να μην το καταλαβαίνεις. Όταν η αγάπη θα πάψει να σημαίνει σάρκα, συμφέρον και ηδονή τότε ίσως οι άνθρωποι δούνε τους συνανθρώπους τους. (π.Π)



ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

9.00 π.μ.-12.30 π.

ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ