

Το νόημα του πόνου

Είναι εύκολο κάποιος να φιλοσοφεί ή να θεολογεί για τον πόνο αλλά είναι δύσκολο να αντιμετωπίζει σωστά τον πόνο όταν τον περνά ο ίδιος στη ζωή του. Θεωρώ πολύ τολμηρό να μιλά κάποιος για τον πόνο όταν ο ίδιος δεν πονά. Σκέφτομαι όλους τους αδερφούς μας απανταχού της γης που πονούν σωματικά, ψυχολογικά ή πνευματικά.

Πώς μπήκε ο πόνος στη ζωή μας; Δεν μπήκε ασφαλώς κατ' ευδοκίαν Θεού. Μπήκε κατά παραχώρηση Θεού, όταν ο άνθρωπος με την εγωιστική παρακοή του έχασε την πηγή της ζωής, τον Πλάστη του. Από την άπονη κατάσταση της Θείας Βασιλείας βρέθηκε σε μία άλλη κατάσταση στην οποία κυριαρχούσε μία ζωή φθαρμένη, συνυφασμένη με το θάνατο, τα πάθη και την αμαρτία. Στα χείλη του ανθρώπου που πονά ανεβαίνει κάποτε ένα πολύ βαθύ «γιατί Θεέ μου». Στο «γιατί» αυτό δεν υπάρχει ανθρώπινη απάντηση αλλά μόνο μία απάντηση: η συμμετοχή του Θεού στον δικό μας πόνο. Ο Σταυρός του Χριστού.

Πιστεύουμε σε Θεό Εσταυρωμένο που σημαίνει Θεό ταπεινωμένο, εξευτελισμένο, βασανισμένο. Δεν ντρεπόμαστε που πιστεύουμε σε Θεό ενανθρωπήσαντα, σταυρωθέντα και αναστάιντα σε Θεό που από άπειρη αγάπη συμμερίστηκε τη δική μας ασθένεια, προσέλαβε τη δική μας θνητή και παθητή σάρκα για να την αθανατίσει. Τη Θεϊκή ευαισθησία σε κάθε πόνο όλων των πλασμάτων αποκτούν και οι του Θεού άνθρωποι, που πονούν για ό,τι κακό και λυπηρό πάσχουν τα πλάσματα του Θεού.

Ας μην λυπούμεθα, όταν επί πολλά έτη ζητούμε κάτι από τον Κύριον, και δεν μας εισακούη. Ο Κύριος βέβαια θα ήθελε να γίνουν όλοι οι άνθρωποι μέσα σε μία στιγμή απαθείς, [αλλά ως προγνώστης γνωρίζει ότι δεν είναι το συμφέρον τους]. Όλοι όσοι προσεύχονται και δεν εισακούονται από τον Θεόν τα αιτήματά τους, οπωσδήποτε για κάποια από τις εξής αιτίες δεν εισακούονται:

Ή διότι ζητούν προ της ώρας ή διότι ζητούν με αναξιότητα και κενοδοξία ή διότι, εάν εισακούονταν, επρόκειτο να υπερηφανευθούν ή να πέσουν μετά την απόκτησι του αιτήματός των σε αμέλεια.

*Αγιος Ιωάννης της Κλίμακος
Κλίμαξ, Λόγος ΚΣΤ', Περί Διακρίσεως*

Τελικά, ο πόνος παραμένει πάντα ένα μυστήριο συνυφασμένο με το απροσμέτρητο βάθος της ελευθερίας του ανθρώπου. Τώρα, σχετικά μόνο και εκ μέρους, μας αποκαλύπτεται το μυστήριο αυτό. Όταν διανοιχθούν οι οφθαλμοί μας, τότε καθαρότερα οψόμεθα.

Αρχιμ. Γεωργίου (Γ), Καθηγουμένου Ιεράς Μονής Γρηγορίου.



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μηνιαία Ενοριακή Έκδοση
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου του Νέου
Θηβών

www.inagiounikolaoutouneou.gr
E-mail: osiomnikolaos@gmail.com
Τηλ: 2262024282



ΕΤΟΣ ΙΔ' • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 • ΑΡΙΘΜ.ΤΕΥΧΟΥΣ 118



Η σιωπή δεν είναι πάντα χρυσός.

Ειδικά όταν μας δίνεται η ευκαιρία να ομολογήσουμε την Αλήθεια και να καταπολεμήσουμε το ψέμα και την χυδαιότητα. Δεν είναι αρετή η σιωπή όταν ακούς κάποιον να βρίζει τα Θεία και Ιερά, αντιθέτως θα έλεγα, αμαρτάνουμε με την σιωπή μας.

Άλλο να βρίζουν εσένα και εσύ να σιωπάς, και άλλο να βρίζουν τον Θεό, την Παναγία και τους Αγίους μας. Όχι ότι χρειάζονται υπεράσπιση από εμάς, όμως δι' αυτού του τρόπου δείχνουμε εμείς πόσο θερμή είναι η αγάπη μας προς το πρόσωπό τους.

Αρχιμ. Παύλος Παπαδόπουλος

Το Θαύμα του Αγίου μας

Με ιδιαίτερη χαρά και ξεχωριστή συγκίνηση εορτάζουμε τα τελευταία 15 χρόνια την ανάμνηση του Θαύματος του Αγίου μας ,δια του οποίου διέσωσε την Ενορία, τον λαό του και τον Ναό Του από τα αντίποινα των Γερμανών Κατακτητών. Τους διέσωσε τις ζοφερές και δακρύβρεχτες αυτές ώρες από την σφαγή, την λεηλασία, την φωτιά αλλά και τον Ναό του περιφρούρησε από την ιεροσυλία και την καταστροφή. Αποτελεί ελάχιστη απόδειξη της ευχαριστίας και της ευγνωμοσύνης μας προς τον **Θαυματοργό Οσιομάρτυρα Νικόλαο τον Νέο** η διοργάνωση Λατρευτικών Εκδηλώσεων για να ομολογήσουμε το θαύμα, να διακηρύξουμε την ευεργεσία και να μην προσπεράσουμε το γεγονός αποκρύπτοντας το, κάτι το οποίο αποτελεί ασέβεια και περιφρόνηση προς το Μαρτυρικό Του Πρόσωπο.

Υμνολογούμε τον Άγιο μας

Κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου τελούνται οι Ευχαριστίες Ακολουθίες προς Τιμήν του Αγίου μας και ψάλλονται οι ειδικοί Ύμνοι που έχουν γραφεί από την **Γερόντισσα Ισιώρα** Καθηγουμένη της Ι.Μονής Αγίου Ιεροθέου Μεγάρων για να υμνολογηθεί το Θαύμα.

Έρχεται η Παναγία για να συνορτάσει

Σας προσκαλούμε το **Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015** για να συνορτάσουμε. Εφέτος θα έχουμε την Ευλογία να φιλοξενούμε την Θαυματοργό Εικόνα της Παναγίας μας της **ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ** την οποία θα κομίσει στον Ναό μας ο Καθηγούμενος της **Ι.Μονής Αγίου Νικολάου του Νέου Καμπιών Ορχομένου Παν.Αρχιμ.π.Νεκτάριος** ο οποίος φιλαδέλφως ανταποκρίθηκε στο σχετικό αίτημα του Εκκλησιαστικού μας Συμβουλίου.

Το Πρόγραμμα των Ι.Ακολουθιών

Η Υποδοχή της Ι. Εικόνας θα γίνει το **Σάββατο 24 Οκτωβρίου** ώρα 5.30 μ.μ στον προαύλιο χώρο ενώ την Κυριακή **το πρωί 25 Οκτωβρίου** θα τελεσθεί η **Πανηγυρική Θ.Λειτουργία και η Δοξολογία**. Το Θεομητορικό Εικόνισμα θα παραμείνει στον Ναό μας μέχρι και την **Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015**. Την **Τρίτη 27 Οκτωβρίου** ώρα 8.00 μ.μ -12.30ν. θα τελεσθεί **Αγρυπνία για την Αγία Σκέπη και για τα Νικητήρια της 28ης Οκτωβρίου 1940** ενώ την ίδια ημέρα στις 5.00 το απόγευμα θα συνοδεύσουμε την Ιερή Εικόνα για την Ι.Μονή όπου φυλάσσεται. Αν θέλετε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για την συνοδεία της Ι.Εικόνας η οποία θα γίνει με λεωφορείο.

Η ουσία της Εορτής

Ας προσέλθουμε στον Ναό μας για να ευχαριστήσουμε τον Οσιομάρτυρα μας αλλά και για να πάρουμε δύναμη έτσι ώστε να παλεύουμε, να δίνουμε νόημα στην προσωπική μας ζωή και αγάπη στους συνανθρώπους μας αλλά και να καλλιεργούμε και να ομορφαινουμε τον εσωτερικό πνευματικό μας κόσμο.

Άλλο φιλανθρωπία άλλο Ελεημοσύνη

Όλο το έργο της Εκκλησίας είναι φιλανθρωπικό. Μερικές φορές οι άνθρωποι κάνουν το λάθος μιλώντας για φιλανθρωπία να περιορίζουν τα πράγματα στην ελεημοσύνη. Αλλά η φιλανθρωπία είναι κάτι πολύ πιο πλούσιο ,πολύ πιο ευρύ ,πιο βαθύ, πολύ πιο υψηλό. Είναι η έκφραση της δεύτερης και μεγάλης εντολής που έδωσε ο Χριστός και η οποία δεν είναι υποδεεστέρα της πρώτης: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου». Και ποια είναι αυτή η εντολή; «Αγαπήσεις τον πλησίον σου». Κάθε λοιπόν συμπεριφορά προς τον συνάνθρωπο πρέπει να είναι φιλική, αγαπητική, φιλήθα πεί αγαπώ. Και γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ανθρώπους που λένε Εγώ δεν θέλω φιλανθρωπία. Τι



ζητάνε; τι λένε με αυτήν την τοποθέτηση; Ότι δεν θέλουν να τους αγαπούν; Ότι δεν θέλουν να τους φιλούν; Έχουν τόση αίσθηση αυτάρκειας; Φαντάζομαι όχι. Απλώς δεν ξέρουν, δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι σημαίνει ο όρος φιλανθρωπία. Όταν λοιπόν κάνεις κήρυγμα, όταν κάνεις κατήχηση, όταν κάνεις λειτουργία αυτές είναι φιλάνθρωπες δραστηριότητες. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Χριστός μας είναι φιλάνθρωπος. Έτσι ονομάζεται και έτσι δοξάζεται και έτσι προσκαλείται. Και ευτυχώς για εμάς τους ανθρώπους που έχουμε φιλάνθρωπο Θεό.

Τώρα η παροχή στέγης, ενδύματος ,τροφής, ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως και όλων των άλλων αναγκαίων υλικών αγαθών για την επίγεια πορεία μας, ασφαλώς και είναι απαραίτητη αλλά είναι μια έκφραση αυτής της φιλανθρωπίας η οποία είναι δυνατή μπορεί να γίνει δηλαδή επειδή έχουμε ανθρώπους φιλότιμους, ανθρώπους που νιώθουν τον πόνο του άλλου, που συμπονούν και που συμπαθούν.

Αυτοί συνήθως βάζουν το χέρι στην τσέπη και προσφέρουν στην εκκλησία με το κεράκι που ανάβουν την ώρα που πάνε να προσκυνήσουν η με κάποια δωρεά σε οποιαδήποτε χαρούμενη η θλιβερή ευκαιρία της ζωής προσφέρουν για τα έργα της Εκκλησίας.

Ο Χαλκίδος Χρυσόστομος



ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΦΟΡΟ ΝΕΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Λατρευτικές, Ιεραποστολικές, Φιλανθρωπικές, Νεανικές, ψυχαγωγικές κ.α δράσεις