

Μιλώ στη Παναγία

Μιλώ στη **Γλυκοφιλούσα**, όταν μου λείπει η αγάπη των δικών μου!

Παρακαλώ την **Οδηγήτρια**, για να μην χάσω τον δρόμο μου!



Κλαίω μπροστά στην **Παυσολύπη**, όταν ο ουρανός μου είναι μαύρο!

Δέομαι στην **Γοργοεπήκοο**, γιατί το πρόβλημα «δεν παίρνει» άλλο!

Γονατίζω στην **Παραμυθία**, όταν οι λύπες είναι αβάσταχτες και πολλές!

Χαμογελώντας παρακαλώ την **Πάντων Χαρά**, όταν η χαρά μου είναι μακρινό όνειρο!

Κοκκινίζοντας εκλιπαρώ το **Ρόδον το Αμάραντο**, για την χαμένη μου ντροπή!

Κι αν η μάνδρα της ψυχής μου απειληθεί, κρούω στην **Πορταίτισσα**!

Δοξολογώντας τον Κύριο, ψάλλω μπροστά στο **Άξιον Εστί**!

Ευχαριστώντας τον Θεό για όσα μου έδωσε, ζητώ από την **Παναγία Δεξιά** να του το πει!

Κι όταν θέλω το «χάδι» του Θεού μου, «κλείνω το μάτι» στην **Μεσίτρια**.

Αλλ' όταν δεν αντέχω τον θρήνο των αδελφών, ζητώ από την **Θρηνωδούσα** να κλαύσω μαζί της!

Κι όσες φορές ως άλλοι «Φιλισταίοι» εχθρικά σύννεφα πυκνώνουν στον ουρανό της πατρίδας μου, ικετεύω την **Αγία Σκέπη**.

Κι ως μάνα του κόσμου όλου **Βρεφοκρατούσα**, Σε ικετεύω για τις μάνες.

ΑΓΑΠΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΙΣΟΥΜΕΝΟΙ...

«Πάντα θα βρεθούν άνθρωποι να σε μισήσουν - γι' αυτό που είσαι, γι' αυτό που κάνεις, για τον αγώνα σου που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να καταλάβουν. Μα θα βρεθούν κι άνθρωποι να σ' αγαπήσουν. Και η αγάπη έστω κι ενός ανθρώπου είναι πιο δυνατή απ' το μίσος όλων των υπόλοιπων μαζί...». Auguste Corteau -Συγγραφέας

ΥΠΟΔΟΧΗ
ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΚΟΝΟΣ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ
20/11/2014
8.00 μ.μ - 12.30 ν.
ΣΤΟΝ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

**Ε
Π
Ι
Κ
Ο
Ι
Ν
Ω
Ν
Ι
Α**

Μηνιαία Έκδοση του Ιερού Ενοριακού Ναού
Αγίου Νικολάου του Νέου Θηβών

Τηλ.& fax 2262024282

WWW.INAgiouNikolaouTouNeou.gr • E-mail: osiomnikolaos@gmail.com

ΕΤΟΣ ΙΓ' • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 • ΑΡΙΘΜ. ΤΕΥΧΟΥΣ 120

Οι καρποί της νηστείας είναι μεγάλοι και θαυμαστοί

Οι καρποί της νηστείας είναι μεγάλοι και θαυμαστοί όχι μόνο από άποψη πνευματική αλλά και σωματική. Για απόδειξη θα μπορούσα να σας αναφέρω αμέτρητα παραδείγματα, όμως εγώ θα κρατηθώ σ' ένα, το πιο πρόσφατο.

Τούτο είναι το παράδειγμα μιας χήρας γυναίκας από το Μπέτσεγι:

«Άρχισα να νηστεύω πέρσι την Πεντηκοστή», μου αφηγήθηκε εκείνη η χήρα. «Έτσι, μου ήρθε ότι πρέπει να νηστεύω, εφόσον πηγαίνω στην Εκκλησία και προσεύχομαι στον Θεό. Όσο ζούσε ο άνδρας μου δεν ξέραμε για τη νηστεία. Και αρρωσταίναμε συχνά και

οι δυο μας. Μόλις ο ένας σηκωνόταν από το κρεβάτι, ο άλλος έπεφτε. Κι έτσι πέρασε για μας σχεδόν όλος ο καιρός. Εγώ ήμουν συνέχεια θυμωμένη. Η ελάχιστη προσβολή απ' οποιονδήποτε μ' έφερνε στα όριά μου. Είχα φόβο απ' όλα στον κόσμο. Ακόμα και από τις σκέψεις μου και τις προαισθήσεις. Από τότε που άρχισα να νηστεύω- ένα χρόνο τώρα- είμαι ήρεμη και ήσυχη, χαρούμενη πνευματικά και ελαφριά στο σώμα. Κανείς και τίποτα δεν

μπορούν να με αγριέψουν. Και στην ψυχή μου ηχούν εκκλησιαστικά άσματα και προσευχές. Τα όνειρά μου είναι όμορφα και απαλά. Τίποτα στον κόσμο δεν έχω. Ζω σε μια ευκατάστατη φίλη. Αλλά αισθάνομαι σαν να είναι ολόκληρος ο κόσμος δικός μου. Είμαι εντελώς υγιής, αν και είμαι γριά. Τίποτα δεν φοβάμαι- ούτε τον θάνατο. Το μόνο που αχόρταγα θέλω είναι η ησυχία, η νηστεία και η προσευχή και σ' αυτό βρίσκω την απόλυτη ευτυχία».

Έτσι μιλά για τον εαυτό της η γερόντισσα από το Μπέτσεγι. Και μ' αυτή την εμπειρία της εκείνη βεβαιώνει στις μέρες μας την ευαγγελική διδαχή και την εμπειρία αιώνων της Εκκλησίας.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΠΟΒΙΤΣ

ΑΓΡΥΠΝΟΥΝΤΕΣ

✘ **1^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8.00-12.30 ν. ΥΠΟΔΟΧΗ** ιερού Λειψάνου του Αγίου Κυπριανού και **ΑΓΡΥΠΝΙΑ** για την Παναγία την **ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ** της οποίας εικόνα φυλάσσεται στο **Ι.Βήμα του Ναού** μας.

✘ **10^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8.00- 12.30 ν. ΑΓΡΥΠΝΙΑ** για την έλευση του Τιμίου Λειψάνου του Αγίου μας (†10-12-2000).



Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

«Τα ιερά λείψανα των Αγίων της Εκκλησίας μας δεν είναι μαγικά φυλαχτά αλλά μοιάζουν, κατά τον Άγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο, με ρίζες δέντρων που τα κλαδιά τους ανυψώνονται στους ουραμούς, που οι πιστοί απολαμβάνουν τους καρπούς τους παίρνοντάς τους από τις ρίζες.



Κάθε φορά που προσκυνούμε άγια λείψανα δεν γινόμαστε ειδωλολάτρες και νεκρολάτρες όπως μας κατηγορούν οι σκεπτικιστές άνθρωποι του καιρού μας αλλά και Χριστιανοί άλλων Ομολογιών. Κάθε φορά που προσκυνούμε τα ιερά λείψανα διακηρύσσουμε ότι οι Άγιοι υπήρξαν άνθρωποι διαποτισμένοι υπαρκτικά από τη Χάρη του Θεού, που αγίασαν τις ψυχές και τα σώματά τους με την ίδια δύναμη».

Παράκληση για την ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ...

Κάθε διαπροσωπική σχέση για να κρατήσει και να επιβιώσει χρειάζεται την δική μας φροντίδα και το δικό μας ενδιαφέρον. Σχέση προσωπική με τον Οσιομάρτυρα Άγιο Νικόλαο τον Νέο αποτελεί η Λατρευτική ευκαιρία της Τετάρτης στα πλαίσια της οποίας επικοινωνούμε προσευχητικά με τον Άγιο της Ενορίας μας ζητώντας Του ότι επιθυμεί έκαστος ψάλλοντας της Παράκληση του και ασπάζόμενοι το Σεπτό Λείψανό Του. Ταυτόχρονα η ευκαιρία αυτή μας βοηθά στην πνευματική μας οικοδομή με το σύντομο κήρυγμα που γίνεται που σκοπό έχει να μας βγάλει μέσα από τον ατομισμό μας, την αυτάρκεια μας αλλά και την αδιαφορία για τα πνευματικά την οποία συχνά-πυκνά σπέρνει στις καρδιές μας ο πονηρός. Δυστυχώς όμως μόνον λίγες δεκάδες Ενοριτών τους οποίους ευχαριστώ από καρδιάς ανταποκρίνονται και στη μία και στην άλλη Ενοριακή Πρόσκληση. Άραγε μόνον αυτοί έχουν ανάγκη τον Άγιο στην ζωή και την καθημερινότητα τους; Μόνο αυτοί αισθάνονται την ανάγκη να ακουμπήσουν επάνω του και να εμπιστευτούν τους εαυτούς τους και τους οικείους τους στην Μαρτυρική του προστασία;

Μόνο αυτοί έχουν πνεύμα μαθητείας και προσπαθούν να μορφωθούν εν Χριστώ, να ακούσουν τα λόγια της πίστεως μέσα από την διδασκαλία των Αγίων και των Πατέρων μας και να προσπαθήσουν να τα εφαρμόσουν στην ζωή τους; Οι υπόλοιποι είναι τακτοποιημένοι; Δεν έχουν ανάγκη ούτε τον Άγιο ούτε την κατήχηση; Δεν νομίζω!

Η μεγαλύτερη πλάνη στον άνθρωπο είναι να πιστεύει ότι τα ξέρει όλα και ότι δεν έχει ανάγκη κανέναν ούτε τον Θεό, ούτε τους φίλους του Θεού που είναι οι Άγιοι ούτε τον συνάνθρωπο. Ελπίζω πως οι πόρτες που έκρουσα θα ανοίξουν και πως θα βρεθούν άνθρωποι να ακούσουν. Αν γίνει αυτό πραγματικά το όφελος για όλους θα είναι μεγάλο και εγώ θα σας είμαι υπόχρεος.

