

Το Θείο και το ανθρωπινό Θέλημα

Πολλές φορές συμβαίνει και τούτο το παράδοξο. Προσευχόμαστε για να πείσωμε το Θεό να κάμει το Θέλημα μας, αντί να προσευχόμαστε για να πείσωμε τον εαυτό μας να κάμει το Θέλημα του Θεού. Το «γενηθήτω το Θέλημα Σου» της Κυριακής Προσευχής μέσα στη σκέψι μας γίνεται «γενηθήτω το Θέλημα μου». Τούτο όμως το ανθρωπινό Θέλημα είναι τόσο στενά δεμένο με την ύλη, τόσο προσκολλημένο στις απολαύσεις της γης, ώστε συχνά αντιστρατεύεται στο Θείο Θέλημα. Πάσχει ακόμα, αυτό το ανθρωπινό Θέλημα, από μια αθεράπευτη μυωπία. Βλέπει μόνο πολύ κοντά. Δεν μπορεί να διακρίνει το απώτερο και επομένως το πραγματικό συμφέρον του ανθρώπου. Έτσι ζητώντας από το Θεό να κάμει εκείνο που επιθυμούμε, χωρίς να ξέρουμε ποιο είναι στην πραγματικότητα το καλό μας, δεν ξέρουμε τι ζητάμε.



Από το Βιβλίο «ΚΤΡΙΑΚΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΣΑΡΕΤ»

Όχι σαν τον Ιούδα....

Ένώ κοινωνήσε ο Ιούδας το Σώμα και το Αίμα Του Χριστού, έφυγε κι έτρεξε να συμφωνήσει την προδοσία. Και κάποιοι πιστοί σκανδαλίζονται και ερωτούν. Εφόσον ο Ιούδας, έλαβε τη Θεία Κοινωνία και δεν επέδρασε καθόλου μέσα του, τότε ποιο το όφελος της Θείας Κοινωνίας.



Αδελφοί μου, η Θεία Κοινωνία δεν είναι ένα μαγικό φίλτρο που το παίρνουμε και επιδρά αυτόματα. Η Θεία Ευχαριστία είναι η ομολογία του Θανάτου και της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Και κάθε φορά που τη λαμβάνουμε είναι η δική μας συμμετοχή στο Πάθος του Χριστού. Δεν το λαμβάνουμε παθητικά το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, αλλά εν γνώσει μας και με την υπόσχεση ότι θα αγωνιστούμε.

Κανείς δεν κοινωνεί αξίως, τουλάχιστον όμως να μην κοινωνεί προδοτικά. Και μόλις βγει από την εκκλησία να επαναλάβει τα ίδια που έκανε πριν τη Θεία Κοινωνία, χωρίς καμιά προσπάθεια. Μακάρι ο Θεός να σας αξιώνει να κοινωνείτε και να μην προδίδετε την αγάπη Του".
Ο Θερμοπυλών
Ιωάννης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ



Από την Ανάσταση στην Ανάληψη.

Μηνιαία Έκδοση του Ιερού ενοριακού Ναού
Αγίου Νικολάου του Νέου Θηβών

Τηλ.& fax 2262024282

www.INAgiouNikolaouTouNeou.gr • E-mail: osiomnikolaos@gmail.com

ΕΤΟΣ ΙΑ' • ΜΑΙΟΣ 2013 • ΑΡΙΘΜ.ΤΕΥΧΟΥΣ 111

Ηρέμησε και μάθε να περιμένεις και να μη βιάζεσαι.



Πρέπει να μάθεις να κάνεις υπομονή. Όχι απλώς να λες τη λέξη αυτή στους άλλους, «κάνε υπομονή», ούτε μόνο να τη διαβάζεις σε βιβλία κι ομιλίες, αλλά να 'ναι κυρίως το προσωπικό σου βίωμα, το χαρακτηριστικό σου. Αξίζει για μερικά πράγματα να περιμένεις. Είναι ανάγκη να περιμένεις. Εργάζεται ο Θεός. Μόνο που έχει τους δικούς του ρυθμούς. Ο Θεός εργάζεται πολύ υπομονετικά. Κι η φύση το ίδιο κάνει. Ένα λουλουδάκι θ' ανθίσει όταν έρθει η ώρα του. Δες ακόμα την αλλαγή των εποχών. Παρατήρησε επίσης πώς μεγαλώνει το σώμα μας. Όλα αυτά αλλάζουν, αλλά σε πολύ διαφορετικούς ρυθμούς απ' αυτούς που μας έχει συνηθίσει η τρελή κοινωνία μας. Αυτό το τρέξιμο, αυτός ο πανικός η ταραχή που μας κάνει όλους τόσο πολύ βιαστικούς, αφήνουν τον Θεό αμέτοχο. Ο Θεός δεν μπαίνει σ' αυτούς τους τρελούς ρυθμούς μας. Κινείται στους ρυθμούς της δικής του αγάπης και της δικής του υπομονής. Ο Κύριος δεν έχει άγχος, ο Κύριος κινείται ήρεμα.

Μάθε το κι εσύ. Όλα να γίνονται ήρεμα. Ηρέμησε και μάθε να περιμένεις και να μη βιάζεσαι. Μάθε στη ζωή σου, να μη θες να μπαίνει ο Θεός στο δικό σου άγχος άλλωστε να αγχώνεις ακόμα και το Θεό, αλλά προσπάθησε εσύ να μπαίνεις στο κλίμα του Θεού. Στο κλίμα ακριβώς αυτής της υπομονής, της απαντοχής, της ηρεμίας, ώστε να μοιάζεις εσύ στο Θεό κι όχι αυτός σε σένα. Η προσευχή θα σου χαρίσει αυτό το δώρο. Δεν είναι εύκολο να το νιώσεις. Αν θες, κάνε προσευχή να το καταλάβω κι εγώ αυτό και να το ζήσω. Δεν μπαίνει ο Θεός στον τρελό ρυθμό μας. Κι ευτυχώς. Διότι αυτό που ζούμε εμείς είναι κάτι σπασμωδικό κι αρρωστημένο. Πώς αλλιώς να ονομάσεις αυτό το τρεχαλήτο που μας πιάνει. Ο Κύριος όμως έχει το δικό του ρυθμό. Δεν είναι σαν κι εμάς. Εργάζεται, αλλά όχι όπως θέλουμε εμείς. Εμείς θέλουμε εδώ και τώρα. Κι ο Θεός μας λέει, «Γιατί δεν κοιτάτε να διδαχτείτε απ' τον εαυτό σας; Γιατί δεν κοιτάτε την κατασκευή σας, τη φύση σας, ώστε να κατανοήσετε πώς σας έχω πλάσει; Δεν καταλαβαίνετε ότι σας έχω δώσει αφορμές να θυμάστε την υπομονή; Πότε έμεινες έγκυος; Πριν μήνες. Και τότε θα γεννήσεις το παιδάκι σου; Μετά από εννέα μήνες. Γιατί; Εφόσον το παιδί σου αυτό υπάρχει μέσα από την ίδια στιγμή της σύλληψης, γιατί δεν γεννιέται την άλλη μέρα; Δε θα μπορούσα Εγώ, ο Θεός να κάνω το παιδί να γεννιέται την άλλη μέρα; Ναι, αλλά σε διδάσκω και μ' αυτόν τον τρόπο, εσένα που θα γίνεις μάνα, να περιμένεις. Και εσένα που θα γίνεις πατέρας, επίσης. Να περιμένεις κι εσύ». Μαθαίνεις την υπομονή.



Απόσπασμα απ' το βιβλίο "Αγάπη για πάντα".

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ...«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»!



Το τεύχος αυτό της «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» είναι το τελευταίο για την τρέχουσα Κατηχητική χρονιά. Ευχαριστούμε το Γραφείο Τελετών του κ.Αθανασίου Παπαδάκη για την εκτύπωση των τευχών του περιοδικού μας καθώς και τους αγαπητούς μας Ενορίτες για την αγάπη με την οποία το περιβάλλουν. Καλό, Ευλογημένο και δροσερό καλοκαίρι. Καλή αντάμωση τον Οκτώβριο.

ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (†29^η Μαΐου 1453) ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 Μαΐου 2013 8.15 μ.μ

- Επιμνημόσυνη Δέηση για τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο.
- Παραδοσιακοί Χοροί.
- Το «Κρυφό Σχολειό» από το Θέατρο Σκιών Αθανασίου.
- Βραβευση των αριστούχων Μαθητών του 6^{ου} Δημ.Σχολείου Θηβών εις μνήμην των Μακαριστών Ιερέων.
- Επίδοση των αναμνηστικών.



ΤΡΙΤΗ 28 Μαΐου 2013 8.30 μ.μ - 12.30 ν.

ΑΓΡΥΠΝΙΑ για την Εορτή της ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ και για την ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.



«Μερικές φορές η ψυχή μου κρύβει μέσα της πολλή αγάπη και θέλω να την στείλω και δεν γνωρίζω που να την στείλω. Και τότε την απευθύνω εις την Μανούλα μου, την Παναγία και την παρακαλώ αυτή να παρηγορήσει όποιον υποφέρει και βασανίζεται, όποιον τον πικραίνουν οι αυταρχικοί χαρακτήρες, όποιον φλέγουν τα πάθη. Η αγάπη προς την Παναγία μας είναι κάτι το πολύ τρυφερό και άγιο. Δεν μπορείς να σκεφθής την Παναγία μας και να μη πλημμυρίσεις από συναισθήματα ιερά και άγια. Η αγάπη προς την Παναγία μας διαπορθεύει την ψυχή μας εις τον μέλλοντα αιώνα, δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι κάτι που δεν εκφράζεται, αλλά σε κάνει να σκιρτάς από χαρά προς αυτή που είναι η κιβωτός της σωτηρίας και ταμείον των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος.»

Μοναχού Μάρκελλου Αγιορείτου

Η αγάπη προς την Παναγία μας είναι κάτι το πολύ τρυφερό και άγιο.