

Όπως έχουμε καθιερώσει εδώ και χρόνια, μετά τις εορτές του Αγίου Δωδεκαημέρου να εξορμούμε προς κάποιο Φιλανθρωπικό Κέντρο, έτσι και φέτος στραφήκαμε προς το **Δρομοκαΐτειο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο** όπου περιθάλπονται ψυχικώς ταλαιπωρημένοι συνάνθρωποί μας.



Την Τρίτη λοιπόν **19/1/2010** το Δ.Σ του **ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ** πλαισιωμένο από μία μικρή ομάδα κυριών, πραγματοποιήσαμε την επίσκεψή μας και προσφέραμε διάφορα δώρα με σκοπό να διανεμηθούν στους

ελάχιστους Αδελφούς μας. Αφού συναντήσαμε αρκετούς από τους ασθενείς και επικοινωνήσαμε με εγκαρδιότητα μαζί τους, τελέσαμε δέηση στο Παρεκκλήσιο του Νοσοκομείου που τιμάται στο όνομα των Αγίων Αναργύρων. Προηγούμενως προσκυνήσαμε και στον **Ι.Ν Αγ.Βαρθάρα** Χαϊδαρίου που ανήκει στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Επίσης την **Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010** το απόγευμα επισκεφθήκαμε το **Εκκλησιαστικό μας Γηροκομείο** στην Λιβαδειά όπου

είχαμε την χαρά της επικοινωνίας με τους γέροντες και τις γερόντισσες που φιλοξενούνται εκεί με την αγάπη και την στοργή της Τοπικής μας Εκκλησίας. Για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος και για την αντιμετώπιση των τεραστίων εξόδων που απαιτούνται για την πορεία του προσφέραμε



ένα χρηματικό ποσό καθώς και λάδι. Μας υποδέχθηκαν με πολλή ευγένεια, η υπεύθυνη του Ιδρύματος **κ.Μάρθα Καλκανδή** καθώς και το προσωπικό, το οποίο αναλώνεται καθημερινά στην εξυπηρέτηση των 60 και πλέον γερόντων που βιώνουν την δύση της ζωής τους με αξιοπρέπεια. Κατόπιν προσκυνήσαμε στην **Ι.Μ Αγίου Νικολάου Του Νέου Καμπιών Ορχομενού**, συμμετείχαμε στην Εσπερινή Ακολουθία και απολαύσαμε την Μοναστηριακή Φιλοξενία του Γέροντος της Μονής **π.Νεκταρίου**, ο οποίος στο παρελθόν είχε τιμήσει την Ενορία μας με την Λατρευτική του Παρουσία σε Νυκτερινή Σύναξη.

**ΔΙΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΚΑΘΙΣΤΟ ΥΜΝΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ**

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 ώρα 9.30 μ.μ- 12.30 ν.

# ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ

**ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΗΒΩΝ**

Τηλ.& fax 2262024282

www.INAgiouNikolaouTouNeou.gr • E-mail: osiomnikolaos@gmail.com

**Η ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

**Η χαρακτηριστική Ακολουθία της Σαρακοστής**

Όλες τις **Τετάρτες και Παρασκευές** της Μεγάλης Τεσσαρακοστής (καθώς και όσες συμπέσει εορτή αγίου) τελείται η **Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων**. Τι είναι αυτή η Λειτουργία και γιατί γίνεται μόνο κατά τη **Μ. Τεσσαρακοστή**; Η Εκκλησία μας έχει εν χρήση τρεις **Θ. Λειτουργίες** κατά τις οποίες γίνεται **Θυσία**: Την Λειτουργία του Αγίου **Ιωάννου του Χρυσοστόμου**, την Λειτουργία του Αγίου **Βασιλείου** και τη Λειτουργία του Αγίου **Ιακώβου του Αδελφοδέου**.



Όλες όμως αυτές οι **Λειτουργίες** έχουν πανηγυρικό και χαρμόσυνο χαρακτήρα. Αλλ' η **Μ. Τεσσαρακοστή** είναι πένθιμος περίοδος. Γι' αυτό η Εκκλησία μας όρισε να μη γίνονται οι Λειτουργίες αυτές παρά μόνο κατά τα **Σάββατα** και τις **Κυριακές** της **Μ. Τεσσαρακοστής**. (Κανόνας 49ος της εν Λαοδικεία Συνόδου). Οι παλιοί όμως χριστιανοί δεν μεταλάμβαναν των **Θείων Μυστηρίων** μόνο κατά τα **Σάββατα** και τις **Κυριακές**, αλλ' ακόμη συχνότερα. Ο **Μ. Βασίλειος** σε μία επιστολή του αναφέρει ότι οι πιστοί της περιοχής του είχαν συνήθεια να μεταλαμβάνουν και τέσσερις και πέντε φορές την εβδομάδα! Γνώριζαν οι παλιοί Χριστιανοί ότι χωρίς συχνή μετάληψη των **Αχράντων Μυστηρίων** δεν είναι δυνατό να ζουν «εν Χριστώ». Ο Χριστός δεν είναι μία αφηρημένη ιδέα. Δεν είναι μία απρόσωπος δύναμη.



# Οι δικοί μας Άγιοι.



«Κάθε τόπος έχει αναδείξει τους δικούς του Αγίους, που μπορεί να ξεπέρασαν τα στενά γεωγραφικά όρια και να κατέστησαν Οικουμενικοί, αλλά πάντα διατήρησαν τον ξεχωριστό δεσμό με τον τόπο που τους γέννησε. Η Βοιωτία είναι και αυτή, όπως και τόσες άλλες περιοχές της πατρίδας μας, γη Αγιοτόκος. Σεμνύνεται η Τοπική μας Εκκλησία για τον Ιερό Χορό των Βοιωτών Αγίων, των δικών μας Αγίων, οι Οποίοι φώτισαν με τον φλογερό Ευαγγελικό Τους κήρυγμα και πότισαν με τους ασκητικούς ιδρώτες τους και εξαγίασαν τη γή μας» (Σεβ.Μητροπολίτης κ.Γεώργιος).

Δύο Απόστολοι, ο **Ευαγγελιστής Λουκάς** και ο **Ρούφος ο Εκλεκτός**, ένας Ιερομάρτυρας ο εκ Λεβαδείας καταγόμενος **Ρηγίνος** επίσκοπος Σκοπέλου, ένας Ιεράρχης ο Πολιούχος Θηβών και Επίσκοπος αυτής **Ιωάννης ο Καλοκτένης** και έξι Θεοφόροι Πατέρες και Ασκητές, οι εν Σαγματά **Κλήμης** και **Γερμανός**, ο εν Στειρίω **Λουκάς**, ο εν Δομπώ **Σεραφείμ. Μελέτιος** ο εν Κιθαιρώνι και **Νικήτας** ο Θηβαίος πρεσβεύουν αδιαλείπτως για την Βοιωτία, τον Επίσκοπό της και τον ευσεβή λαό της .



## Η ΑΓΙΑ ΚΑΡΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ



Το **Σάββατο 27 Φεβρουαρίου στις 5.30 μ.μ** θα υποδεχθούμε την **Αγία Κάρα του Οσίου Σεραφείμ** ο Οποίος ανήκει στην **Χορεία των Τοπικών μας Αγίων** .

Προσκαλούμαστε όλοι και παρακαλούμαστε να συμμετάσχουμε στις **Λατρευτικές Εκδηλώσεις** που διοργανώνει ο **Ναός** μας το **Σάββατο (Υποδοχή) την Κυριακή** (Θ.Λειτουργία και Κατανυκτικός Εσπερινός στις 6.00 μ.μ) και την **Δευτέρα 1-3-10** (Προηγιασμένη Θ.Λειτουργία και Αγιασμός).

Η Αναχώρηση θα γίνει την **Δευτέρα** στις **11.00 π.μ.**

**Ο Χριστός είναι** το Δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, είναι ο Υιός του Θεού. Ο Χριστός είναι ακόμη, όπως είπε ο Ίδιος, «βρώσις και πόσις», δηλαδή φαγητό και ποτό. Στο Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας ο Χριστός, αυτοπροσφέρεται στους πιστούς υπό τη μορφή του άρτου και του οίνου, τα οποία έχουν, κατά τρόπο απειρινόητο και μυστηριώδη, μεταβληθεί σε αυτό τούτο το Άχραντο Σώμα Του και σε αυτό τούτο το Τίμιο Αίμα Του. Ο Χριστός είναι ο αγιασμός μας, το φως μας, η ζωή μας.[...]



**Πώς όμως θα κοινωνούν** συχνά οι πιστοί, αφού θεία Λειτουργία δε γίνεται παρά μόνο κατά τα **Σάββατα** και τις **Κυριακές της Μ. Τεσσαρακοστής**; Η Εκκλησία μας βρήκε τρόπο: Καθόρισε να τελείται κατά τις άλλες μέρες της Μ. Τεσσαρακοστής μία άλλη Λειτουργία, η Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων. Κατά τη Λειτουργία αυτή δεν τελείται Θυσία, δε γίνεται δηλαδή μεταβολή του άρτου και του οίνου σε Σώμα και Αίμα Χριστού. Αλλά τι γίνεται; Τα **Τίμια Δώρα**, ο Άρτος και ο Οίνος είναι έτοιμα, έχουν προαγιασθή (γι' αυτό και λέγεται Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων) κατά την προηγηθείσα θεία Λειτουργία της Κυριακής, είναι πλέον Σώμα και Αίμα Χριστού, και απλώς προσφέρονται προς μετάληψη στους πιστούς.



**Η Λειτουργία των Προηγιασμένων** είναι συνυφασμένη με Εσπερινό, είναι δηλαδή βραδινή. Αυτό έχει δεσπιστεί, διότι οι παλιοί Χριστιανοί κατά τις ημέρες της Μ. Τεσσαρακοστής διετέλουν τελείως άσιτοι (νηστικοί) μέχρι των εσπερινών ωρών. Μπορούσαν λοιπόν να εκκλησιαστούν και να κοινωνήσουν κατά τις εσπερινές ώρες. Σήμερα η Λειτουργία των Προηγιασμένων τελείται και κατά την εσπέρα συνηθέστερα όμως τελείται κατά τις πρωινές ώρες προς διευκόλυνση των πιστών. Η Λειτουργία αυτή δεν έχει τον πανηγυρικό και θριαμβευτικό τόνο των άλλων Λειτουργιών, αλλά δεσπάζει σε αυτή το πένθιμο και καταλυτικό στοιχείο.

π.Επιφ. Θεοδωρόπουλος(†)

## Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σας υπενθυμίζουμε ότι η Ιστοσελίδα του Ναού μας μπορεί να δεχθεί την επίσκεψή σας, την οποία περιμένουμε. Η ηλεκτρονική μας Διεύθυνση είναι: [www.inagiouNikolaouTouNeou.gr](http://www.inagiouNikolaouTouNeou.gr)

