

Μίλα τους, ακούνε...

Η επιστήμη της ιατρικής είναι μια ακόμα ευλογία του Θεού για την ανθρωπότητα. Όμως ασυγκρίτως μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή μας είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, που θαυματουργούν, που παρηγορούν, που τόσο απαλά έρχονται στη ζωή μας με τους λόγους τους και μας διδάσκουν. Μα κυρίως είναι η ζωή τους που στέκει φωτεινό παράδειγμα και για την δική μας ζωή. Πολλούς τους γνωρίσαμε μέσα από την ανάγνωση των βίων τους. Αλλά είναι και μερικοί που μπήκαν στην ζωή μας μ' έναν μυστικό τρόπο που άγγιξε την καρδιά μας, που αγκάλιασαν τον πόνο μας και τον πήραν μακριά, που στις πιο δύσκολες στιγμές μας γίνανε συνοδοιπόροι μας.

Ο κάθε χριστιανός ίσως έχει διαφορετικούς Αγίους προστάτες που αγαπά περισσότερο και επικαλείται στην προσευχή του. Είναι όμορφο να έχεις κάποιον που εμπιστεύεσαι και ξέρεις ότι θα σε καταλάβει διότι πέρασε και αυτός δοκιμασίες και πόνο. Και σίγουρα οι Άγιοι μπορούν να μας καταλάβουν. Γι' αυτό μην διαστάσεις, με πίστη, στην προσευχή σου, να μοιράζεσαι μαζί τους τον πόνο σου, το βάσανό σου, την αγωνία σου, το παράπονό σου.

Και να'σαι σίγουρος ότι θα έρθουν με τον τρόπο τους και θα σε βοηθήσουν να σηκώσεις τον σταυρό σου. Γιατί αυτοί ξέρουν καλά το βάρος του σταυρού. Και δεν θα το κάνουν από υποχρέωση ή από καθήκον. Θα το κάνουν γιατί αγαπούν και σπλαχνίζονται όπως ο Θεός μας. Μίλα τους, ακούνε...

π. Παύλος Παπαδόπουλος



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΘΗΡΩΝ



ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
9.00 π.μ. - 12.30 π.

ΑΓΡΥΠΝΙΑ

- ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ
- ΤΑ ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ "28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940"

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ

Επικοινωνία



Η νέα Σπορά ξεκινά....

Γίνε το χωράφι
όπου θα
βλαστήσει ο
Θεϊός Σπόρος!

Λειτουργικές,
Κατηχητικές,
Νεανικές,
Φιλανθρωπικές,
Ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ....

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

www.inagiounikolaoutouneou.gr

ΕΤΟΣ ΚΒ' • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 • ΑΡΙΘΜ. ΤΕΥΧΟΥΣ 165

Την Τετάρτη 27 και την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου ας τιμήσουμε την
Εθνική μας Εορτή σημαιοστολίζοντας τα σπίτια μας!

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η κ. ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΟΜΠΤΑΝΙΔΟΥ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΔΟΣ.

Η προσπάθεια του Θεού να σπείρει το λόγο Του

Τη θαυμάσια και πολύ διδακτική παραβολή του καλού Σπορέως άκούσαμε πριν λίγες ημέρες. Ο φιλάνθρωπος Κύριος σκορπίζει το λόγο Του στις καρδιές των ανθρώπων, τον όποιο άλλοι τον δέχονται και άλλοι τον απορρίπτουν. Μέσ' από την εξιστόρηση και την έρμηνεία της παραβολής καταλαβαίνουμε ότι ο λόγος του Θεού έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά, είναι πλούσιος, είναι ελεύθερος και είναι γόνιμος.

Ο λόγος του Θεού είναι άπιστευτα πλούσιος. Βλέπουμε τό θεϊκό Σποριά να τον σκορπίζει άφειδώς, χωρίς οικονομία. Αρπάζει μέσ' από τις αποθήκες της άπέραντης αγάπης Του τούς σπόρους της αλήθειας και τούς πετάει δεξιά και άριστερά, πάνω και κάτω, σ' όλες τις κατευθύνσεις της ανθρωπότητας. Ο λόγος του Θεού μοιάζει μέ μία βροχή που καταβρέχει τά πάντα πλούσια και άδιάκοπα, χωρίς διακρίσεις και έπιφυλάξεις. Στην έποχή μας μάλιστα τά μηνύματα του εύαγγελίου τρέχουν στην ανθρωπότητα μέ ταχύτητα και εύρύτητα θαυμαστή. Η τεχνολογία, που τόσο μάς μπερδεύει, στον τομέα της σποράς του θείου λόγου μάς βοηθάει. Κείμενα, έκπομπές, σκέψεις, άγιοφόρα παραδείγματα, ιστορίες, πατερικές όμιλίες, κατηχήσεις, πληροφορίες, όλα είναι μπροστά μας μέ τό πάτημα ενός κουμπιού. Ο λόγος του Θεού είναι τόσο πλούσιος, που τίποτε δέ δικαιολογεί την άγνοιά του παρά μόνον ή ανθρωπινή άδιαφορία. Έρχεται και μάς βρίσκει άκόμη κι εκεί που δέν τό περιμένουμε, άκόμη και όταν δέν τό άξίζουμε.

Ο λόγος του Θεού, επίσης, είναι ελεύθερος. Ο λόγος του Θεού δέν μπορεί να δεσμευτεί.

Δέν μπαίνει μέσα στα καλούπια του συμφέροντος και των σκοπιμοτήτων. Δέν έχει φόβους, έπιφυλάξεις, γήινους και έφήμερους στόχους. Δέ δέχεται όδηγίες, δέν εξυπηρετεί ιδεοληψίες, δέν έχει πλευρές και παρατάξεις, δέν ταυτίζεται μέ πολιτικά κόμματα, δέν μπορεί να φυλακιστεί και να άπαγορευτεί. Ο λόγος του Θεού είναι σαν τον ήλιο. Ανατέλλει για όλη την ανθρωπότητα και φωτίζει τούς πάντες. Φωτίζει άκόμη και αυτούς που έννοχλει και ξεβολεύει, άκόμη και αυτούς που τούς έλέγχει και τούς πικραίνει. Έπειδή είναι ελεύθερος, είναι και κοφτερός. Κάνει τομές, χαράζει πορείες, καθαρίζει τή σαπίλα, ξεχωρίζει τό λάθος από



τό σωστό. Έπειδή είναι ελεύθερος, ελευθερώνει. Άπεγκλωβίζει τον άνθρωπο από τά δεσμά του ψεύδους, από τά σκοτεινά καταγώγια των παθών, από την όμίκλη της άγνοιας. Τόν ελεύθερο λόγο του Θεού τον αγαπούν μόνον οι ελεύθεροι άνθρωποι. Όλοι οι υπόλοιποι τον αποφεύγουν, έπειδή τον φοβούνται.

Τέλος, ο λόγος του Θεού είναι γόνιμος. Πάντοτε καρποφορεί. Καρποφορεί άκόμη και τότε που φαινομενικά περιφρονείται. Καρποφορεί άκόμη και άνάμεσα στα βράχια των παθών και των εξαρτήσεων, άκόμη και κάτω από τά άγκάθια των βιοτικών μεριμνών και του ανήθικου πλούτου, άκόμη και μέσα στη λάσπη της άμαρτίας και στην έρημο της μοναξιάς. Καρποφορεί άκόμη και τότε που απορρίπτεται. Πάνω άπ' όλα, όμως, ο λόγος του Θεού καρποφορεί στην εύφορη και γόνιμη γη των αγαθών ψυχών. Σ' όλες τις έποχές και σ' όλα τά μήκη και τά πλάτη του πλανήτη υπάρχουν ψυχές αγαθές που δέχονται τό λόγο του Θεού και «καρποφοροῦσιν εν ύπομονη». Σίγουρα όλοι μας έχουμε δεχθεί επανειλημμένα την προσπάθεια του Θεού να σπείρει τό λόγο Του μέσα μας. Έχουμε άπολαύσει τον πλούτο και την ελευθερία του. Τό μόνο που άπομένει είναι να μίν τον ξεριζώσουμε από μέσα μας μέ την άδιαφορία, την άνοησία, την ήθελημένη άγνοια, την αυτάρκεια και την ύποτιθέμενη έξυπνάδα μας. Άς τον άφήσουμε να ριζώσει στην ύπαρξή μας, να αναπτυχθεί στην καθημερινότητά μας, να φωτίσει την πορεία μας και να καρποφορήσει τούς γλυκόχυμους καρπούς της άκτιστης χάρις του Θεού από τώρα και για πάντοτε.

π.Α.Κ

Εγκλωβίζεσαι;

Να εγκλωβίζεσαι στην θέαση της πινελιάς και να ξεχνάς τον πίνακα;
Να εγκλωβίζεσαι στην θέαση της βελονιάς και να ξεχνάς το κέντημα;
Να εγκλωβίζεσαι στην θέαση του άστρου και να ξεχνάς τον ουρανό;
Να εγκλωβίζεσαι στην θέαση του δέντρου και να ξεχνάς το δάσος;
Να εγκλωβίζεσαι στην θέαση της στιγμής και να ξεχνάς την ιστορία;
Να εγκλωβίζεσαι στην θέαση της κακίας και να ξεχνάς την καλοσύνη;
Να εγκλωβίζεσαι στην αίσθηση του Χειμώνα και να ξεχνάς την Άνοιξη;
Να εγκλωβίζεσαι σ'όσα ελάχιστα ξέρεις και να ξεχνάς την απεραντοσύνη της Γνώσης;
Να εγκλωβίζεσαι στην θέαση της ύπαρξης και να ξεχνάς τον θάνατο; Τέλος, για κάποιους λίγους «τρελούς»...
Να εγκλωβίζεσαι στην θέαση του θανάτου και να ξεχνάς την Ανάσταση; Α.Θ

Είναι εύκολο να μοιάξεις τέλειος...

