

# «Νά δοκιμάσω»;



Προσέξτε τὰ ζῶα, ὅταν βόσκουν στα λιβάδια, πῶς ἐπιλέγουν τὴν τροφή τους. Τὰ βότανα πού εἶναι δηλητηριώδη τὰ γνωρίζουν μέ τὴν ὄσφρηση καὶ δὲν τὰ τρώγουν. Ὅλα τὰ χορτάρια δὲν εἶναι ὠφέλιμα γιὰ ὅλα τὰ ζῶα. Ἡ ἐπιλογή εἶναι αὐστηρά δική τους καὶ μόνον. Ἐμεῖς, ἄνθρωποι λογικοὶ ὄντες, κάνουμε αὐτὴν τὴν διάκριση τῶν ἀλογων ζῶων ἢ καταβροχθίζουμε ὅ,τι βρισκουμε μπροστά

μας; Δυστυχία μας: δὲν ξεχωρίζουμε τὸ καλὸ ἐντυπο ἀπὸ τὸ κακὸ, τὸν διεστραμμένο λόγο ἀπὸ τὸν οἰκοδομητικὸ, γιὰτὶ χρησιμοποιοῦμε τὴν καταραμένη φράση: «νά δοκιμάσω».

**Κοιτάξτε τὰ δένδρα πού συνεχῶς προσπαθοῦνε τὴν κορυφή τους νά τὴν βγάλουν στον ἥλιο.** Ἄν ὑπῆρχε κάποιος τρόπος νά βλέπαμε τὴν προσπάθεια πού κάνει κάθε κλαρί νά τραβήξῃ καὶ τὴν ελάχιστη ὑγρασία, γιὰ νά ριζώσῃ στὴν γῆ, θά μέναμε ἐκστατικοί. Πότε εμεῖς τεινοῦμε στον ἥλιο τῆς δικαιοσύνης, τὸν Χριστό; Πότε ἀγωνιζόμαστε νά ριζώσῃ μέσα μας ἡ πίστη; Ἀκούστε τα πουλιά πῶς μέσα στὴν βαρυχειμωνιά δειλά-δειλά μέ τὸ κελᾶδημά τους προκαταγγέλλουν τὴν ἀνοιξη καὶ ὄχι μόνον τὰ πτηνά, ἀλλὰ καὶ πολλὰ δένδρα μᾶς δίνουν τὴν παρηγοριά τῆς ἐρχόμενης ἀνοιξης. Ἐμεῖς συναισθανόμαστε καὶ στοχαζόμαστε τὸν ἐρχομὸ τοῦ Κυρίου ἢ τρώγουμε καὶ πίνουμε, χωρὶς νά ἀντιλαμβανώμαστε ὅτι ὑπάρχει τέλος σ' αὐτὸ τὸ θέατρο τῆς ζωῆς;

**Καλὰ μου παιδιά, πάρτε μαθήματα ἀπὸ τὴν φύση καὶ προσαρμόστε τα στὴν ζωὴ σας.** Ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ἔδωσε μόνον τὴν Βίβλο νά μᾶς διδάσκῃ, ἀλλὰ καὶ ολόκληρη τὴν κτίση. Ὅλα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ μᾶς βοηθοῦνε νά βροῦμε τὴν σωτηρία, ἀλλ' ἔμεῖς τὰ ἀποστρεφόμαστε. Οἱ προτιμήσεις μας καὶ οἱ ἐπιλογές μας εἶναι πάντα τὸ εὐκόλο καὶ τὸ εὐχάριστο. Μεγάλῃ δασκάλῃ ἡ φύση! Καὶ οἱ Προφῆτες καὶ οἱ Ἀπόστολοι καὶ ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας τὴν χρησιμοποιοῦσαν, γιὰ νά μᾶς διδάξουν ἐκφραστικώτερα. Κι εμεῖς, ὄχι μόνον δὲν μαθητεύουμε, ἀλλὰ τὴν ἀποστρεφόμαστε καὶ τὴν καταστρέφουμε.

Μακαριστὸς Γέρον Ἀμφιλόχιος Μακρῆς

## Ἡ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ



Τὴν Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου 5 Φεβρουαρίου 2017 καὶ ὥρα 11.00 π.μ. ἡ Ενορία μας διοργανῶνει τὴν Εορτὴ τῆς Μητέρας με γεῦμα σὲ Κοσμικὸ Εστιατόριο στὴν Βάρη Κορωπίου καὶ στὴν συνέχεια Προσκύνημα στὸν Ἱ.Ναὸ «Παντοβασιλίσσας» Ραφῆνας. Δηλώσεις συμμετοχῆς στὸ γραφεῖο τοῦ Ναοῦ μας.

# Ἐπικοινωνία

Μηνιαία Ενοριακὴ Ἐκδοση  
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου  
Θηβῶν

[www.inagiounikolaoutouneou.gr](http://www.inagiounikolaoutouneou.gr)

E-mail: [osiomnikolaos@gmail.com](mailto:osiomnikolaos@gmail.com)

Τηλ: 2262024282

ΕΤΟΣ ΙΕ' • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 • ΑΡΙΘΜ.ΤΕΥΧΟΥΣ 127

## ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1<sup>η</sup> ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

8.00 μ.μ. - 12.30 ν.



Ἡ ΥΠΑΠΑΝΤΗ  
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΣΤΟΝ Ἱ.Ν. ἉΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

# Το «ξεστόλισμα» του Δένδρου.



**Η τόση χαρά** προετοιμασίας για το στόλισμα του χριστουγεννιάτικο δένδρο δεν μοιάζει καθόλου με την στιγμή που αυτό ξεστολίζετε και πηγαίνει πάλι στο ντουλάπι. Είναι τόσο ο ενθουσιασμός για την πρώτη περίπτωση και τόση η απογοήτευση για την δεύτερη. Γιατί όμως τόση απογοήτευση; Η απογοήτευση, στα όρια της κατάθλιψης μερικές φορές, έχει να κάνει με την συνειδητοποίηση της

ματαιότητας για την απόκτηση μιας ψεύτικης χαράς την περίοδο των εορτών. Είναι αλήθεια ότι αν και φέτος η αλλαγή της διάθεσης σχετίστηκε με ψεύτικα φώτα θα νιώσουμε την ανάλογη απογοήτευση, το αντίστοιχο κενό. Αν παρατηρήσει κάποιος με τι απροθυμία και ακεφιά γίνεται η αφαίρεση των στολισμών θα καταλάβει πολλά. Απατήθηκε ο άνθρωπος θέλοντας να ξεγελάσει τον εαυτό του. Δεν ήταν και εφέτος εκείνο το αληθινό φως που πραγματικά φωτίζει, ενθουσιάζει, χαροποιεί τον άνθρωπο. Έχουμε δικίο να αναζητούμε και να ποθούμε τη χαρά, γι' αυτήν είμαστε πλασμένοι.

**Δεικνύει θεονοσταλγία η αναζήτηση του όμορφου**, του αγνού, του χαρμόσунου, είναι σημεία της ανθρωπίνης φύσης μας πριν την πτώση αυτά. Ζητάμε την αλλαγή, το νέο, το ανακαινισμένο. Όλα αυτά βρίσκονται μέσα στην ύπαρξή μας. Η ίδια η υπόστασή μας ωθεί σε αυτήν την ανακαίνιση, την αναγέννηση. Σκεφθείτε. Με την Γέννησή Του στο σπήλαιο ο Χριστός ευλογεί και αγιάζει τη γη, με την Βάπτισή Του στον Ιορδάνη αγιάζει τα ύδατα, όλη την δημιουργία λοιπόν εξαγιάζει. Ναι, αλλά τί είναι τό σώμα του ανθρώπου; Αυτά τα δύο, χρώμα και νερό. Η ίδια η φύση μας προσκαλεί σε παλιγγενεσία. Όλα αυτά ισχύουν και λειτουργούν στον άνθρωπο όταν το θελήσει. Όμως ο άνθρωπος ψάχνει τη χαρά σε άλλα φώτα, γήινα, φτιασιδωμένα. Ψάχνει να βρει χαρά στο εύκολο και το ευήμερο και έτσι λαμβάνει προσωρινή και παρωδική χαρά. Δεν πάει στην πηγή να πιεί κρυστάλλινο νερό αλλά διαλέγει τα απόνερα και μετά υποφέρει για την επιλογή του.

**Είναι τραγικός ο απολογισμός** όταν ομολογείς ότι τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά, τα Φώτα ήταν σαν μια καθημερινή ημέρα ή ακόμα χειρότερα «καλύτερα να μην έρχονταν». Μοιάζει η κατάσταση αυτή με εκείνον το διαβάτη, που ενώ βρέθηκε διψασμένος και η πηγή ήταν μπροστά του, δεν την είδε γιατί περπατούσε με σκυμένο το κεφάλι. Είναι τόσες οι χαρές που προσφέρει ο Θεός ακόμα και μέσα στον πόνο, μέσα στο δύσκολο που πέρασες, που δεν την φαντάζεσαι. Ναι, μέσα στον πόνο, αν το πιστέψεις, θα βρεις χαρά και ανακούφιση έστω και αν φαίνεται οξύμωρο. **(Η συνέχεια δίπλα)**

# ΑΧΑΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ!!

Στο μονοπάτι της ζωής, θα συναντήσετε ανθρώπους που θα σας πλησιάσουν προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν τις ευαισθησίες σας. Την καλοσύνη και αγαθότητα σας. Θα κάνουν τα πάντα για να συνδεθούν μαζί σας, αφού έχουν νιώσει το χάρισμα σας να βοηθάτε και να δίνετε στους άλλους.

Στην αρχή θα σας αποθεώσουν, μην ξεχνάτε ότι ο προδότης είναι πάντα κάποιος που μας δόξασε. Θα σας τονίζουν το πόσο υπέροχος άνθρωπος είστε. Αλλά με την πάροδο του χρόνου και αφού έχουν πάρει και παίξει με την ψυχή σας, ο θαυμασμός θα γίνει αδιαφορία, απομάκρυνση και λήθη.

Απλά και μόνο διότι δεν εξυπηρετείτε πια τις ανάγκες τους. Οι άνθρωποι αυτοί ποτέ δεν νοιάστηκαν πραγματικά για εσάς αλλά μονάχα γι αυτό που τους δίνετε. Για εκείνο που έπαιρναν από εσάς και όχι γι εσάς.

Αρχίστε να λέτε «όχι» και θα δείτε την αχαριστία να ξεπροβάλει μπροστά σας. Οι αχάριστοι άνθρωποι όταν σταματήσουν να παίρνουν χάνονται και εξαφανίζονται, ψάχνοντας το επόμενο θύμα τους. Φρόντισε να μην είσαι εσύ...



π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος

**Πάντως, για να πούμε την αλήθεια**, είναι πολύ δύσκολο στις μέρες μας να ζήσεις το αληθινό γιατί είναι πλέον πολλά τα ψεύτικα και τα μεταλλαγμένα δίπλα μας. Χρειάζεται μεγάλος πνευματικός αγώνας για να μην βρεθείς θύμα της κατανάλωσης και της διαφήμισης. Χρειάζεται να ζεις την μεγάλη Αγάπη για να μην μπερδεύεις σε τόσα θέληγτρα που παρουσιάζονται ως σημεία της μοντέρνας και σύγχρονης ζωής. Αυτή η όντως Αγάπη έχει όνομα, είναι ο Χριστός! Γεννήθηκε και θα γεννάται, βαπτίσθηκε και θα βαπτίζεται μέχρι να νιώσουμε ότι όλα τα κάνει από αγάπη για εμάς και να τον πλησιάσουμε.

**Η περίοδος των εορτών πέρασε** αλλά δεν πέρασε και η ζωή μας. Αν και δεν κερδίσαμε την «μάχη», δεν χάσαμε τον πόλεμο. Σε όλους μας δίνεται παράταση ζωής για να ψάξουμε τα σωτήρια γεγονότα και πάλι. Να φιλαφήσουμε τα σπάργανα της φάτνης και τον βυθό του Ιορδάνη. Ο Χριστός βρίσκεται πάντα με μια ανοιχτή σταυρωμένη αγκαλιά για όλους μας. Μέσω του Σταυρού μας οδηγεί στην Ανάσταση.

Αρχιμ. Ιακώβου Κανάκη