

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΤΟΣ 6ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 51

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Έκδοση
του Ίερού Ναού



Άγιου Νικολάου
του Νέου Θηβών

- ✦ Τί σημαίνει Ένορία;
- ✦ Οί Λειτουργικές Συνάξεις
- ✦ Κατήχηση
- ✦ Φιλανθρωπία
- ✦ Τό πανηγύρι μας
- ✦ Τά νέα τῆς Ένορίας μας



Είναι αλήθεια ότι ζούμε σε εποχή που ο γραπτός λόγος βρίσκει μεγάλη απήχηση στους σύγχρονους ανθρώπους και μπορεί εύκολα να μεταδώσει μηνύματα ουσιαστικά και ωφέλιμα ή και τό αντίθετο, και μπορεί να φτάσει μέσα από ένα έντυπο στα χέρια αμέτρητων συνανθρώπων μας.

Έτσι και ο γραπτός Εκκλησιαστικός λόγος ο οποίος έχει την δυνατότητα να ξεφύγει από τα στενά πλαίσια του Ναού και να φτάσει στα σπίτια όλων των Ένοριτών και να διαβαστεί, και από εκείνους που συμμετέχουν τακτικά στην Λατρεία και στην ζωή της Ένορίας, και από εκείνους που συμμετέχουν πιά άραιά, και από εκείνους που δέν συμμετέχουν σχεδόν καθόλου.

Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να τον μελετήσει όταν ή ψυχική του κατάσταση είναι κατάλληλη για να δεχθεί τον θείο σπόρο που έμπεριέχεται σ' αυτόν.

Πρίν από έξι χρόνια ξεκινήσαμε την ποιμαντική μας επικοινωνία μέ τους Ένοριτες μας μέσα από τό περιοδικό «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» (μία σελίδα τότε και σήμερα ένα ολοκληρωμένο πολυσέλιδο έντυπο) και προσπαθήσαμε να φέρουμε όσο γίνεται πιά κοντά τους Ένοριτες στην Ένορία τους και να τους βοηθήσουμε να τή γνωρίσουν σέ όλες τίσ διαστάσεις τής ζωής και τής δράσης τής. Προσπάθεια που συνεχίζουμε μέ τόν ίδιο ρυθμό, τό ίδιο μεράκι και τήν ίδια αγάπη και σήμερα.

Από φέτος τό περιοδικό μας θά κυκλοφορεί ανά τρίμηνο και αυτό για να είναι περισσότερο ολοκληρωμένο σέ ύλη και θεματολογία,

άνεβασμένο σέ ποιότητα και έμφάνιση, πρακτικό σέ πληροφορίες και ενημέρωση, τέτοιο που να μπορεί να διαβάζεται ευχαρίστως απ' όλες τίσ ηλικίες.

Στό πρώτο τεύχος τής νέας Ποιμαντικής χρονιάς (Οκτώβριος 2006 - Μάιος 2007) θά αναφερθούμε διεξοδικά στό τί είναι Ένορία, στόν Ναό και τόν Άγίο μας, στό προσωπικό που υπηρετεί σ' αυτόν, στίς Κατηχητικές Νεανικές, Φιλανθρωπικές, κ.ά. έκδηλώσεις, στίς Ί. Πανηγύρεις, σέ επίκαιρα θέματα, στην δραστηριότητα τής Ένορίας, σέ όσα συνέβησαν ή πρόκειται να συμβούν, στίς χαρές και τίσ λύπες των Ένοριτών και γενικά σέ ό,τι αφορά τήν Ένοριακή και γενικότερα τήν πνευματική μας ζωή.

Και φέτος ελπίζουμε πώς ή «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» θά τύχει τής ευμενούς ύποδοχής εκ μέρους των Ένοριτών και των φίλων τής Ένορίας μας. **Τό κάθε τεύχος του περιοδικού μας άποτελεί ένα «γράμμα» αγάπης, εκτίμησης και ενδιαφέροντος μέ άποστολέα τήν Ένορία και παραλήπτη όλους έσας.**

Έμεις δέν έχουμε από τό να κάνουμε μία εύχη. Τήν ίδια εύχη που κάνουμε κάθε χρόνο όταν ξεκινά ή νέα σπορά του θείου Λόγου. Ο Όσιομάρτυρας Άγιος Νικόλαος ο Νέος να βοηθήσει ώστε όλοι μας να αναλογισθούμε που ανήκουμε. Από που ξεκινάμε και που φθάνουμε. Τότε θά ανακαλύψουμε πώς υπάρχει μία μεγάλη αγκαλιά, ή οποία ίσως δέν είχαμε φαντασθεί ότι υπάρχει. Η Ένορία μας.

Άς προσφέρουμε και άς άντλήσουμε απ' Αυτήν τό Θείο Δώρο τής Αγάπης.

Καλή Ποιμαντική Χρονιά



«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΗΒΩΝ

Τηλ. και Fax: 22620-24282

Υπεύθυνος: π. Εύαγγ. Ρουσέτης

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΚΤΕΣ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: **ΣΑΪΤΗC** τηλ. 210-34.76.090

Τί σημαίνει Ένορία;

Όταν λέμε Ένορία έννοούμε έναν καθορισμένο Εκκλησιαστικό χώρο όπου οι πιστοί αποκαθιστούν και διατηρούν τή σχέση τους με τόν Θεό μέσα από τήν Μυστηριακή καί Λατρευτική ζωή.

Ό κάθε ένας από εμάς ανήκει στην Ένοριακή Κοινότητα ως μέλος της (Ένορίτης - Ένορίτισσα) έχοντας όλα τά προνόμια, τά δικαιώματα αλλά καί τίς υποχρεώσεις του Ένορίτη.

Οί ποιμαντικές προσπάθειες τής Ένορίας μās βοηθοῦν στό νά καταλάβουμε ότι από τήν

στιγμή πού κατοικοῦμε στήν συνοικία του Ταχίου, ανήκουμε φυσικά καί πνευματικά μέσα στά πλαίσια τής Ένορίας καί ότι κέντρο τής πνευματικής μας ζωής πρέπει νά εἶναι ἡ Ἁγία Τράπεζα καί ἡ Θ. Λειτουργία του Ένοριακού μας Ναου όπου εκπροσωπούμαστε αλλά καί μνημονευόμαστε από τόν λειτουργό.

«*Τῶν Ένοριτῶν, Ἐπιτρόπων, Δωρητῶν, Εὐεργετῶν του Ἱεροῦ Ναοῦ τούτου*» ἀκούμε νά λέγεται ἀπό τόν Ἱερέα μας σέ κάθε ἀκολουθία.

Μία εὐχή πού μās κάνει νά νοιώθουμε εὐχάριστα ως συνειδητοποιημένοι Ένορίτες.

Ό Ένοριακός Ναός

Όπως κάθε πόλη ἔχει τό κέντρο της, κάθε οἰκογένεια ἔχει τήν ἐστία της, κάθε σῶμα ἔχει τήν καρδιά του, ἔτσι καί ἡ Ένορία ἔχει τόν Ναό της (Ἐκκλησία) πού εἶναι Κέντρο, Ἐστία καί Καρδιά γιά τούς Ένορίτες.

Ἡ Λατρευτική Σύναξη τής Κυριακῆς καί τῶν Ἑορτῶν (Θ. Λειτουργία) εἶναι μία εὐκαιρία γιά νά πραγματοποιηθεῖ ὁ λόγος του Χριστοῦ μας πού εἶπε ότι **«ὅπου εἶναι μαζεμένοι δύο ἢ τρεῖς (πιστοί) στό ὄνομά μου, ἐκεῖ ἀνάμεσά τους θά βρίσκομαι καί ἐγώ»**, πού ἀποτελεῖ τήν διαβεβαίωση τής πνευματικῆς καί πραγματικῆς παρουσίας του Χριστοῦ στόν Κόσμο. Ἐτσι λοιπόν τά μέλη τής Ένορίας μέσα στήν Λατρευτική Σύναξη ἀποτελοῦν τό Σῶμα του Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία, ἐνῶ παράλληλα μεταγγίζεται σ' αὐτούς τό Τίμιο Αἷμα Του πού τούς χαρίζει τόν Ἁγιασμό καί τήν δυνατότητα τής Αἰώνιας Ζωῆς.

Στόν Ἱερό Ναό τής Ένορίας μας τελεῖται τακτικά ἡ Θεία Λειτουργία, ὁ Ἐσπερινός, τό Ἀπόδειπνο μέ τούς Χαιρετισμούς, ὁ Ὅρθρος, Ἀγρυπνίες, Παρακλήσεις κ.ἄ. Ἀκολουθίες στίς

ὁποῖες προσκαλούμαστε νά συμμετέχουμε μέ πίστη καί εὐλάβεια, γιά νά ἐναποθέσουμε στόν Θεό τά ὑλικά καί πνευματικά αἰτήματά μας. Οἱ Ἀκολουθίες ἀκόμη μās ξυπνοῦν τήν ψυχική ἐπιθυμία πού ἔχουμε ὡς ἄνθρωποι νά δοξολογήσουμε καί νά ὑμνήσουμε τόν Χριστό μας.



Ό Ναός τής Ένορίας μας

Ὁ Ἱερέας

Ὁ Ἱερέας τῆς Ἐνορίας μέ τό χάρισμα τῆς Ἱερωσύνης εἶναι ἐκεῖνος πού τελεῖ τά Μυστήρια (Θ. Λειτουργία, Βάπτισμα κ.λπ.) καί τίς ἄλλες ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας (Ἐσπερινός, Παράκληση κ.λπ.). Λέγεται καί «Ἐφημέριος» ἐπειδή ἐφημερεύει στόν Ναό ὁ ὁποῖος εἶναι «Πνευματικό Ἱατρεῖο» καί ἐξυπηρετεῖ τίς πνευματικές ἀνάγκες τῶν Ἐνοριτῶν.

Ἡ παρουσία τοῦ Ἱερέα ἔξω ἀπό τόν Ναό εἶναι ποιμαντική δηλ. εἶναι ὁ Ποιμένας πού φροντίζει, περιθάλλει καί προστατεύει τά λογικά πρόβατα τῆς ποιμνῆς γι' αὐτό καί κινεῖται πρός τούς χώρους κατοικίας τῶν Ἐνοριτῶν του, ὅποτε ἐκεῖνοι τόν προσκαλέσουν ἀλλά καί ὅποτε ἐκεῖνος θελήσει νά βρεθεῖ κοντά τους σάν Πατέρας, νά τούς ἀκούσει, νά τούς εὐλογήσει, νά συγχαρεῖ καί νά συλλυπηθεῖ μαζί τους. **Αὐτονόητο εἶναι**

λοιπόν ὅτι ὁ Ἱερέας εἶναι καί δικός μας καί ὅτι μπορούμε νά τόν ἐπισκεφθοῦμε γιά ὅτιδήποτε μᾶς ἀπασχολεῖ.



ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Κυριακή:	10.00 π.μ. - 12.00 μ.μ. 5.00 μ.μ. - 7.00 μ.μ.
Καθημερινές:	8.00 π.μ. - 12.00 μ.μ. 5.00 μ.μ. - 7.00 μ.μ.
Τηλ. Ἱεροῦ Ναοῦ:	22620-24282
Τηλ. Πρεσβυτερίου:	22620-29291

Ἐφημέριος: π. Εὐάγγελος Ρουσέτης

Τό προσωπικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

Πολύτιμοι συνεργάτες τοῦ Ἱερέα γιά τήν ἐξάσκηση τῶν λειτουργικῶν του καθηκόντων εἶναι:

Οἱ Ἱεροψάλτες καί συγκεκριμένα ὁ Δεξιῶς Ἱεροψάλτης ὁ ὁποῖος προΐσταται τοῦ Δεξιοῦ χοροῦ γι' αὐτό καί λέγεται «Πρωτοψάλτης» καί ψάλλει τά σπουδαιότερα ὕμνολογήματα τῆς Ἀκολουθίας καί ὁ Ἀριστερός Ἱεροψάλτης ὁ ὁποῖος λέγεται «λαμπαδάριος» διότι παλαιότερα μέ λαμπάδα συνόδευε τόν Ἱερέα στίς Εἰσόδους τοῦ Ἐσπερινοῦ καί τῆς Θ. Λειτουργίας ὅταν ἐκεῖνος ἔβγαινε ἀπό τήν Βόρεια (ἀριστερή) θύρα τοῦ Ἱ. Βήματος.

Ὁ Ἀναγνώστης πού μετά ἀπό εἰδική εὐχή



πού τοῦ δίνει ὁ Ἐπίσκοπος διαβάζει τούς Ψαλμούς καί τίς Προφητείες τῶν Ἱ. Ἀκολουθιῶν φορώντας ράσο ὅπως καί οἱ Ἱεροψάλτες, γεγονός πού κάνει τήν παρουσία τους στόν Ναό ἐπίσημη καί τελετουργική!

Οἱ Νεωκόρες οἱ ὁποῖες ἐπιμελοῦνται μέ σεβασμό καί εὐθύνη τήν εὐπρέπεια τοῦ Ἱ. Ναοῦ ἀφιερώνοντας πολλές ὥρες τήν ἡμέρα σ' αὐτήν τήν σπουδαία διακονία, στό νά διατηρήσουν τόν Ναό καί τούς αὐλειους χώρους καθαρά οὕτως ὥστε οἱ προσκυνητές - ἐπισκέπτες, ἐνορίτες καί μή νά νοιώθουν εὐχάριστα μέσα σέ ἕνα τέτοιο πολιτισμένο περιβάλλον. Οἱ νεωκόρες μπορούν νά συμπάλλουν μέ τόν προφήτη Δαυῖδ καί μέ ὄσους ἀγαποῦν τήν καθαριότητα καί εὐταξία τοῦ Ναοῦ τό: **«Κύριε ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου Σου καί τόπον Σκηνώματος δόξης Σου».**

Οἱ «Ἱερόπαιδες» (παπαδάκια) πού βοηθοῦν τόν Ἱερέα στίς Ἱ. Ἀκολουθίες καί λαμπρύνουν τήν Θ. Λειτουργία καθήμενοι γύρω ἀπό τήν Ἁγία

Τράπεζα εικονίζοντας τούς Άγιους Αγγέλους γύρω από τό Έπουράνιο Θουισαστήριο. Τά παιδιά αὐτά πού θουισάζουν τήν ανάπαυσή τους χάριν τῆς ὑπηρεσίας τοῦ Ἰ. Βήματος τό πρῶνὸ τῆς Κυριακῆς καί πού μέ τά πολὺχρωμα ἄμφιά τους καί τίς νεανικῆς παρουσίες τους δίνουν μήνυμα αἰσιοδοξίας καί ἐλπίδος στό ἐκκλησίασμα.



Ένα μεγάλο εὐχαριστῶ στους γονεῖς πού χαίρονται νά βλέπουν τά παιδιά τους ντυμένα μέ τά Ἰ. ἄμφια τῆς Ἐκκλησίας μας.

Γιά ὅλους αὐτούς, γιά τήν ὑγεία καί τήν πρόδό τους, προσεύχεται ἰδιαιτέρως ὁ Ἱερέας σέ κάθε Θ. Λειτουργία.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Πρωτοψάλτης: Δημήτριος Ἀναδιώτης
 Λαμπαδάριος: Βασίλειος Κραβαρίτης
 Ἀναγνώσαι: Δημήτριος Τζαφέρης
 Κων/νος Σβετζούρης
 Νεωκόρες: Ἐλένη Βετζέλου
 Εὐρίκλεια Σιαμανδοῦρα
 Ἱερόπαιδες: Γεώργιος & Παρασκευᾶς Πέρρος,
 Ἰωάννης Παπαδόπουλος, Δημήτριος Νικολάου,
 Γεώργιος Ρουσέτης, Χαράλαμπος Νιάρος, Χρῆστος Φουντάς, Σταῦρος Κάμπαξης, Νικόλαος Κρουστάλης.

Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο

Ἡ Ἐνορία ὑφίσταται καί λειτουργεῖ βάση τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί σύμφωνα μέ τούς Νόμους τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ὡς Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καί διοικεῖται ἀπό πενταμελές Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο διορισμένο ἀνά τριετία ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη μέ Πρόεδρο τόν Ἱερέα τοῦ Ναοῦ. Οἱ ἀποφάσεις τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου λαμβάνονται κατὰ τή διάρκεια Συνεδρίασης καί κατὰ πλειοψηφία μετά ἀπό διαλογική συζήτηση καί καταγράφονται τό «Βιβλίον Πρακτικῶν» τοῦ Ἰ. Ναοῦ.

Ἡ θητεία τοῦ νῦν Ἐκκλ. Συμβουλίου λήγει στίς 31 Δεκεμβρίου 2008. Στόχος τῶν Ἐκκλ. Ἐπιτρόπων εἶναι τό νά ἀνακαινίσουν καί νά ἐξωραΐσουν τόν Ἱερό Ναό καί νά συμβάλλουν δυναμικά στήν πνευματική πρόδο καί τήν εὐημερία τῆς Ἐνοριακῆς Κοινότητος.

Ἄς σταθοῦμε δίπλα στό ἔργο τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων, ἄς τούς βοηθήσουμε στήν ἀποστολή τους καί ἄς ἐτοιμασθοῦμε ὅταν ἔλθῃ ὁ κατάλληλος καιρός νά πάρουμε ἀπό τά χέρια τους τήν σκυτάλη καί νά ὑπηρετήσουμε καί ἐμεῖς τήν Ἐνορία ὑπό τό ἄμισθο ἀλλά πολύ τιμητικό ἀξίωμα τοῦ Ἐκκλ. Ἐπιτρόπου.

Ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη εὐλογία καί γιά τούς ἄνδρες καί γιά τίς γυναῖκες, ἡ θητεία ἔστω γιά μία τριετία στό Ἐκκλ. Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας μας.



Ἡ Παναγία «Γερόντισσα». Βρίσκεται ἐντός τοῦ Ἰ. Βήματος.

ΤΟ ΕΚΚΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Πρόεδρος: ὁ Ἐφημέριος
 Ἀντιπρόεδρος: Κυριακή Ν. Τοκουτζή
 Ταμίας: Βασίλειος Παρθένης
 Μέλος: Γεώργιος Λεχηρῆς
 Μέλος: Ἀναστάσιος Κάλης



Ἡ Κυριακάτικη Θ. Λειτουργία

Ἡ ἑβδομαδιαία Σύναξη τῶν πιστῶν καθιερώθηκε νά γίνεται κάθε Κυριακή δηλ. τήν ἡμέρα τοῦ Κυρίου, κατά τήν ὁποία Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός μας καί τήν ἴδια ἡμέρα ἐμφανίσθηκε καί συναντήθηκε μέ τούς Ἀποστόλους καί μαθητές Του.



Ἡ Θ. Λειτουργία τῆς Κυριακῆς εἶναι μία εὐκαιρία γιά νά ἐνωνόμαστε μέ τόν Νεκρναστημένο Ἰησοῦ πραγματικά καί ὄχι συμβολικά, κοινωνῶντας τό Σῶμα καί τό Αἷμα Του καί νά χαιρόμαστε ὅπως οἱ Μαθηταί καί Ἀπόστολοι οἱ ὁποῖοι χαιρόντουσαν κάθε

φορά πού συναντοῦσαν τόν Ἀγαπημένο Διδάσκαλό Του.

Στήν Θ. Λειτουργία τῆς Κυριακῆς καί τῶν Ἑορτῶν τελεῖται τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας κατά τό ὁποῖο ὁ Ἄρτος καί ὁ Οἶνος μεταβάλλονται πραγματικά σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ.

“Ὅλοι οἱ Ἑνορίτες λοιπόν σάν μία Οἰκογένεια καθόμαστε γύρω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα τῆς Κυριακῆς καί βιώνουμε τήν σταυροειδή σχέση μέ τόν Θεό (κάθετη σχέση) καί τούς συνενορίτες μας (ὀριζόντια σχέση).

Τήν Κυριακάτικη Λειτουργία τήν χαιρόμαστε ὅλοι γιά τήν Πασχαλινή ὁμορφιά της καί ἐφοδιασμένοι μέ τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ συνεχίζουμε τόν ἀγῶνα τῆς ἐβδομάδος πού ξεκινᾷ, ἀνανεωμένοι, ξεκούραστοι καί ἐλπιδοφόροι.

Τό “Ἅγιο Βάπτισμα

Ὅπως ὁ Χριστός ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία ὑποδέχεται, εὐλογεῖ καί ἀγιάζει τά βρέφη καί τά νήπια.

Εἶναι συγκινητικό τό ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας περιβάλλει μέ τίς εὐχές της τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τῆς γεννήσεώς του, τήν ὀγδὴ, τήν τεσσαρακοστή καί ἀπό ἐκεῖ καί πέρα καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς του μέ τίς εὐχές καί ιδιαίτερα μέ τήν Θ. Λειτουργία.

Ἀπό νωρίς καθιερώθηκε ὁ Νηπιοβαπτισμός σάν ἔμπρακτη ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης τῆς Ἐκκλησίας γιά τούς νέους ἀνθρώπους ἔτσι ὥστε νά ἀποκοῦν τό δικαίωμα νά δέχονται τή χάρη καί τήν ἐνέργεια τοῦ Χριστοῦ μέ τήν συμμετοχή τους στά ζωοποιά Μυστήρια καί ιδιαίτερα κοινωνῶντας τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου, γε-

γονός πού τούς καθιστᾷ κανονικά καί ὀργανικά μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας.

Τό Βάπτισμα εἶναι Δῶρο τοῦ Θεοῦ πρὸς τόν ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος καλεῖται νά ἀξιολογήσει αὐτήν τήν δωρεά μέ τήν συμβολή τῶν γονέων καί τοῦ Ἀναδόχου του, οἱ ὁποῖοι θά καθοδηγήσουν τό νεοβαπτισμένο νήπιο ὥστε νά γίνει συνειδητό μέλος τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἑνορίας.





Τό Βάπτισμα πού γίνεται στήν Ένορία δίνει τήν χαρά σέ όλους μας ὅτι ἕνα νέο μέλος προστέθηκε στήν μεγάλη μας Ένοριακή Οἰκογένεια μέ τήν βιολογική ἀλλά κυρίως μέ τήν πνευματική του γέννηση μέσα ἀπό τήν Ἁγία Κολυμβήθρα.

Ἄς μὴν παραλείπουν οἱ γονεῖς νά φέρουν τά παιδιά τους κοντά στό Ἅγ. Ποτή-

ριο, ὄχι τρεῖς ἀλλά πολλές φορές νά τά κοινωνοῦν ἀνταποκρινόμενοι στήν πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ «Ἀφήστε τά παιδιά νά ἔλθουν κοντά μου καί μὴν τά ἐμποδίζετε».



Ὁ Γάμος

Ὁ Γάμος εἶναι Μυστήριον Μέγα (Ἀπόστ. Παῦλος), κατά τό ὁποῖο οἱ νυμφευόμενοι ἐνώνται μέ ἱερά δεσμά (γενόμενοι σύζυγοι) καί πορεύονται σέ μία κοινή πορεία μέ σκοπό τήν ἔνωση καί κοινωνία τῶν προσώπων καί τήν τεκνοποίηση.

Ἔνα τέτοιο γεγονός εἶναι ἀφορμή γιά νά χαροῦμε ὅλοι μας στήν Ένορία. Νά χαροῦμε γιά τό ὅτι δύο νέοι ἄνθρωποι δημιουργοῦν μιανέα Οἰκογένεια, ἕνα καινούργιο σπιτικό ἀλλά καί νά προσευχηθοῦμε, ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος τό πρῶτο θαῦμα τῆς παντοδυναμίας Του τό ἔκανε σέ ἕναν Γάμο στήν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, νά εὐλογήσει αὐτήν τήν ἔνωση

καί νά χαρίσει στό νέο ζευγάρι «ζωήν εἰρηνικήν, μακροήμερυσιν, τήν εἰς ἀλλήλους ἀγάπην, τήν ἐπί τέκνοισι χάριν...»

Ἐμεῖς ὅμως πρέπει νά προσέχουμε οὕτως ὥστε νά μὴν μεταβάλλεται ὁ Γάμος σέ κοινωνική ἐκδήλωση.

Αὐτό σημαίνει ὅτι τόσο οἱ νεόνυμφοι ὅσο καί οἱ προσκεκλημένοι πρέπει νά συμμετέχουν μέ προσοχή καί σεβασμό στά τελούμενα, συμπροσευχόμενοι μέ τίς εὐχές πού λέει ὁ Ἱερέας καί ἀποφεύγοντας συνήθειες πού δέν ἀρμόζουν στό περιβάλλον τοῦ Οἴκου τοῦ Θεοῦ, ἀλλά οὔτε καί στήν προσωπικότητα τοῦ Χριστιανοῦ.

Ὅσα λοιπόν ζευγάρια ἀποφασίζουν νά τελέσουν τόν Γάμο τους στόν Ναό τῆς Ένορίας (πού εἶναι καί ὅ,τι φυσικότερο) νά ξέρουν ὅτι θά ἔχουν τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου μας ἀλλά καί τίς εὐχές ὄλων τῶν Ένοριτῶν γιά ἕναν βίο χριστιανικό, πνευματικό, εὐλογημένο καί χαρούμενο.





Κατήχηση

Βασικό έργο της Ένορίας είναι η κατήχηση. Η μετάδοση δηλ. των αληθειών της Πίστεώς μας σε μία εποχή που ή έκκοσμίκευση, ή απόρριψη των θεσμών, ή άπιστία, και ή προσκόλληση ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων σε ρυθμούς ξέφρενους και ξενόφερτους, είναι γεγονότα καθημερινά.

Σέ μία εποχή που από μερικούς τό νά πηγαίνεις στην Έκκλησία, νά προσεύχεσαι, νά εξομολογείσαι και νά μεταλαμβάνεις, θεωρούνται ξεπεσμός, σκοταδισμός, συντηρητικότητα, και όπισθοδρόμηση.

Σ' αυτήν τήν Έποχή ή Ένορία συμπαρίσταται στους νέους. **Τούς προσκαλεϊ στις Νεανικές Συντροφίες, τούς μιλά για τόν Χριστό και προσπαθεϊ νά άρει τήν «παρεξήγηση»**

πού έχουν δημιουργήσει τεχνηέντως για τό πρόσωπο του Θεανθρώπου, ποιός είναι και τί θέλει από έμās.

Όλοι μας λοιπόν πρέπει νά φροντίζουμε και νά αγωνιοϋμε για τήν νεολαία μας. Ένορία, Γονεϊς, Ανάδοχοι, Διδάσκαλοι πρέπει νά παροτρύνουμε τά παιδιά μας και νά τά οδηγούμε κοντά στην κατήχηση νά πιουν από τό καθαρό και ζωντανό νερό της Όρθοδοξίας μας και όντας ξεδιψασμένοι νά μήν τρέχουν νά πιουν από τά βρωμόνερα της άμαρτίας, της άνηθικότητας, της άσέβειας, της άχαριστίας και των ναρκωτικών...

Τό Μυστήριο της Ί. Έξομολογήσεως που τελείται στο Ναό δίνει τήν ευκαιρία σε όλους, ιδιαίτερα στους νέους μας για τήν χάραξη μίας πορείας με οδηγό και κυβερνήτη τόν Χριστό

Μέριμνα για τά Σχολεία

Στόν χώρο της Ένορίας ύπάρχει τό 6ο Δημ. Σχολείο ένώ τά παιδιά του Γυμνασίου φοιτούν στο Δ΄ Γυμνάσιο και του Λυκείου έπί τό πλείστον στο Α΄ Λύκειο. Στά σχολεία αυτά φοιτούν τά παιδιά των Ένοριτών, τά δικά μας παιδιά. Η ποιμαντική φροντίδα μας εκτείνεται και στους χώρους των Σχολείων. Διδάσκαλοι, Καθηγητές και μαθητές πρέπει νά άπολαμβάνουν τήν στοργή και τήν Αγάπη της Ένορίας τους.

Ο Αγιασμός για τήν άρχή του Σχολικού Έτους, Έκκλησιασμός του Σχολείου, ή Φιλοξενία των μαθητών, οι Έπισκέψεις του Ίερέα, ή μέριμνα για τά πτωχά και άρρωστα παιδιά, ή Έπιβράβευση των άριστων μαθητών, ή μαθητική

Θ. Λειτουργία κ.ά., φανερώνουν τήν ποιμαντική φροντίδα της Ένορίας. Σημαντική όμως από πλευράς πνευματικής είναι και ή μνημόνευση των ονομάτων των μαθητών σε κάθε Θ. Λειτουργία στην προσκομιδή του Ναού μας. Είναι μία λειτουργική πράξη που δίνει στα παιδιά υγεία, φώτιση, δύναμη και προσανατολισμό.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Βράβευση νέων φοιτητών

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΗΞ ΤΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ:

Βράβευση άριστοϋχων μαθητών εις μνήμη των ιερέων

Έσπερινό Κήρυγμα

Η Αγία Γραφή στην Έκκλησία μας έχει δύναμη άγιαστική. Τά Θεόπνευστα λόγια του Ευαγγελίου τρέφουν τήν ψυχή του ανθρώπου και λειτουργούν σαν οδηγός στις ζωές των πιστών.

Γιά τόν σκοπό αυτό κάθε έβδομάδα μετά τόν Παρακλητικό Κανόνα του Άγιου μας, γίνεται τό Έσπερινό Κήρυγμα, διά του όποιου οι Ένοριτες βοηθιοϋνται νά κατανοήσουν τά νοήματα των Ίερών Κειμένων και νά τά εφαρμόσουν στην καθημερινή τους ζωή. **Διότι**

δέν πρέπει νά είμαστε μόνο άκροατές (νά άκοϋμε) τόν Νόμο αλλά κυρίως ποιητές (νά τόν εφαρμόζουμε).

Τό Ευαγγέλιο του Ναού μας



Κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ ώρα 5:00 - 6:00 μ.μ.

Η Παράκληση στον Άγιο μας και τό Έσπερινό Κήρυγμα με θέμα: «Σπουδή στις ευχές της Θείας Μεταλήψεως».

Άρχίζουμε τήν Τετάρτη 1 Νοεμβρίου

Ένημερωτικό Έντυπο

Η Ένορία είναι ένα πνευματικό εργαστήριο με καθημερινές, εβδομαδιαίες, επίκαιρες, τακτικές και έκτακτες εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

Βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή των Ένοριτών σ' αυτές είναι η ενημέρωση, η οποία εκτός από τις ανακοινώσεις που γίνονται κάθε Κυριακή από τον Ίερέα, έχει λάβει την μορφή προσωπικής πρόσκλησης για τον καθένα με τό έντυπο υλικό που διανέμεται, με τό περιοδικό «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», με τίς διάφορες γραπτές προσκλήσεις και ανακοινώσεις, με την τοιχοκόλληση αφισσών σέ κεντρικά σημεία τής συνοικίας, με την ανάρτηση πανώ κ.λπ.

Η Ένορία δείχνει έμπρακτα τήν διάθεσή της για τήν πληροφόρηση των Ένοριτών της και κυρίως θεωρεί όλους έπωνυμους και όχι άνωυμο πλῆθος γι' αυτό και τούς προσκαλεί προσωπικά. Στούς Ένορίτες απομένει νά αξιοποιούν αυτήν τήν εγκάρδια διάθεση και νά ανταποκρίνονται στίς εκδηλώσεις (λειτουργικές, πολιτιστικές κ.ά.) τής Ένορίας.

Γίνεται γνωστό ότι όλο αυτό τό έντυπο υλικό χρειάζεται και χορηγούς για νά συνεχίσει νά κυκλοφορεί.

Μέχρι τώρα υπήρξαν αρκετοί που ευαισθητοποιήθηκαν. Έλπίζουμε νά υπάρξουν και άλλοι περισσότεροι!



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

- Περιοδικό «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» (ανά τρίμηνο)
- Η **Παράκλησις** του Αγίου και ο Βίος του (βρίσκεται στόν πρόναο)
- Η Ακολουθία των **Χαιρετισμών** (εκδίδεται τήν Μ. Τεσσαρακοστή)
- Ένοριακό **Ημερολόγιο** (κυκλοφορεί κάθε Νοέμβριο)
- **Ένημερωτικά έντυπα** (προσκλήσεις) για Αγρυνίες, Έκδρομές, Έκδηλώσεις κ.ά.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ: Τό Ένοριακό Ταμείο Άλληλεγγύης

Η Ένορία λειτουργεί και ως Πανδοχείο τής Αγάπης του Χριστού, όπου οί Ένορίτες που βρίσκονται σέ πραγματική ανάγκη, προστατεύονται, βοηθιούνται, τρέφονται και θεραπεύονται.

Τήν διακονία αυτή που είναι πολύ βασική για μία Ένορία, τήν έχουν αναλάβει όκτώ εθελόντριες Κυρίες, οί οποίες εργάζονται αθόρυβα για νά χαρίσουν αγάπη υλική και ήθικη στά ταλαιπωρημένα μέλη τής Ένοριακής Οικογένειας. Η «Τράπεζα Τροφίμων» με τήν όποία τρέφονται περίπου 30 Ένοριακές και μή Οικογένειες, τά βοηθήματα σέ άνεργους, ασθενείς, άπόρους, φοιτητές κ.ά., οί επισκέψεις του Ίερέως στούς χώρους κατοικίας και νοσηλείας των αδελφών μας, ή διοργάνωση εκδηλώσεων πρός χάριν τους στόν χώρο του Πνευματικού μας κέντρου κ.ά. είναι αξιόπαινες ένέργειες τίς οποίες πρέπει νά ενισχύσουμε όλοι μας με τήν συμμετοχή μας στήν φιλανθρωπική προσπάθεια που γίνεται με τό ειδικό κούτιό στόν πρόναο, με τήν αγορά κουπονιών για τίς λαχειοφόρους αγορές και άκόμα και με τήν προσωπική μας συμμετοχή στίς εξορμήσεις αγάπης.

Και μήν ξεχνάμε. Μοναδικό κριτήριο για

τήν σωτηρία μας θά είναι ή αγάπη! Εάν δέν διακρίνουμε στά πρόσωπα των πτωχών, των φυλακισμένων, των ασθενών, των περιθωριακών, των ναρκομανών κ.ά., τόν Χριστό, τότε θά άκούσουμε εκείνο τό φρικτό «ούκ οίδα ύμας». Η Αγάπη πρός τόν άγνωστο άνθρωπο άντανακλά πρός τόν Θεάνθρωπο Κύριο μας.



Τό Δ.Σ. του «ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

Πρόεδρος: ό Έφημέριος
Ταμίας: Χρύσα Δεγγίνη
Μέλη: Αικ. Βουδούρη, Μαρίνα Ζαχαριά, Παναγ. Κολοκούρα, Ασημίνα Συκαρά, Άγγελ. Βαξοβάνου, Άνδρομάχη Χατζηλία, Παρασκευή Κλεφτογιάννη.



Τό έτήσιο πανηγύρι μας



Απόδειξη τής αγάπης καί τής εὐλάβειάς μας πρὸς τόν Ὁσιομάρτυρα Νικόλαο τόν Νέο εἶναι καί τό Ἐτήσιο Ἐνοριακό Πανηγύρι μας τό ὁποῖο διεξάγεται μέ λαμπρότητα κάθε χρόνο στίς 8 καί 9 Μαΐου, ἡμέρα πού ἡ Ἐκκλησία μας εορτάζει τήν μνήμη του.

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος καταγόταν ἀπό τήν εὐλογημένη καί ἁγιοτόκο γῆ τής Μικρασίας καί ἦταν στρατιωτικός. Ἐγκατέλειψε τό στράτευμα γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί ἐξῆσε ἀσκητική ζωή στά Βούνεννα τής Θεσσαλίας ὅπου τόν συνέλαβαν οἱ αἰμοδιψεῖς Ἄβαιοι οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ τόν ὑπέβαλλαν σέ φρικτά καί ἀνεκδιήγητα βασανιστήρια, στό τέλος τόν ἀποκεφάλισαν στίς 9 Μαΐου τοῦ 720 μ.Χ. Ὁ Ὁσιομάρτυς Νικόλαος ἔχει λάβει ἀπό τό Θεό τό χάρισμα νά θεραπεύει τίς δερματικές παθήσεις καί τόν νοκοκέφαλο. Ἐνῶ δέν παραβλέπει ὅλους ὅσοι μέ πίστη καί σεβασμό ἀσπάζονται τό λείψανό Του καί τήν εἰκόνα Του.

Ἐπίκεντρο τής Πανηγύρεως καί τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων τής Ἐνορίας μας εἶναι τό τμήμα ἀπό τό χαριτόβρυτο λείψανό του, τό ὁποῖο ἀπό τόν Δεκέμβριο τοῦ 2000 βρίσκεται ἀποτεθησαυρισμένο στόν Ναό μας καί ἀποτελεῖ πηγή δυνάμεως, παρηγορίας, ἐμψύχωσης, ἀλλά καί θεραπείας γιά ὅλους μας.

Ὁ ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου ξεκινᾷ τήν παραμονή στίς 8 Μαΐου καί ὀλοκληρώνεται τό βράδυ τής 9ης Μαΐου μέ τό ἐξῆς πρόγραμμα:

8 Μαΐου:

7.00 μ.μ. Μέγας Ἑσπερινός

9.30 μ.μ. Ἀγρυπνία

9 Μαΐου:

7.00 π.μ. Ὁρθρος - Πανηγυρική Θ. Λειτουργία

7.00 μ.μ. Παράκληση - Ἐγκώμια - Λιτανεῖα

Ἡ Λιτανεῖα τοῦ λειψάνου καί τής Εἰκόνας τοῦ Ὁσιομάρτυρος πού ἐδῶ καί χρόνια ἔχει καθιερωθεῖ νά γίνεται ἀνήμερα τό ἀπόγευμα γιά λόγους λατρευτικούς ἔτσι ὥστε νά ἐπεκτείνεται ὁ ἑορτασμός σ' ὀλόκληρη τήν κυριώνυμη ἡμέρα καί νά μὴν τελειώνει τό πρωί μετά τήν Θ. Λειτουργία, περιέχει μία οὐσιαστική πράξη. Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ λιτανευομένου Ἁγίου καί οἱ προσευχές τής Ἐκκλησίας, ἀπλώνονται σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια τής Ἐνορίας μας, σέ ὅλα τά σπίτια, ἀκόμη καί στά πιά ἀπομακρυσμένα, στίς οἰκογένειες, στούς δρόμους, στά καταστήματα, στό Σχολεῖο, παντοῦ.

Ἔτσι λοιπόν προσκαλούμαστε νά συμ-



μετέχουμε στίς Ἱ. Ἀκολουθίες τής Πανηγύρεως τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Ναοῦ στίς 8 καί 9 Μαΐου κάθε χρόνο, νά τιμοῦμε τόν Ἅγιο μέ τήν παρουσία μας, νά δίνουμε καί νά παίρνουμε τιμὴ ἀπό Ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος εἶναι «τῶν νοσοῦντων ἰατρός χωρὶς ἀμοιβή, καί βοηθός ἐκείνων πού βρίσκονται σέ κάθε ἀνάγκη, παρηγορητὴς θερμὸς ἐκείνων πού βρίσκονται σέ θλίψη καί ὑποστηρικτὴς ὄλων ὄσων ἀντιμετωπίζουν δύσκο-

λες περιστάσεις».

Τό ἄπολυτικό τοῦ Ἁγίου μας

Τῆς ἐρήμου πολίτης. Ἦχος α'.

Ἐξέφας ἐκλάμψας, ἐν βουνένοις ἠγώ-
νισαι Νικόλαε Παμμάκαρ ἐναθλήσας
στερρότατα. Διό καί δοξασθεῖς παρά
Χριστοῦ, θαυμάτων ἀναβλύξεις δωρεάς
τοῖς προστρέχουσι τῷ λειψάνῳ σου τῷ
σεπτῷ, Ὁσιομάρτυς ἐνδοξε. Δόξα τῷ
δεδωκότι σοι ἰσχύν, Δόξα τῷ Σέ στε-
φανώσαντι, Δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σου
πᾶσιν ἰάματα.





Τά πανηγυράκια τῆς Ἑνορίας μας

Ὁ Ἑνοριακός μας Ναός εἶναι Τρισυπόστατος δηλ. εἶναι ἀφιερωμένος ἐκτός ἀπό τόν Ἅγ. Νικόλαο τόν Νέο καί στούς **Βοιωτούς Ἁγίους** καί στόν **Ἅγιο Ἐφραίμ τόν νεοφανή!** Τά δύο κλίτη τοῦ Ναοῦ τό δεξιό καί τό ἀριστερό ἀποτελοῦν ἰδιαίτερα παρεκκλήσια. Τό μέν δεξιό τιμᾷ τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ στίς 3 Ἰανουαρίου (πανήγυρη πού διοργανώνει τό Δ.Σ. τοῦ «Ἑνοριακοῦ Ταμείου Ἀλληλεγγύης» ἀφοῦ ὁ Ἅγιος εἶναι ὁ προστάτης τῶν ἔργων τῆς Ἀγάπης τῆς Ἑνορίας μας), τό δέ ἀριστερό τιμᾷ τήν μνήμη τῶν Βοιωτῶν Ἁγίων, τήν δευτέρα Κυριακή τῆς Σαρακοστής, μέ τήν παρουσία συνήθως τμήματος ἐκ τοῦ ἱ. Λειψάνου

ένός ἐκ τῶν Δέκα Τοπικῶν μας Ἁγίων, τό ὁποῖο μεταφέρεται ἀπό Ἱερά Μονή τῆς Μητροπόλεως μας.

Αἰτία ἐορτασμοῦ καί πανηγύρεως εἶναι καί ἡ ἀνάμνηση **τοῦ θαύματος τοῦ Ἁγίου μας** διά τοῦ ὁποῖου τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1943 διέσωσε τόν Ναό καί τοὺς κατοίκους τῆς συνοικίας ἀπό τήν αἰμοβόρο μανία τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν.

Τήν τελευταία Κυριακή τοῦ Ὀκτωβρίου γιορτάζουμε τήν θαυμαστή ἐπέμβαση τοῦ Ὁσιομάρτυρος Νικολάου, ἡ διήγηση τῆς ὁποίας προκαλεῖ συγκίνηση σέ ὅσους τό ἔζησαν καί σέ ἐκείνους πού τήν ἀκοῦνε.

Ἐπειδή ἡ ἱστορία τῆς Ἑνορίας μας συνεχίζεται μέ πρωταγωνιστές ἐμᾶς ὅλους τοὺς ἐνορίτες, ἄς παρακαλέσουμε τόν ἔνδοξο Ὁσιομάρτυρα νά προστατεύει πάντοτε τό «Μικρόν Ποίμνιον», τῆς Ἑνορίας, ἐμᾶς, τά παιδιά μας, τά σπίτια μας, ἀπό κάθε κίνδυνο ὁρατό καί ἀόρατο.



Ἄς εἴμαστε λοιπόν ὅλοι παρόντες στήν Εὐχαριστήρια Θ. Λειτουργία τῆς τελευταίας Κυριακῆς τοῦ Ὀκτώβρη. Μὴν λείπει κανεῖς!

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Θ. Λειτουργία: Κυριακές: 7.00 π.μ. - 10.00 π.μ.
Ἑορτές: 7.00 π.μ. - 9.15 π.μ.
Ἑσπερινός: Σαββάτο: 5.00 μ.μ. - 6.00 μ.μ.
Παράκληση (κάθε Τετάρτη): 5.00 μ.μ. - 6.00 μ.μ.

• **28-29 Μαΐου:** Ἄλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως (†1453).
• **12-13 Αὐγούστου:** Ὁ «Εὐαγγελισμός (ἀγγελία) τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου».

ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ

- **27-28 Ὀκτωβρίου:** Ἁγίας Σκέπτης τῆς Θεοτόκου - Νικητήρια «28 Ὀκτωβρίου 1940».
- **1-2 Δεκεμβρίου:** Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς «Γερόντισσας».
- **10-11 Δεκεμβρίου:** Ἀνάμνηση δωρεᾶς Ἱεροῦ Λειψάνου Ὁσιομαρτ. Νικολάου (†2000).
- **1-2 Μαρτίου:** Ἁγ. Ἱερέως Νικολάου Πλανᾶ (†1932)
- **Σάββατο Ἀκαθίστου:** Ὁ Ἀκαθίστος Ὕμνος τῆς Παναγίας μας.
- **8-9 Μαΐου:** Ὁσιομάρτυρος Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου (ἱ. Πανήγυρις).

Οἱ Ἀγρυπνίες ξεκινοῦν στίς 8.00 μ.μ. καί ὀλοκληρώνονται στίς 12.30 ν., καί περιλαμβάνουν τίς ἐξῆς Ἀκολουθίες: Ἀπόδειπνο μέ Χαιρετισμούς, Μεγάλο Ἑσπερινό, Ὁρθρο, Προσκύνηση ἱ. Λειψάνων καί χρίση μέ ἅγιο Ἴελο καί τήν Κατανυκτική Θ. Λειτουργία. Χαρακτηριστικό τους εἶναι ἡ Μυσταγωγική ἀτμόσφαιρα ἡ ὁποία δημιουργεῖται μέ τόν ὑποτυπωδῆ φωτισμό, οἱ χαμηλόφωνοι ὕμνοι καί ἡ ἡσυχία τῆς νύκτας πού δημιουργοῦν ἰδιαίτερη διάθεση γιά ἐγκάρδια προσευχή καί περισυλλογή.

Τά οικονομικά μέσα του Ναού

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἓνας Θεανθρώπινος Ὄργανισμός. Ἡ Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας ὁ Χριστός μας, δέν ἔχει ὑλικές ανάγκες. Τό σῶμα ὅμως τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀνθρώπινο καί ἔχει ἀνάγκη ἀπό ὑλικά στοιχεῖα γιά νά μπορεῖ νά λειτουργεῖ καί νά συντηρεῖται. Αὐτόν τόν σκοπό ἐξυπηρετεῖ τό Ἐπιτροπικό (παγγάρι) τοῦ Ναοῦ μας στό ὁποῖο οἱ πιστοί ὅταν ἐκκλησιάζονται δίνουν ὅ,τι ἔχουν εὐχαρίστηση καί σάν ἀνταπόδοση παίρνουν τό κεράκι, ἀνάβοντάς το γιά τούς ἴδιους καί τούς οἰκείους τους.

Τόν ἴδιο σκοπό ἐξυπηρετοῦν καί οἱ δισκοφορίες πού περιφέρονται περιστασιακά (Μεγάλες Ἑορτές). Οἱ πιστοί δηλ. προσφέρουν κάτι ἀπό τήν ἀγάπη τους γιά τά ἔργα τοῦ Ναοῦ τά ὁποῖα κάθε καλοπροαίρετος ἄνθρωπος μπορεῖ νά διαπιστώσει. Αὐτό σημαίνει ὅτι τά χρήματα πού προσφέρουμε γιά τόν Ναό πιάνουν τόπο καί ἡ διαχείρισή τους γίνεται μέ ἀπόλυτη διαφάνεια καί σεβασμό. Ἐξ' ἄλλου τά ἔσοδα καί τά ἐξόδα τοῦ Ναοῦ καταγράφονται στό εἰδικό Βιβλίο «Ἐσόδων καί Ἐξόδων» καί διατίθενται ὡς ἑξῆς: γιά τήν πληρωμή τοῦ προσωπικοῦ (ιεροψαλτών, νεωκόρας), γιά τήν πληρωμή Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Υ.Α.Θ., γιά τήν ἀγορά κεριοῦ, γιά τή κάλυ-

ψη τῶν δαπανῶν πού προκύπτουν ἀπό τά διάφορα ἔργα συντήρησης καί ἐξωραϊσμοῦ κ.ἄ.

Ἐκτός ἀπό τίς δισκοφορίες γιά τόν Ἱ. Ναό ἔχουμε καί τίς δισκοφορίες γιά τίς πολλές ἀνάγκες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἡ ὁποία συντηρεῖ ἱδρύματα, κατασκηνώσεις, Φιλόπτωχο Ταμεῖο, κ.ἄ.. Ἡ συμμετοχή μας σέ αὐτές ἀποτελεῖ μικρή συμβολή στό ἔργο τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας τό ὁποῖο εἶναι μεγάλο καί ἀθόρυβο.

Γεγονός εἶναι ὅτι στίς δισκοφορίες εἶτε γιά τόν Ναό εἶτε γιά τήν Μητρόπολη προσφέρει ὅποιος δύναται καί ὅποιος εὐαρεστεῖται. Δέν εἶναι ὑποχρεωτική ἡ συμμετοχή μας. **Δικαιώμα μας νά ἀπέχουμε, ὑποχρέωσή μας νά μὴν κριτικάρουμε.**

Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό Κέντρο τῆς Εὐλογίας, τῆς Χαρᾶς καί τῆς Ἀγάπης. **Εἶναι τό πατρικό μας σπίτι καί ὅ,τι προσφέρουμε γι' αὐτό ἀποτελεῖ μία μικρή «θυσία» πρὸς τόν Χριστό μας, γιά ἐμᾶς, τούς ζῶντες καί τούς κεκοιμημένους μας.**



ΔΙΣΚΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ἱ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ

- Θεοφανείων: Γιά τό Γεν. Φιλόπτωχο Ταμεῖο
- Ὁρθοδοξίας: Γιά τήν ἐξωτ. Ἱεραποστολή
- Βαΐων: Γιά τίς Ἐκκλ. Κατασκηνώσεις
- Μεγ. Πέμπτη: Γιά τόν Πανάγιο Τάφο
- Σταυροῦ: Γιά τίς Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις

ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. Ο,ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΓΙΝΕΤΑΙ ΡΟΥΧΟ, ΦΑΡΜΑΚΟ, ΦΑΓΗΤΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΜΟΥ.

ΕΤΣΙ ΚΑΛΟΥΜΑΙ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΩ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.

Ἡ ὄλη παρουσίαση τῆς Ἐνοριακῆς Διακονίας (μέ τίς ἀτέλειες καί τίς ἀνθρώπινες ἀστοχίες πού περιέχει ἀφοῦ πραγματοποιεῖται ἀπό ἀνθρώπους), ἀποτελεῖ μία πρόσκληση νά ἔλθετε πύ κοντά στήν Ἐνορία καί νά τήν ἀγαπήσετε.

Θά εἶναι μεγάλη ἡ χαρά ὄλων μας καί τοῦ Ἱερέα καί τῶν συνεργατῶν του ἔάν καταφέρουμε νά σᾶς κάνουμε νά νοιώσετε ἕνα μικρό σκίρτημα στήν ἐκκλησιαστική σας συνείδηση. Ἐάν καταφέρουμε νά ἀγγίξουμε εὐαίσθητες χορδές τῆς καρδιάς καί τῆς πολύτιμης γιά ἐμᾶς, ἀγάπης σας.

Ἐάνναί! Ἐλάτε κοντά μας, ἐλάτε κοντά στήν Ἐνορία μας, γευθεῖτε τούς ζουμερούς καρπούς πού σᾶς προσφέρει, ξεδιψᾶστε ἀπό τό δροσερό νερό πού ἐπιθυμεῖ νά σᾶς ξεδιψάσει, ἐμπιστευθεῖτε τήν, γνωρίστε τήν ἀπό κοντά καί τότε θά διαπιστώσετε ὅτι ἕνα ἀπό τά Δῶρα τοῦ Θεοῦ πρὸς τούς ἀνθρώπους εἶναι καί ἡ βίωση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς μέσα στήν Ἐνορία ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό δικό μας σπίτι.

Ναί! Ἡ Ἐνορία εἶναι δική σας. Καί ἀξίζει τῆς ἀγάπης, τῆς φροντίδας καί τοῦ ἐνδιαφέροντος ὄλων μας.



Τό Ληξιαρχεῖο τοῦ Ναοῦ μας

Βαπτίσεις

- ☑ **Δημήτριος** καὶ **Εὐαγγελία** Βόγκλη τοῦ Ἀθανασίου καὶ τῆς Ὑλγας (3-6-06).
- ☑ **Δημήτριος** Παπασπύρου τοῦ Ὀδυσσέα καὶ τῆς Σοφίας (4-6-06).
- ☑ **Γεωργία** Πέττικα τοῦ Ἀντωνίου καὶ τῆς Παναγιώτας (17-6-06).
- ☑ **Ραφαηλία** – **Μαργαρίτα** Γαστουγιώτη τοῦ Ἀνδρέου καὶ τῆς Γεωργίας (15-7-06).
- ☑ **Σωτηρία** Φιλίππου τοῦ Ἀθανασίου καὶ τῆς Θεοδώρας (22-7-06).
- ☑ **Μαρία** Σχίζα τοῦ Στυλιανοῦ καὶ τῆς Μαρίας (29-7-06).
- ☑ **Νικόλαος** Καβάλος τοῦ Ἀντωνίου καὶ τῆς Ἀγαθῆς (20-8-06).
- ☑ **Κων/να** Μπόγρη τοῦ Γεωργίου καὶ τῆς Ἀφροδίτης (3-9-06).
- ☑ **Ἑλένη** Μαυρίδη τοῦ Ἀντωνίου καὶ τῆς Κων/νας (17-9-06).
- ☑ **Νικόλαος** Λεμπέσης τοῦ Ἀποστόλου καὶ τῆς Παγώνας (1-10-06).
- ☑ **Ἀθανασία** Λουκοπούλου τοῦ Γεωργίου καὶ τῆς Γεωργίας (8-10-06).

Νά ζήσουν καλοφωτισμένα!

Γάμοι

- ✗ **Ἄγγελος** Παπάζογλου καὶ **Γεωργία** Τσουρέλη (4-3-06).
- ✗ **Γεώργιος** Θάνος καὶ **Σοφία** Ζέρβα (13-5-06).
- ✗ **Κων/νος** Ἀγγέλου καὶ **Εἰρήνη** Ρίζου (20-5-06).
- ✗ **Βασίλειος** Κραβαρίτης καὶ **Δέσποινα** Μποντόλια (10-6-06).
- ✗ **Μιχαήλ** Κατσίνας καὶ **Ἀναστασία** Σιαπάτη (18-6-06).
- ✗ **Κων/νος** Κωνσταντίος καὶ **Μαρία** Δελικωνσταντίνου (2-7-06).
- ✗ **Ἰωάννης** Στέρπης καὶ **Μαρία** Καπνογιάννη (19-8-06).
- ✗ **Παρασκευᾶς** Χασάπης καὶ **Ἐλευθερία** Κοροπούλη (9-9-06).
- ✗ **Παναγιώτης** Παπανίκος καὶ **Αἰκατερίνη** Γιαννένα (16-9-06).
- ✗ **Δημήτριος** Κουτσοῦκος καὶ **Βασιλική** Βασιλειάδη (23-9-06).

Νά ζήσουν καλοστεριωμένοι!

Κοιμήσεις

- ⊙ **Βασιλική** Κατσέλη (29-1-06).
- ⊙ **Σπυριδοῦλα** Μπόνια (27-2-06).
- ⊙ **Αἰκατ.** Χαραλαμποπούλου (10-4-06).
- ⊙ **Αἰκατερίνη** Ἀργκάν (2-7-06).
- ⊙ **Κων/νος** Καβάλος (8-9-06).
- ⊙ **Ἰωάννης** Λ. Δελβενακιώτης (28-9-06)
- ⊙ **Ζαχαρίας** Χάν (2-10-06)
- ⊙ **Ἀναστασία** Πρίφτη (11-10-06)

Ὁ Θεός νά τοὺς ἀναπαύσει!

Από την Ένοριακή μας ζωή

- ✿ Τό Δ.Σ. τοῦ «Ένοριακοῦ Ταμείου Ἀθλητῶν» εὐχαριστεῖ τοὺς πρὶο κάτω γιὰ τίς ἀπλόχερες δωρεές τους καί τὴν ὑλική τους συμπόρευση στό φιλιανθρωπικό ἔργο τῆς Ένορίας. Τό κατάστημα LIDL, καί τίς οἰκογένειες: Β. Παρθένη, Χαρ. Παπανικολάου, Εὐστ. Κολλοκούρα, Δημ. Δημοβέλη, Στ. Ροβολή, Ἀντ. Μαυρίδη, Παρασκευῆς Κλεφτογιάννη, Πέτρον Χατζηλίη, Αἰκ. Μπουσιτίν, Θεωμῆ Γιαννίκη, Β. Κραβαρίτη, Δημήτρης Καρασάββα, Χαρ. Κοτώρου καί Βάσωσ Ἡλιοπούλου-Μπεκρή. Ἐπίσης εὐχαριστεῖ τὴν κ. Ἀναστασία Ν. Στεργίου ἡ ὁποία εἶχε ἀναλάβει τὴν μεταφορά καί διανομὴ τῶν τροφίμων.
- ✿ Καί φέτος τὰ παιδιὰ τῆς **Νεανικῆς Συντροφίης** κατέπληξαν τοὺς Ένοριτες μὲ τίς πανέμορφες **Ἀναστάσιμες λαμπάδες** πού κατασκεύασαν μὲ κέρι καί μεράκι. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τους οἱ Ένοριτες ἐκτίμησαν τὴν προσπάθεια καί τὸν κόπο τῶν παιδιῶν μας καί ἀπορόφησαν ὅλες τίς λαμπάδες... οἱ ὁποῖες διατίθεντο καθ' ὅλη τὴν Μεγάλὴ Ἑβδομάδα.
- ✿ Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί χαρὰ ἐορτάσαμε καί φέτος τὴν μνήμη τοῦ προστάτου τῆς Ένορίας μας Ὁσιομάρτυρος **Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου**, τὴν Δευτέρα 8 καί τὴν Τρίτη 9 Μαΐου μὲ πλοῦσιες ἱατρειτικὲς ἐκδηλώσεις καί τὴν πολυπρόσωπη συμμετοχὴ τῶν Ένοριτῶν καί ἄλλων πιστῶν πού ἦλθαν ἀπὸ κοντὰ καί ἀπὸ μακριὰ. Τίς Ἱ. Ἀκολουθίες πλαισίωσαν πάνω ἀπὸ 20 Ἱερεῖς ὑπὸ τὸν Παν. Πρωτοσύγκελλο π. Φιλῆθεο ἐνῶ στὰ ἀναλόγια ἔψαλλαν ὁ πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας κ. Ἀ. Ἰωακείμ καί ὁ πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Ναοῦ μας κ. Δ. Ἀναδιώτης πλαισιωμένοι ἀπὸ μέλη τῶν χορωδιῶν τους.
- ✿ Εὐχές πολλῆς καί εὐχαριστίες ἀξίζουσι στὶς δύο κυρίες πού κάλυψαν τὴ δαπάνη γιὰ τὰ χρυσοκεντημένα **καλῶματα - ἄμφια** τὰ ὁποῖα ἐστόλισαν τὸν Ἱερό Ναὸ κατὰ τίς Ἀκολουθίες τῆς Ἱ. Πανηγύρεως. Πρόκειται γιὰ τὴν κ. Εὐαγγελία Πέρρου-Χρήστου καί τὴν κ. Δήμητρα Θανασοῦ στὶς ὁποῖες προσφέρθηκε ὡς ἀντίδωρο γιὰ τὴν μεγάλὴ δωρεὰ τους τὸ βιβλίο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας «Χριστιανικὴ Βοιωτία» πού ἀναφέρεται στὰ Βυζαντινὰ μνημεῖα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία τῆς πανηγύρεως. Τὰ ἄμφια κέντησαν καί φιλοτέχνησαν οἱ Ἀδελφές τῆς Ἱ. Μ. Μαζαράκι Βαγίων οἱ ὁποῖες φημίζονται γιὰ τὴν πολυχρόνη ἐμπειρία τους καί τὸ ἄψογο αἰσθητικό ἀποτέλεσμα τῆς ἐργασίας τους πάνω στὴν χρυσοκεντητικὴ.
- ✿ Τὴν Κυριακὴ 14-5-06 ἐγίνε ἡ λήξη τῶν **Νεανικῶν Συνάξεων** μὲ μικρὴ δεξίωση ἐνῶ τὴν Τετάρτη 17-5-06 ἐγίνε ἡ λήξη τῶν **Ἑσπερινῶν Κηρυγμάτων**. Στὴν κλήρωσι πού ἐγίνε στὴν συντροφίη τῶν Κυριῶν τὸ δῶρο κέρδισε ἡ κ. **Εὐρίκλεια Σιαμανδοῦρα** ἡ ὁποία ἐργάζεται πάνω ἀπὸ 3 δεκαετίες φιλοκερδῶς στὸν Ναὸ, καί ἀφορὰ τὸ 3ῆμερο ταξίδι πού πραγματοποιήσαμε μετὰ τὴν ἐορτὴ τῆς Παναγίας στὴν **Δυτικὴ Μακεδονία**. Συγχαρητήρια!
- ✿ Τὸ **Σάββατο 27-5-06** μεταβήκαμε στὶς Ἱ. Μονές: «**Ἁγῶθωνος**» καί «**Ἀντιτίτσας**» τῆς γειτονικῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
- ✿ Ἀγρυπνία γιὰ τὴν θλιβερὴ ἀνάμνησι τῆς ἐπετείου τῆς **Ἀλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως († 1453)** τελέσαμε τὴν Κυριακὴ 28-5-06 μὲ μνημόσυνο γιὰ τὸν Βυζαντινὸ Αὐτοκράτορα Κων/νο τὸν Παλαιολόγο. Κατὰ τὴν Ἀκολουθία ἐτέθη πρὸς προσκύννηση τμῆμα ἀπὸ τὰ λείψανα τῆς μητέρας τοῦ Ἱρωϊκοῦ Αὐτοκράτορος Ὁσίας Ὑπομονῆς.
- ✿ Μὲ τὴν καθιερωμένη ἀπὸ ἐτῶν **Ἀγρυπνία** γιὰ τὴν **Ἀπόδοσι τοῦ Πάσχα** τὴν Τρίτη 30-5-06 προσευκηθήκαμε ἰδιαίτερως γιὰ τοὺς **νέους μας** πού διαγωνίσθηκαν κατὰ τίς **ἐξετάσεις** τους τὴν περίοδο αὐτὴ ἐνῶ κάθε Τετάρτη ἐτελεῖτο ἡ εἰδικὰ γραμμένη γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ **Παράκλησι** τῆς Παναγίας μας.
- ✿ Τὴν **Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς** (11-6-06) ἐγίνε ἡ κλήρωσι τῆς Λαχειοφόρου ἀγορᾶς πού διοργάνωσε τὸ **Ἐκκλ. Συμβούλιο** γιὰ τὴν ἀποπληρωμὴ τῆς δαπάνης τοῦ ἔργου τῆς ἀναπλήσεως τοῦ προαυλίου τοῦ Ναοῦ μας. Τὸ δῶρο πού κληρώθηκε ἦταν μία ἐγχώρημη τηλεόρασι τὴν ὁποία κέρδισε ἡ κ. **Μαρία Καρασόλια**. Θερμὲς εὐχαριστίες ὀφείλονται πρὸς ὅλους ὅσοι συμμετεῖχαν στὴν προσπάθεια αὐτὴ, στοὺς χορηγούς (κ. Γ. Μπουσιτίν καί κ. Βασιλείου) καί στὰ πρόσωπα ἐκεῖνα πού βοήθησαν στὴν διακίνησι τῶν λαχνῶν. **Ἐλπίζουμε στὴν συμπαράστασή τους καί σὲ ἐπόμενες παρόμοιες ἐκδηλώσεις.**
- ✿ Τὴν Κυριακὴ τῶν **Ἁγίων Πάντων** 18-6-06 μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία ἐπιδόθηκαν δύο χρηματικὰ βραβεῖα εἰς μνήμην τῶν Ἱερέων τῆς Ένορίας μας τοῦ π. **Γεωργίου Μακρυγιάννη** καί τοῦ π. **Ἀλεξάνδρου Ἀγγουριᾶ** σε δύο μαθητῆς τοῦ βου Δημοτικοῦ Σχολείου οἱ ὁποῖοι ἀρίστευσαν μετὰ τῶν συμμαθητῶν τους καί σήκωσαν τὴν γαλανόλευκη κατὰ τίς δύο Ἑθνικὲς Ἑορτές. Πρόκειται γιὰ τοὺς **Γεώργιο Θ. Κλεισιάρη** καί τὸν **Χρῆστο Εὐθ. Παπαναστασίου** στοὺς ὁποῖους εὐχόμεστε καλὴ πρόοδο καί καλὴ συνέχεια στὶς σπουδές τους.
- ✿ Ἀξιωθήκαμε νὰ προσκυνήσουμε τὴν **Ἁγία Γῆ** ὅπου γεννήθηκε, δίδαξε, θαυματούργησε, σταυρώθηκε, ἐτάφη, ἀνέστη καί ἀνελήφθη ὁ Χριστὸς μας στὸ προσκύννημα πού διοργανώθηκε ἀπὸ **18 ἕως 27-6-06** στοὺς **Θεοβάδιστους Τόπους** καί στὸ **Ὄρος Σινᾶ**. Χαρὰ καί εὐλογία μᾶς ἔδωσε ἡ ἐπίσκεψι στὸν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ.κ. **Θεόφιλο** ὁ ὁποῖος ὑποδέχθηκε καί μίλησε στοὺς προσκυντῆς.
- ✿ Ἀπὸ 1ης ἕως 15ης Αὐγούστου τελέσθηκε τὸ **Ἱερό Δεκαπενταῖουργο** τὸ ὁποῖο σὲ συνδιασμό μὲ τίς Παρακλησεις πρὸς τὴν Κυρία Θεοτόκο μας βοήθησε νὰ γιορτάσουμε λαμπρὰ τὸ «Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ», τὴν ἀθάνατη Κοίμησή Της.
- ✿ Μετὰ τὴν ἐορτὴ τῆς Παναγίας μας στὶς 16, 17 καί 18 Αὐγούστου 2006 πραγματοποιήθηκε τριήμερο προσκύννημα στὴ **Δυτικὴ Μακεδονία** καί συγκεκριμένα στὶς Ἱ. Μονές «**Μικροκάστρου**», «**Μαυριώτισσας**», «**Φανερωμένης**», μὲ ἐπικέντρο τὴ γραφικὴ πόλη τῆς Καστοριάς. Ἐνα προσκύννημα πού μᾶς ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσουμε ἀπὸ κοντὰ φυσικὲς καί πνευματικὲς ὁμορφιές τῆς πατρίδας μας.
- ✿ Μὲ Ἀγρυπνία ἐορτάσαμε τὴν μνήμη τῆς Ἀποτομῆς τῆς Κεφαλῆς τοῦ **Τιμίου Προδρόμου** στὶς 28-8-06.
- ✿ Τὸν ξυλόγλυπτο θρόνο καί τὴν ἀσημοσκέπαστη εἰκόνα τῆς **Παναγίας τῆς «Γερόντισσας»** (ἀντίγραφο ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Παντοκράτορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους), ἡ ὁποία προσελκύει τὸν θεομητορικό μας σεβασμό, μαζί μὲ τίς τρεῖς ἀργυρῆς κανδήλες, προσέφεραν πέντε ἑνοριτες οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν τὴν ἀνωνυμία. Τὸ **Ἐκκλ. Συμβούλιο** σέβεται τὴν ἐπιθυμία τους, τοὺς εὐχαριστεῖ καί εὐχεται ἡ Παναγία νὰ ἱκανοποιήσει κάθε εὐλαβῆς τους αἴτημα. Γιὰ τὸν ξυλόγλυπτο θρόνο: **Μ.Δ.**, γιὰ τὴν εἰκόνα: **Α. & Α.Κ.**, γιὰ τίς κανδήλες: **Α.Κ., Α.Σ. καί Π.Κ.**



Ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψή μας στὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων



*Μία φωτογραφία από τά παλιά
ή όποία έγείρει τίς άναμνήσεις όσων γνώρισαν
τόν Παλαιό Ναό τής Ένορίας μας...
Οί τρείς νέοι (ώριμοι σήμερα) είναι οί Παντελής Μπουτσίνης,
Χρήστου Δημήτριος καί Δημ. Συκαράς.
(Δεκαετία του '50)*