

Ετοιμάζοντας ένα Πρόσφορο

Θα χρειαστούν · Αλεύρι 750 γραμ. το μισό να είναι σιταρένιο σκληρό (κίτρινο) και το άλλο μισό μαλακό ή Αλατίνη, Προζύμι «πιασμένο»ειδικά . Αλάτι · ένα κουταλάκι του γλυκού γεμάτο. Νερό · χλιαρό όσο πάρει (το καλοκαίρι τελείως κρύο). Σφραγίδα · ξυλόγλυπτη (ποτέ πλαστική). Ταψάκι · Νο 20, Λεκάνη.



Εκτέλεση :

- Κοσκινίζουμε το αλεύρι στη λεκάνη και κάνουμε μια λακκουβίτσα . Λιώνουμε το προζύμι σε χλιαρό νερό και το ρίχνουμε στη λακκουβίτσα . Διαλύουμε και το αλάτι σε χλιαρό νερό και το ρίχνουμε και αυτό μέσα . Τα αναμειγνύουμε όλα και ρίχνουμε λίγο λίγο το υπόλοιπο νερό, ώσπου να ζυμωθεί όλο το αλεύρι .
- Το ζυμώνουμε περίπου 20 λεπτά . Η ζύμη πρέπει να είναι σφιχτή. Σε περίπτωση που θα χρειαστεί η ζύμη ακόμα λίγο νερό, βρέχουμε τα χέρια μας με χλιαρό νερό και συνεχίζουμε το ζύωμα , μέχρι να το απορροφήσει .
- Όταν ζυμωθεί καλά , πλάθουμε τη ζύμη σε σχήμα στρογγυλό και τοποθετούμε το πρόσφορο στο κέντρο του ταψιού. Από πρίν όμως έχουμε ζεστάνει το ταψάκι και το έχουμε αλείψει ελαφρά από μέσα με κερί , για να μην κολλήσει .
- Στο κέντρο του προσφόρου βάζουμε τη σφραγίδα και την πιέζουμε με δύναμη και ελαφρά τη στρίβουμε πολύ λίγο, για να αποτυπωθούν καλά τα γράμματα . Τη σηκώνουμε σιγά σιγά και πλάγια . Με μια οδοντογλυφίδα τρυπάμε στα άκρα του Σταυρού και στον «Αμνό» (στο μεσαίο της σφραγίδας) στις 4 γωνίες και από το έξω μέρος .
- Το σκεπάζουμε με μία καθαρή πάνινη πετσέτα και από πάνω βάζουμε ένα καθαρό μάλλινο σκέπασμα . Περίπου σε δύο ώρες πρέπει να έχει φουσκώσει . Έξω από τη σφραγίδα πιέζουμε τη ζύμη με το δάχτυλό μας ελαφρά και όταν η ζύμη ξαναγυρίσει στη θέση της , θα πει ότι έχει φουσκώσει και είναι έτοιμο για το φούρνο.
- Προθερμαίνουμε το φούρνο (10- 15 λεπτά) και σε 250° C βάζουμε το πρόσφορο να ψηθεί επί μισή ώρα . Όταν πάρει χρώμα από πάνω, κατεβάζουμε τη θερμοκρασία στους 200° C και το σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο. Για να ψηθεί χρειάζεται περίπου 1 ώρα .

Θα το πάμε στην Εκκλησία τυλιγμένο σε πεντακάθαρη άσπρη πετσέτα και στο Δίπτυχο θα γράψουμε τα ονόματα αυτών που ζουν τα ονόματα όσων βρίσκονται στον ουρανό. Χαρά και ευφροσύνη θα νιώσουμε για μια τέτοια ευκαιρία , που θα είναι και ευλογία από τον Θεό.

ΕΥΧΗ

που λέγεται κατά την ώρα που ετοιμάζουμε το πρόσφορο.

Κύριε Σ' ευχαριστώ γι' αυτήν την Άγια ώρα, που με τα αμαρτωλά μου χέρια με αξιώνεις να ζυμώνω τα Πανάχραντα Δώρα της αγάπης Σου. Σε παρακαλώ κατάπεμψον το Πανάγιό Σου Πνεύμα που ευλογεί όλα τα Μυστήρια της Εκκλησίας, να ευλογήσει και τούτα τα Δώρα για να γίνουν καλά και ευπρόσδεκτα στο Άγιο Σου Θυσιαστήριο. Και σε παρακαλώ να τα δεχθείς όπως εδέχθης τη θυσία του Άβελ, τη δοξολογία των Ποιμένων, τα δώρα των Μάγων, τα δάκρυα του Πέτρου, και του Ληστού την μετάνοια. Και ας με αξιώνεις να σου τα προσφέρω πάντοτε ευσεινήδητα. Αμήν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΠΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΗΒΩΝ

Τηλ. & Fax 2262024282

WWW.INAgiouNikolaouTouNeou.gr • E-mail: osiomnikolaos@gmail.com

ΠατροΚοσμάς ο Αιτωλός

Μια φωνή που πρέπει να μας αφυπνίσει



«Ο πανάγαθος Θεός τον Σταυρόν μας εκάρισε με τον Σταυρόν να ευλογούμε και τα άχραντα Μυστήρια, με τον Σταυρόν να ανοίγωμεν τον Παράδεισον, με τον Σταυρόν να κατακαίωμεν και τους δαίμονας. Μα πρώτα και εμείς να έχωμεν το χέρι μας καθαρό από αμαρτίες και αμόλυντο και τότε, ωσάν κάνομεν τον Σταυρόν, κατακαίεται ο Διάβολος και φεύγει. Ει δε και είμεσθεν μεμολυσμένοι με αμαρτίες, δεν πιάνεται ο Σταυρός που κάνομεν. Οθεν, αδελφοί μου, ή τρώτε ή πίνετε κρασί ή νερόν ή περιπατείτε ή δουλεύετε να μη σας λείπη αυτός ο λόγος από το στόμα σας και ο Σταυρός από το χέρι σας. Ο λόγος

είναι η προσευχή "Κύριε Ιησού Χριστέ" και ο Σταυρός από το χέρι. Ο λόγος από το στόμα και ο Σταυρός από το χέρι...Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται! Αυτά τα δύο· όλος ο κόσμος να πέση επάνω σας δεν μπορεί να σας τα πάρη, εκτός αν τα δώσετε με το θέλημα σας! »

Τα ίχνη στην άμμο!!



Ήταν κάποτε ένας άνθρωπος ετοιμοθάνατος. Πριν πεθάνει λοιπόν είδε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του σαν να ήταν πατημασιές πάνω σε μια έρημο από άμμο. Παρατήρησε λοιπόν ότι εκτός από τα ίχνη των ποδιών του υπήρχαν και ίχνη δύο άλλων ποδιών.

Είπε λοιπόν: « Κύριε, σ' ευχαριστώ που με συνόδευες για όλη τη ζωή μου, που στάθηκες στο πλευρό μου, που με έσωσες, με φρόντισες και μου συγχώρεσες όλα τα λάθη. Όμως, θα 'θελα να σε ρωτήσω ένα πράγμα: «Μέσα στην πορεία της ζωής μου πάνω στη άμμο είδα, κάθε τόσο να υπάρχουν μόνο δύο ίχνη. Γιατί, Κύριε, έφυγες και με εγκατέλειψες; »

Απάντησε τότε ο Κύριος: « Παιδί μου, είναι αλήθεια αυτό που είπες. Εγώ σε συνόδευα σε όλη σου τη ζωή και ποτέ δεν έπαψα να βρίσκομαι δίπλα σου και γι' αυτό να είσαι σίγουρος. Τα δύο ίχνη που ήταν μόνα τους, δεν ήταν τα δικά σου, ήταν τα δικά μου, ήμουν εγώ που σε είχα πάρει στην αγκαλιά μου».

Η προετοιμασία για τα Χριστούγεννα



Η Ορθόδοξη Εκκλησία, της οποίας έχουμε την εκ της Θεού Προνοίας ευλογία να είμαστε μέλη, ξεκινά την προετοιμασία για τα Χριστούγεννα από σήμερα 15 Νοεμβρίου. Σε όλο αυτό το διάστημα θα τελούμε καθημερινά τη Θεία Λειτουργία (το «σαρανταλείτουργο» όπως λέμε) και θα νηστεύουμε, απέχοντας από γαλακτοκομικά, αυγά και κρέας αλλά καταλύουμε ψάρι μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου.

Έτσι θέλουμε να δηλώσουμε στο Θεό τον αγώνα μας και τη θέλησή μας για την πραγματική ένωση μαζί Του και με το θέλημά Του' την προσμονή μας για τη μεγάλη εορτή της Γεννήσεως του Θεανθρώπου.

Σαράντα ημέρες απομένουν μέχρι την Εορτή. Πολλοί είναι οι άνθρωποι που δεν συμμετέχουν ούτε στο Σαρανταλείτουργο, ούτε στη Νηστεία, για τους δικούς τους λόγους ο καθένας. Ο καιρός όμως της εορτής πλησιάζει και το γεύμα είναι έτοιμο να στρωθεί! Φυσικά, το γεύμα στο

οποίο αναφερόμαστε είναι Πνευματικό αλλά αρκεί για να θρέψει όλη την ύπαρξη, την ψυχή και το σώμα.

Όπως όταν είμαστε προσκεκλημένοι σε ένα πλούσιο δείπνο δεν τρώμε στο σπίτι μας αλλά μένουμε νηστικοί, προσμένοντας τις θεσπέσιες γεύσεις που θα μας προσφέρει ο οικοδεσπότης, έτσι κάνουμε και στην Εκκλησία. Νηστικοί περιμένουμε με πόθο να γευθούμε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, ο οποίος είναι ο Οικοδεσπότης μας, ο προσφέρων και προσφερόμενος στο δείπνο. Ο αγώνας μπορεί να είναι μικρός αλλά το αποτέλεσμα του μεγάλο! Δεν χάλασε, δα, και ο κόσμος αν δεν φάμε λίγες μέρες τυρί ή κρέας.



Αλλά πάνω από όλα, ας κάνουμε ένα χατίρι στην ψυχή μας: Ας κάτσουμε ένα βράδυ, ένα απόγευμα, μετά την κούραση της ημέρας από τη δουλειά ή τις ετοιμασίες και ας αναλογιστούμε 5-10 λεπτά με ησυχία, μόνοι μας, ας ανατρέξουμε στις πράξεις μας και στις θελήσεις μας.

Στα λάθη μας, στις αστοχίες μας, στις επιτυχίες μας, στις χαρές μας, στις επιθυμίες μας. Ας βγάλουμε μία σούμα, και μετά ας σπεύσουμε να αναζητήσουμε έναν Πνευματικό, να του αποθέσουμε ό,τι μας βαραίνει, ό,τι κάνει τη ζωή μας δύσκολη, ό,τι μας κλέβει τη Αγιοπνευματική χαρά από την καρδιά και το χαμόγελο από το στόμα. Κι αν τυχόν δεν προλάβουμε τώρα, τελευταία στιγμή, ας είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε μετά από τη Γιορτή.

Ας του μιλήσουμε όπως μιλάμε στον αδελφό μας, γιατί ο Χριστός που γεννιέται στη Φάτνη είναι ο Πρωτότοκος Αδελφός μας, και στον αδελφό μας μπορούμε να πούμε τα πάντα, γιατί μας ακούει με κατανόηση και αγάπη. Γιατί μέσα από τον Πνευματικό ακούει πάντα ο Χριστός και μέσα από το Πνευματικό μιλάει πάντα ο Χριστός...



ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Ας βοηθήσουμε τον Ναό μας αγοράζοντας ένα Ενοριακό Ημερολόγιο του 2010 αφιερωμένο στην «Μεγάλη Εκκλησία» μας.