

Αυτός είναι ο Θεός μας!

Δεύτερη Κυριακή μετά το Πάσχα σήμερα και η Εκκλησία μας την ονομάζει Κυριακή των Μυροφόρων, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής περιγράφει το περιστατικό με τις Μυροφόρες. Μυροφόρες ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλώμη. Ονομάζονται έτσι επειδή το βράδυ του Σαββάτου αγόρασαν αρώματα για να πάνε στον τάφο του Χριστού και να αλείψουν το σώμα Του. Όταν όμως έφτασαν χαράματα στον Πανάγιο Τάφο, αντί για το σώμα του Ιησού βρήκαν έναν λευκοφορεμένο απαστράπτοντα νέο να τους πληροφορεί για την Ανάσταση του Κυρίου τους.



Μεγάλη τιμή τόσο για τις συγκεκριμένες γυναίκες, όσο εν γένει για το γυναικείο φύλλο. Αρκεί να σκεφτούμε ποιού γεγονότος την είδηση άκουσαν πρώτες εκείνες οι γυναίκες! Και μάλιστα έδειξαν θάρρος, τόλμη, ανδρεία και επιμονή στην πίστη τους, την ώρα που όλοι οι μαθητές είχαν διασκορπιστεί και κρύβονταν... για τον φόβο των Ιουδαίων. Επάξια λοιπόν και τιμητικά πληροφορήθηκαν πρώτες τα χαρμόσυνα νέα από τον Άγγελο Κυρίου. Τα νέα που ήταν η επιβεβαίωση και εκπλήρωση του Πρωτευαγγελίου που είχε ακούσει πριν από αιώνες η Εύα...

Μέσα όμως στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα υπάρχει και ένα σημείο, που αν το προσέξουμε θα μείνουμε εκστασιασμένοι και ανακουφισμένοι. Ο Άγγελος όταν είπε στις Μυροφόρες να ενημερώσουν τους Μαθητές για την Ανάσταση του Κυρίου τόνισε ιδιαίτερα το όνομα του Πέτρου.

Εκπληκτικό, δεν συμφωνείτε; Ο Θεός ασχολείται ιδιαίτερος με το παιδί Του που υποφέρει και το ενισχύει στην δύσκολη στιγμή του. Ο Πέτρος Τον πρόδωσε, Τον αρνήθηκε και στη συνέχεια μετανόησε. Είναι σίγουρο όμως ότι μέχρι ο Κύριος να τον αποκαταστήσει με τα συνταρακτικά τρία «φιλείς με» ο Πέτρος περνούσε ώρες οδύνης, λύπης και απόγνωσης. Σε αυτόν τον πόνο του Πέτρου, ο καρδιωγνώστης Χριστός έσπευσε να παρασταθεί και θέλοντας να τον παρηγορήσει και να τον δυναμώσει του στέλνει επίμονο μήνυμα με τον Άγγελο. Ενισχύει και υποστηρίζει την μετάνοια του Πέτρου και του ζητά, στην ουσία, να έχει ελπίδα και πίστη.

Αυτός είναι ο Θεός μας... Θεός που στέκεται στοργικά σαν υπέροχος Πατέρας και μας νταντεύει, μας παρηγορεί και μας στηρίζει στην δυσκολία, στη στενοχώρια, στην απογοήτευσή μας. Θεός τιμωρός ή σκληρός δεν υπάρχει, παρά μόνο δίκαιος Θεός. Και μας ζητά λίγα, απλά και εύκολα πράγματα. Ζητάει λίγα και δίνει το παν...

Μόνο Ένας μπορεί να το κάνει αυτό... Ο Ένας Αναστάς Θεός μας.



« Ταῖς πρεσβείαις τοῦ ἐνδόξου ἀθλοφόρου Νικολάου, Χριστέ διαφύλαξον, τοὺς σοὺς ἱκέτας, ἐκ παντοίας θλίψεως ».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΗΒΩΝ
Τηλ. & fax 2262024282

ΕΤΟΣ Ζ' ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ 2009 ΔΙΟΘ. ΤΕΥΧΟΥΣ 76



«...ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑ...»

Ένας πανεπιστημιακός καθηγητής σέ ένα ινστιτούτο ύψηλου επιπέδου προκάλεσε τους σπουδαστές του με αυτήν την ερώτηση: «Είναι ο Θεός ο δημιουργός των πάντων;». Ένας σπουδαστής απάντησε θαρραλέα: «Ναί!». Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα. Ο καθηγητής συνέχισε: «Εάν ο Θεός δημιούργησε τα πάντα συνεπάγεται ότι δημιούργησε και το Κακό. Δεδομένου ότι το Κακό υπάρχει, και αφού οι πράξεις μας καθορίζουν ποιο είμαστε, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο Θεός είναι κακός». Ο σπουδαστής έμεινε σιωπηλός και δεν αποκρίθηκε στο υποθετικό συμπέρασμα του καθηγητή. Ο καθηγητής, αρκετά ευτυχής με τον έαυτο του, καυχήθηκε στους σπουδαστές ότι είχε αποδείξει άκομα μία φορά ότι η χριστιανική πίστη ήταν ένας μύθος.

Υπάρχει Θεός;

Ένας άλλος σπου-
εΐπε: « Μπορώ να σ'α υποβάλω
«Φυσικά», απάντησε ο
σηκώθηκε όρθιος και ρώτησε:
υπάρχει;» «Τι είδους ερώτηση
Έσθ δεν έχεις ποτέ αισθανθεί
απάντησε: «Στην πραγματικό-
υπάρχει. Σύμφωνα με τους
θεωρούμε κρύο είναι στην
θερμότητας. Απόλυτο μηδέν
απουσία θερμότητας και κάθε τι
αντιδράσει σέ εκείνη την θερμοκρασία. Τό κρύο δεν υπάρχει. Έχουμε δημιουργήσει αυτήν την λέξη για να περιγράψουμε πως αισθανόμαστε εάν δεν έχουμε καμία θερμότητα».



δαστής σήκωσε τό χέρι του και
μία ερώτηση, κ. καθηγητά;»
καθηγητής. Ο σπουδαστής
«Κύριε καθηγητά, τό κρύο
είναι αυτή; Φυσικά και υπάρχει.
κρύο;» Ο νεαρός σπουδαστής
τητα, κύριε, τό κρύο δεν
νόμους της φυσικής, αυτό που
πραγματικότητα ή απουσία
(-460 Φ) είναι ή συνολική
γίνεται άδρανές και άνίκανο να

Ο σπουδαστής συνέχισε: «Κύριε καθηγητά, τό σκοτάδι υπάρχει;». Ο καθηγητής
αποκρίθηκε: «Φυσικά». Ο σπουδαστής απάντησε: «Άλλη μία φορά κάνετε λάθος κύριε,
οΐτε τό σκοτάδι υπάρχει. Τό σκοτάδι είναι στην πραγματικότητα ή απουσία φωτός. Τό
φώς μπορούμε να τό μελετήσουμε, τό σκοτάδι όχι. Στην πραγματικότητα, μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε τό πρίσμα Newton για να αναλύσουμε τό λευκό φώς σέ πολλά χρώματα
και να μελετήσουμε τά διάφορα μήκη κύματος κάθε χρώματος. Δεν μπορείτε να μετρήσετε
τό σκοτάδι. Μία άπλη άκτίνα του φωτός μπορεί να σπάσει σέ έναν κόσμο του σκοταδιού
και να τό φωτίσει. Πώς μπορείτε να ξέρετε πως τό σκοτάδι απλώνεται σ' ένα χώρο;
Μετρώντας την ποσότητα του παρόντος φωτός. Έτσι δεν είναι; Τό σκοτάδι είναι ένας
όρος που χρησιμοποιείται από τό άτομο για να περιγράψει τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει
παρουσία φωτός».

Τέλος ο νεαρός σπουδαστής ρώτησε τον καθηγητή: «Κύριε, τό Κακό υπάρχει;»
Αβέβαιος, ο καθηγητής αποκρίθηκε: « Φυσικά, όπως έχω πει ήδη. Τό βλέπουμε στα
καθημερινά παραδείγματα της ανθρωπίνης απανθρωπιάς, στο πλήθος εγκλημάτων και
βίας που υπάρχει παντού στον κόσμο. Αυτές οι έκδηλώσεις δεν είναι παρά μόνο αυτό,
έκδηλωση του Κακού». Ο σπουδαστής απάντησε: «Τό κακό δεν υπάρχει, κύριε, ή
τουλάχιστον δεν υπάρχει από μόνο του. Τό κακό είναι άπλά ή απουσία του Θεού. Είναι
άκριβώς όπως τό σκοτάδι και τό κρύο, μία λέξη που τό άτομο έχει δημιουργήσει για να
περιγράψει την άπουσία του Θεού. Ο Θεός δεν δημιούργησε τό κακό. Τό κακό είναι τό
άποτέλεσμά που συμβαίνει όταν τό άτομο δεν έχει την αγάπη του Θεού παρούσα στην
καρδιά του. Είναι όπως τό κρύο που έρχεται όταν δεν υπάρχει καμία θερμότητα, ή τό
σκοτάδι που έρχεται όταν δεν υπάρχει κανένα φώς ».

Ο καθηγητής κάθισε στην έδρα του. Τό όνομα του νεαρού σπουδαστή: Albert Einstein
(Αλβέρτος Αινστάιν).

ΑΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΜΑΣ

Σας προσκαλούμε
στις Λατρευτικές Συνάξεις
που θα τελεσθούν στον Ναό μας
μέ την ευκαιρία της
Εορτής του Προστάτου της Ένορίας μας
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
στις 8 και 9 Μαΐου 2009
σύμφωνα με το αναγραφόμενο πρόγραμμα.

Η παρουσία Σας θα τιμήσει τον Άγιο μας
και θα εκφράσει την ανάγκη του να στηρίξουμε την Ενορία μας
σαν υπεύθυνοι, συνειδητοποιημένοι και συνεπείς Ενορίτες.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2009 Ώρα 7.00 μ.μ.:

Ο Μεγάλος Πανηγυρικός Έσπερινός.

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΪΟΥ 2009 Ώρα 7.00 π.μ.:

Ο Έόρτιος Όρθρος και
ή Πανηγυρική Θ. Λειτουργία
ιεουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου
Βερατίου Αύλωνος & Κανίνης
κ. κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ.

6:30 μ.μ. Αρχιερατικός Έσπερινός χοροστατούντος
του Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ.κ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
και τα Εγκώμια.

Λιτάνευσις του Σεπτού Λειψάνου και της Εικόνας του Αγίου.

Τους Εόρτιους Ύμνους θα ψάλλειο Πρωτοψάλτης κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΟΥΚΑΣ
και οι Ιεροψάλτες του Ναού μας κ. ΔΗΜ. ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ και κ. ΒΑΣ. ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ